

Στο πολιτικό γραφείο του στην Ακαδημίας μετακομίζει ο Πρωθυπουργός, απόλυτα πεπεισμένος ότι οι χειρισμοί για την αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ ήταν σωστοί και ενδεδειγμένοι

Ο Σημίτης ψηφίζει Γιώργο «δαγκωτό»

Θα είναι «πολιτικά ενεργός» στη νέα εποχή με παρεμβάσεις στη Βουλή

Στο πολιτικό του γραφείο στην Ακαδημίας θα βρει τον Κώστα Σημίτη η «επόμενη ημέρα» των εκλογών. Οι άνθρωποι του Πρωθυπουργού προετοιμάζουν εδώ και ημέρες τη μετακόμισή του από το Μέγαρο Μαξίμου.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το τέλος της διακυβέρνησης Σημίτη επέρχεται με την τάξη και τη μεθοδικότητα που χαρακτήρισε την πολιτεία του Πρωθυπουργού. Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλουν να αφήσουν καμία εκκρεμότητα, όχι μόνο σε σχέση με την τρέχουσα πολιτική διαχείριση αλλά και με την ιστορία. Εξ ου και η μέριμνα για το πρωθυπουργικό αρχείο που τακτοποιημένο και αποδελτιωμένο, παίρνει τον δρόμο για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Ψυχικό. Εκεί θα φύξενεθεί για μερικές εβδομάδες, μέχρι να το παραλάβει η προσφάτως ιδρυθείσα υπηρεσία πρωθυπουργικών αρχείων υπό τον καθηγητή ιστορικό Βασίλη Κρεμμυδά.

Ωστόσο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις τεχνικές λεπτομέρειες μιας πρωθυπουργικής μετακόμισης, έχει το πολιτικόν «μετά» - για να δανεισθεί κανείς έναν τίτλο βιβλίου του διευρυμένου Μίμη Ανδρουλάκη - του Κώστα Σημίτη. Οι συνεργάτες του λένε πως «θα μείνει πολιτικά ενεργός», ασκώντας τον θεσμικό ρόλο ενός πρώην Πρωθυπουργού.

Πώς προσδιορίζεται όμως η μετά την 8η Μαρτίου σημαντική πολιτική ενεργητικότητα; Στην Ακαδημία, ο Σημίτης θα έχει, όπως πάντα, διευθυντή του γραφείου του τον Νίκο Θέμελη. Δίπλα του και η Μαρία Πλευράκη και δύο γραμματείς. Ο Σημίτης θα επικουρείται κατά περίπτωση από συνεργάτες του, όπως ο Σωκράτης Κομήδης, υποψήφιος επικρατής με το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι όμως δεν θα μένουν τυπικά στο γραφείο του.

Παρεμβάσεις. Ως πρώην Πρωθυπουργός θα πάρει γραφείο, όπως δικαιούται, στη Βουλή. Εκεί θα προσέρχεται ως βουλευτής και θα παρεμβαίνει κατά περίπτωση.

Οι παρεμβάσεις αφορούν πολιτικά θέματα ενδιαφέροντος του - που προσδιορίζονται γενικώς ως «οι εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και το ΠΑΣΟΚ» - ή ζητήματα που αφορούν το κυβερνητικό έργο της περιόδου 1996-2004. Δικαίωμα σύντομης παρέμβασης έχει ο πρώην Πρωθυπουργός και σε προ ημερησίου διατάξεως συζήτησης σε

ΟΛΑ ΑΝΟΙΚΤΑ

Ασάφεια για Ευρώπη και Προεδρία

Μια κάποια ασάφεια καλύπτει, πάντως, το απόλυτο πολιτικό μέλλον του Κώστα Σημίτη. Η ατμόσφαιρα στο Μαξίμου είναι ότι δεν υφίσταται προοπτική να λάβει ο Πρωθυπουργός τη θέση του προέδρου της Κομισιόν, αφού είναι η σειρά της ευρωπαϊκής Δεξιάς να τοποθετήσει πρόσωπο επιρροής της στη θέση αυτή. Η τάση αυτή μπορεί να ενισχυθεί αν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του Ιουνίου προμοδοτήσει τους συντηρητικούς Παρ' όλα αυτά, με δεδομένο το άριστο προφίλ που έχει δημιουργήσει ο Σημίτης στην Ευρώπη και τις δυσκολίες που συναρτώνται με την προσωπικότητα των συντηρητικών υποψηφίων - Βερκόφσταντ, Γιούνκερ και άλλοι - πλανάται στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού - ερήμην του - μια αίσθηση ότι «το θέμα δεν έχει κλείσει».

Ενδιαφέρον αποδίδεται στον Κώστα Σημίτη για τη νέα θέση του προέδρου του Συμβουλίου της Ευρώπης, ωστόσο το θέμα του ευρω-συντάγματος οδηγήθηκε από την ιταλική προεδρία σε τέλμα. Απομένει να φανεί αν θα το βγάλουν από εκεί οι χειρισμοί των τριών «μεγάλων»: Μπλερ, Σπέντερ και Σράκ. Λέγεται, πάντως, ό-



Ο Σημίτης αποχωρεί από την πρωθυπουργία με ένα αίσθημα βεβαιότητας πως «ό,τι πέρασε, πέρασε σωστά»

τι ο Σημίτης έχει πολλές προκλήσεις για ομιλίες στο εξωτερικό, με θέμα την προοπτική της Ευρώπης. **Η προεδρία.** Ερωτηματικό αποτελεί και η καρέκλα της Προεδρίας της Δημοκρατίας που ανοίγει, με την αποχώρηση του Κωστή Στεφανόπουλου, το 2005. Εκ πρώτης όψεως, ο Κώστας Σημίτης δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται.

Άλλωστε, ο ορίζων απέχει από το να είναι αποσαφηνισμένος. Πρόσωπο που γυρίζει καλά τον Πρωθυπουργό επιμένει πως «από ιδιοσυγκρασία ο Σημίτης δεν είναι το είδος του πολιτικού που αρέσκει να επιθεωρεί αγγίματα και γενικώς εμπνέεται από την τελετουργική διάσταση της δημόσιας ζωής». Η ίδια πηγή επισημαίνει, πάντως, ό-

τι «ο Σημίτης θα μπορούσε να δώσει ένα διαφορετικό περιεχόμενο στον θεσμό αυτό». Πάντως, η υπόθεση της Προεδρίας της Δημοκρατίας θα αποσαφηνισθεί σε απόθερο χρόνο. Οι εξελίξεις - αλλά και η πιθανή εμπλοκή του Σημίτη - εξαρτώνται από τους συσχετισμούς που θα δημιουργήσουν οι αυριανές εκλογές και, φυσικά, το κλίμα της άνοιξης του 2005. Πρόσωπο κοντά στον Πρωθυπουργό βλέπει το όλο θέμα να είναι «δύσκολο».

Βεβαιότητα. Ο Σημίτης εξέρχεται, λοιπόν, από το Μαξίμου μέσα σε ένα κλίμα εκκρίσεως για το πολιτικό του μέλλον, που διακρίνεται από αβεβαιότητα. Ωστόσο, ο ίδιος - για να δανεισθεί κανείς τη φράση του ποιητή! - αποχωρεί από την πρωθυπουργία με ένα αίσθημα βεβαιότητας πως «ό,τι πέρασε, πέρασε σωστά», ιδίως σε ό,τι αφορά την αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Όπως λέει ένας συνεργάτης του, «με δεδομένες τις συνθήκες και το γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε στην κυβέρνηση συγκεκριμένα πρόσωπα, έγινε ό,τι καλύτερο ήταν δυνατόν».

επίπεδο αρχηγών κομμάτων, που γίνονται στη Βουλή.

Αντιθέτως - και τούτο προσδιορίζει σε ένα βαθμό τις προθέσεις του - ο Κώστας Σημίτης δεν θέλησε να έχει γραφείο στο ΠΑΣΟΚ. Συνομιλότες του Πρωθυπουργού επιμένουν ότι δεν έχει διάθεση να εμπλακεί μελλοντικά στο εσωκομματικό πεδίο. Αν και «στηρίζει το πέρασμα του ΠΑΣΟΚ στη νέα εποχή».

Ο Σημίτης παρακολούθησε, λένε, «με πάθος» την προεκλογική περίοδο από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε, σύμφωνα με τον ρόλο του, στην εκστρατεία με επισκέψεις στις κρίσιμες μονοεδρι-

κές περιφέρειες και κάποιες κοινές εμφανίσεις με τον Γιώργο Παπανδρέου στο μπάλκονι μεγάλων συγκεντρώσεων.

Η σχέση Σημίτη - Παπανδρέου, λένε γνωστές του θέματος, «παράμεινε πολύ καλή». Τακτικά είναι και η επικοινωνία τους. Ο Πρωθυπουργός επιθυμεί «νίκη πάση θυσία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές». Όπως χαρακτηριστικά λέγεται, «ψηφίζει Γιώργο δαγκωτό».

Στήριξη. Απόλυτη ήταν η στήριξη στον Παπανδρέου από το Μέγαρο Μαξίμου τους δύο τελευταίους μήνες. Απόλυτα βέβαιος είναι επίσης ο Σημίτης πως ήταν σωστοί και

ενδεδειγμένοι οι χειρισμοί που έφεραν αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ στις αρχές Ιανουαρίου. Τούτο θεωρείται ότι δικαιώνεται εκ των υστέρων και από την πρωτοφανή ανταπόκριση των πολιτών στην απευθείας εκλογή του νέου προέδρου από τη βάση.

Όπως λένε με νόημα συνεργάτες του, «είναι μια άποψη που συμμερίζονται πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του». Ο υπαιγιμός αφορά τη σύζυγό του Δάφνη Σημίτη.

Συνομιλότες του Πρωθυπουργού επισημαίνουν ότι «ο Σημίτης θα υπερασπίσει τους χειρισμούς αυτούς, αν κάποιοι αμφισβητήσουν μετεκλογικά τη σκοπιμότητά τους». Αν διαλαδή κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ επικρίνοντας το γεγονός ότι η αλλαγή ηγεσίας έγινε κατόπιν ιδιωτικών συνεννοήσεων δύο προσώπων στην κορυφή, δηλαδή του Σημίτη και του Παπανδρέου. «Φυσικά», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, «τούτο ενδέχεται να προκύψει μόνο σε περίπτωση ήττας στις εκλογές». Επιπλέον, ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται απολύτως βέβαιο για νίκη στις αυριανές εκλογές.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν και ζητήματα που άπτονται του κυβερνητικού έργου της περιόδου 1996-2004



Θανάσης Τσούφας
Μαζί στο νέο ξεκίνημα

