

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

1. 2. 2004

Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Ενα ερώτημα τίθεται ολοένα και συχνότερα στα πολιτικά «πληθιάκια»: «Τρέχει κάτι στις σχέσεις Κ. Σημίτη - Γ. Παπανδρέου»; Υπάρχουν δύο ομάδες που διακινούν την εκδοχή ότι η ατμόσφαιρα μεταξύ τους δεν είναι και τόσο ανέφελη: η πρώτη συγκροτείται από παράγοντες της Ν.Δ., και η δεύτερη από στελέχη του «εκουγχρονιστικού ρεύματος», που φοβούνται ότι θα είναι τα πρώτα θύματα της «μικρής επανάστασης» του Γ. Παπανδρέου.

Οι τελευταίοι, μάλιστα, επικαλούνται τις παρακάτω ενδείξεις, τις οποίες μεταφέρουμε με τα λόγια τους:

♦ «Παρά τα καλά λόγια που λέει δημοσίως για την οκταετία Σημίτη, ο υπουργός Εξωτερικών δεν διστάζει να προχωρήσει σε ακιληρή κριτική για τα πεπραγμένα στα πεδία της διαχείρισης, της διαφάνειας, της διασφοράς και της κοινωνικής πολιτικής. Αυτό ενοχλούν τον Κ. Σημίτη».

♦ «Ο νέος αρχηγός δεν υπολογίζει μεγάλο τμήμα του πολιτικού προσωπικού που αναδείχτηκε επί Σημίτη. Στελέχη της απολύτου εμπιστοσύνης του είτε περιθωριοποιούνται είτε αποκλείονται. Αν αυτό δεν είναι πλήγμα για τον πρωθυπουργό, τότε ποιο είναι;».

♦ «Στην υπόθεση Πάχτα τις αποφάσεις τις πήρε ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου και τις επέβαλε στον Κ. Σημίτη. Αλλωστε, σε ανάλογες περιπτώσεις ο πρωθυπουργός λειτουργούσε με άλλο "τέμνο", γιατί δεν του άρεσε να δρα εν θερμώ».

Σχετικά με τα όσα συνέβησαν, οι συνεργάτες του μεγάλου Μαξίμου εληγούνται: «Ο Χρ. Πάχτας επί οκτώ χρόνια διαχειριζόταν τεράστια ποσά με τη σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού και δεν προέβαινε σε κα-

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ - Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο πρώην κι ο επόμενος

μία κίνηση χωρίς προηγούμενος να ενημερώσει τον Κ. Σημίτη διά του Σ. Κοσμίδη. Η βίαιη απονομή του, λοιπόν, δημιουργεί υποψίες για τη στάση του γενικού γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου. Κατά συνέπεια, δεν αφήνει αλώβητο και τον ίδιο τον Κ. Σημίτη».

♦ «Η χαλαρότητα στο "επιτελείο" του Γιώργου και η σύγχυση σχετικά με το τι κάνει ποιος, μάλλον εκνευρίζουν τον πρωθυπουργό, ο οποίος, ως σπαθός της "πρωαικής σχολής", διένειμε ρόλους και καθόριζε επακριβώς τους στόχους. Ο κ. Παπανδρέου προτιμά την απευθείας επαφή με το λαό και τη δημοψηφισματική συναίνεση, πρακτικές που δεν ήταν αρεστές στον Κ. Σημίτη».

♦ «Όταν ο Κ. Σημίτης έδινε το "δαχτυλίδι" της κοιμητικής εξουσίας στο Γ. Παπανδρέου, εκτός από το καλό της παράταξης είχε στο μυαλό του και μια οπισθοδουλη σκέψη, να γίνει, δηλαδή, ο διάδοχός του ο καλύτερος προσαγανδιστής της υστεροφημίας του. Η ανάγκη όμως του Γιώργου να δείξει ότι ξεκόβει από τα παρελθόν, τον οδηγεί να κρατά αποστάσεις ασφαλείας».

Το ψηφοδέλτιο επικρατείας

Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι η απόδειξη των ισχυρισμών τους θα προκύψει με την ανακάλυψη του ψηφοδελτίου επικρατείας. Οι πληροφορίες ήνευ ότι ο κ. Σημίτης εξέφρασε την επιθυμία να περιλάβει ο Γιώργος τους Σ. Κοσμίδη, Τ. Γιαννίτση και Δ. Θάνο, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών, θέλωντας να δώσει το προσωπικό στίγμα του, φέρεται αποφασισμένος να μην ενδώσει. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, να αποδεχτεί μόνον τον έναν από τους τρεις.

• Από την άλλη πλευρά, τόσο το περιβάλλον του Κ. Σημίτη όσο και αυτό του Γ. Παπανδρέου, αλλά και παράγοντες που διαδραμάτισαν μεσοσταθμικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις (Χρυσόχοιτης, Γέτονας), διαψεύδουν με κατηγορηματικό τρόπο τα παραπάνω:

«Μην ξεγελάτε από τους κακόβουλους διαδρομιστές. Τα πάντα μεταξύ Σημίτη και Γιώργου είναι απολύτως συμφωνημένα. Οι διαφορές στη δημόσια συμπεριφορά τους είναι θέμα στιλ. Αν κάποιος νομίζει ότι ο Σημίτης θα γίνει ο Μπασοτάκης της δημοκρατικής παράταξης και θα βάζει τρικλοποδιές στο κόμμα του, είναι εκτός πραγματικότητας».