

Απόψεις

Η ανέξοδη ρητορεία του κ. Παπανδρέου

Ενας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Γ. Ανθόπουλος, ομολόγησε ότι πλαστογράφησε τις υπογραφές συναδέλφων του στο κείμενο της επίμαχης τροπολογίας Πάχτα. Έτερος, ο Αλ. Χρυσανθακόπουλος, δήλωσε ότι μαγνητοφώνησε και, εν γνώσει τους, τρεις συναδέλφους του, μέλη της άτυπης επιτροπής που συγκροτήθηκε προκειμένου οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση Πόρτο Καρράς να απολογηθούν. Ο κ. Χρυσανθακόπουλος μάλιστα ομολόγησε ο ίδιος την πράξη του πιθανόν στο πλαίσιο της τακτικής που φαίνεται να ακολουθεί, προκειμένου... να διαπραγματευθεί - κατά την πλέον επικινδύνου διατύπωση - την πολιτική του ύψα. Κατά σύμπτωση χθες, ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στην πρόθεσή του για «ηθική επανάσταση», περιγράφοντας συγκρότως το μοντέλο του νέου «συμμετοχικού» ΠΑΣΟΚ. Κακά τα ψέματα, όμως, αν η υπόθεση Πάχτα δεν είχε αποκαλυφθεί, τόσο ο κ. Ανθόπουλος όσο και ο κ. Χρυσανθακόπουλος θα ήταν υποψήφιοι του κόμματος και μετά την αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Συνδοπιότροι προφανώς στην πορεία του κ. Παπανδρέου προς την... «ηθική επανάσταση!» Με τη χθεσινή του εμφάνιση στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον, ο μελλοντικός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε, επί της ουσίας, να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο περικείμενο της προεκλογικής «ατζέντας», επιδιώκοντας να υπερβεί το κλίμα διαφθοράς και διαπλοκής των ημερών.



Της Nónis Karagiánni

Εισ μάτην όμως. Όσο κι αν η φρασεολογία του περί «μεγάλης αναίρεσής» ή μη μονιμότητας στις καρέκλες της εξουσίας, εμφανίζεται ελκυστική στη συνείδηση της κοινής γνώμης, είναι ισχυρή η παραδοχή ότι φαινόμενα τύπου Ανθόπουλου και Χρυσανθακόπουλου και γιατί όχι και Πάχτα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στον κομματικό μηχανισμό της Χαριλάου Τρικούπη. Ο κ. Παπανδρέου, επί του παρόντος, διακρίνεται. Αποφεύγει να εμφανιστεί στη Βουλή, προκειμένου να μη συνδεθεί με τις «αμαρτίες» της οκταετούς θητείας της κυβέρνησης, την ίδια στιγμή, όμως, που δηλώνει συνυπεύθυνος σε όσα, όπως είπε και χθες, «πετύχαμε και όσα σπερήσαμε».

Η ακροβασία του ανάμεσα στο χθες και το σήμερα είναι προφανής. Πιθανόν γιατί γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι το μοντέλο του νέου κομματικού σχηματισμού που εν τέλει επαγγέλλεται, όπως άλλωστε και η περιγραφή του νέου τύπου διακυβέρνησης, που αορίστως επί του παρόντος περιγράφει μπορούν να γίνουν πράξη, μόνο εάν κερδίσει τις εκλογές. Κι επειδή το πιθανότερο είναι ότι θα ηττηθεί στην αναμέτρηση της 7ης Μαρτίου, οι εξαγγελίες του μόνο ως ανέξοδη ρητορεία μπορούν να εκληφθούν.



Εδώ Βουλή!

Στον αστερισμό των τροπολογιών ζει η Βουλή τις τελευταίες ημέρες. Σε σημείο που περνάς πια από το περιούτιλο και νομίζεις ότι θα δεις τροπολογίες να... περπατάνε πέρα δώθε. Άλλες να μπαίνουν, άλλες να βγαίνουν και άλλες να τρέχουν αλαφιασμένες στους διαδρόμους για να βρουν νομοσχέδιο να... κολλήσουν, μπας και περάσουν τελευταία στιγμή και πάρουν το δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο!

Φτάνει να σας πούμε ότι είχαν κατατεθεί μέχρι χθες 109 υπουργικές και βουλευτικές τροπολογίες. Ρουφετολογικές, σκανδαλώδεις ή φωτογραφικές στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Ενοείται!...

Πάνω που αρχίσαμε να συνηθίζουμε αυτή την κατάσταση, και το ερώτημα «πόσες τροπολογίες κατατέθηκαν σήμερα» έγινε αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας, ήρθε η τροπολογία Πάχτα για να μας προσθέσει ξαφνικά ένα ακόμα αγωνιώδες ερώτημα: «Πόσες από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, αποσύρθηκαν σήμερα;»

Βλέπετε, μετά το πολιτικό στραπάτσο Πόρτο Καρράς, στην ψυχοπαθολογική χαρακτηριστήρα τροπολογιολαγνία της κυβέρνησης ήρθε να προστεθεί ένα νέο φοβερό ψυχιατρικό σύνδρομο, αυτό της τροπολογιοφοβίας. Οπότε σημαίνει ότι οι υπουργοί αρχίζουν να παίρνουν πίσω τις πιο κραυγαλέες, φωτογραφικές τροπολογίες, από φόβο μήπως η νέα ηγεσία τους στείλει να κάνουν παρέα στον κ. Πάχτα...

Κάπως έτσι, άδοξα, σταμάτησε ξαφνικά η συζήτηση του νομοσχεδίου του Αη για τον ισραηλινό τουρισμό. Μα, παραμονές εκλογών βρήκε κι αυτός να φέρει στη Βουλή τα SPA;

Δεν μας έφταναν όλα αυτά, προχθές μας προέκυψε και μία νέα ψύχωση, που επειδή μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστή στην ψυχιατρική βιβλιογραφία, δεν θα εκπλαγούμε αν τελικά καταγραφεί ως... ψύχωση Βερελή. Τι συμπτω-

ματολογία παρουσιάζει; Οποιαδήποτε πρόταση, τροπολογία ή άλλο κείμενο υπογράφεται από βουλευτές της Ν.Δ., πρέπει να υποβάλλεται πάραυτα σε γραφολογική εξέταση για την εξακριβωση του γνησίου της υπογραφής!

Αυτό ακριβώς ζήτησε ο υπουργός Μεταφορών, Χρ. Βερελής, με το «καλημέρα» της συζήτησης για την Ολυμπιακή Αεροπορία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Κατόπιν αυτού, μήπως θα έπρεπε η Βουλή να προσλάβει γραφολόγους; Αν και εμείς θα προτείναμε να προσλάβει καλύτερα μερικούς ψυχιάτρους!

Τώρα, για να σοβαρευτούμε λίγο, καλό είναι ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να προβληματιστεί σοβαρά από αυτή την ιστορία της τροπολογίας Πάχτα, γιατί, όπως πληροφορούμαστε από έγκυρες πηγές, η αποκάλυψη του σκανδάλου δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Αυτοί που γνωρίζουν καλά τα τεκταινόμενα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, λένε ότι ο Κ. Σημίτης του την είχε στημένη του Γ. Παπανδρέου. Οτι δηλαδή, ενώ γνώριζε μέσω του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου το περιεχόμενο της τροπολογίας - καθώς από το γραφείο του Σ. Κοσιμίδη περνούσε για έλεγχο όλες οι τροπολογίες βουλευτών του ΠΑΣΟΚ - και ενώ ένας ακόμη άνθρωπός του, ο Ν. Χριστοδουλιάκης, ήταν ενήμερος, παρά ταύτα δεν τη φρέναρε.

Το θέμα τότε συζητήθηκε στο πρωθυπουργικό περιβόλιον και προφανώς αποφασίστηκε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να δοκιμασθεί στα δύσκολα ο διάδοχος και - γιατί όχι; - να εκτεθεί. Έτσι, ο κ. Σημίτης προτίμησε να αφήσει την τροπολογία να περάσει, με τη βεβαιότητα ότι η Ν.Δ. θα μυριζόταν το σκάνδαλο και θα έκανε ντόρο. Ήδη όμως θα ήταν αργά, καθώς το σκάνδαλο θα είχε «σκάσει» στα χέρια άλλου. Όπως κι έγινε...

Αν όλα αυτά για κάποιους είναι απλώς ένα σενάριο, εκείνο που είναι σίγουρο και δεν επιδέχεται καμιάς αμφισβήτησης είναι το γεγονός ότι οι «παράπλευρες απώλειες» της απόφασης «αποκε-

φαλισμού» δών υπέγραψαν την επίμαχη τροπολογία, θα φανούν με την εκλογή της νέας Βουλής. Τότε ο Γιώργος Παπανδρέου θα διαπιστώσει ότι μαζί με τους βουλευτές έχασε μέρος της δύναμής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είτε κάθεται στα κυβερνητικά είτε στα βουλευτικά έδρανα.

Για παράδειγμα, ο Γ. Κίρκος είναι ένας από τους στενούς του φίλους που, όπως ήρθαν τα πράγματα, θα λείπουν από την επόμενη Βουλή. Αν δεν κάνουμε λάθος μάλιστα, ο Γ. Κίρκος «διώκεται» για δεύτερη φορά. Την πρώτη ήταν το 1976, όταν διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ μαζί με την Αντα Παπανδρέου...

Στις συνεστιάσεις με τους αμογενείς στην Αμερική το έχουν... ρίξει τελευταία αρκετοί υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτήσουν την προεκλογική τους εκστρατεία. Όπως μαθαίνουμε, ο ένας μετά τον άλλο μπαίνουν στο αεροπλάνο πετώντας μέχρι τις ΗΠΑ, διοργανώνουν δυο τρεις χορούς με προσκληθείς του πεντοχιλιαρού, καλούν και κάποιους επιχειρηματίες ομογενείς κι έτσι βγαίνει το μεροκάματο!

Ενα... βασανιστικό ερώτημα μας τριβελίζει το μυαλό εδώ και μέρες: Γιατί ακύρωσαν το ταξίδι τους στην Κούβα με τον Πατριάρχη ο Θ. Πάγκαλος και η Ελ. Ανουσάκη, οι οποίοι μάλιστα είχαν κάνει ήδη και κρατήσεις στην πτήση; Καλά, εντάξει, ο Γ. Μαγκριώτης, ως μέλος της κυβέρνησης, δεν μπόρεσε να πάει, για να μην εναντιωθεί στην επιθυμία των ΗΠΑ, να μην εκπροσωπηθεί η ελληνική κυβέρνηση σε ένα ταξίδι στη χώρα του κηρυγμένου εχθρού, του Φ. Καστρο.

Αλλά η Ελένη Ανουσάκη, πάλι; Και ο Θ. Πάγκαλος; Γιατί; Λέτε να έβεσαν οι Αμερικανοί... βέτο για τους δύο απλούς βουλευτές; Ή μήπως ισχύει αυτό που λένε κάποιοι, ότι δηλαδή ματαίωσαν το ταξίδι τους για να μη φωτογραφηθούν με τον τένις βασιλιά;

Ρούλα Καραμπέκου - Μαρία Τσιουλάκη

Handwritten signature