

Εντάξει με την προσεχή στεψη Γιωργάκη. Με τη σκέψη Γιωργάκη, όμως, φαίνεται να 'χουμε ένα μικρό πρόβλημα. Εως τώρα έχει κατηγορήσει 55 φορές την αντιπολίτευση για μιζέρια και μηδενισμό, ενώ έχει ζητήσει 74 φορές ένα νέο άλμα, νέο βήμα, νέα ανατροπή, νέα εποχή, νέα αρχή! Παρακάτω...;

ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Τό χιόνι έφυγε, οι χιονόσειβάδες έρχονται...



ΟΜΩΣ ΑΝ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΚΛΕΦΤΕΣ 9 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΣ, ΤΟΤΕ Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΘΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 9 ΚΛΕΦΤΕΣ...!

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΕΑ ΚΑΣΚΟΛ!



Δεν ενδιαφέρον τα λιμά (διότι στα λιμά κατατάσσουν τον εαυτόν τους όσοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σκούζουν εκ των υστέρων ότι δεν ήξεραν τι υπέγραψαν ή θηρούν ότι τους υπέκλεψαν την υπογραφή) - ας πα να τα βρουν με το κόμμα τους και τις άθλιες

(αντι)κοινοβουλευτικές πρακτικές που τόσα χρόνια έχει καθιερώσει.

Το ίδιο και ο κ. Πάχτας. Οκτώ ολόκληρα χρόνια στην κυβέρνηση, ας πάει τώρα να κάνει μια «νέα αρχή» με τον κ. Μαλέσο.

Ενδιαφέρει όμως κι ενδιαφέρει σφόδρα ο κ. Κοσμίδης.

Ο οποίος αρνείται ότι υπήρχε η μονογραφή του στην «τροπολογία Πάχτα». Αν όμως δεν υπήρχε η υπογραφή του, τούτο αντιβαίνει στον νόμο που θέλει ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου να γνωρίζει τα πάντα, για όλες τις υπουργικές πράξεις και, πάντως, να τις εγκρίνει.

[Η άγνοια νόμου τιμωρείται (αργίως) εις ό,τι αφορά τους πολίτες και είναι δυνατόν να μην τιμωρείται (αργιστάτα) εις ό,τι αφορά τους πολιτικούς;]...

Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο; Να ήξερε ο κ. Κοσμίδης και συνεπώς να ενέκρινε ή να μην ήξερε (τι του γίνεται) με τις πράξεις υπουργών - ακόμα κι αν οι τελευταίοι «ζήτησαν» από βου-

λευτές να κάνουν (αλλοίμονό τους) τη «βρώμικη δουλειά».

Για την όλη υπόθεση πάντως ο κ. Κοσμίδης γνωρίζει, διότι είχε ζητήσει ανακλήση της τροπολογίας προ μηνών. Άρα συμβαίνουν δύο τινά: ή άλλαξε γνώμη ή έπαψε να 'ναι σε επιφυλακή.

Και τα δύο βλάπτουν τη Συρία και σαπίζουν τη Δανιμαρκία, το ίδιο.

Το θέμα δε είναι μέγιστο, διότι ο κ. Κοσμίδης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος που ανήκει στο στενό (θεσμικώς) περιβάλλον του κ. Πρωθυπουργού. Ακριβώς όπως στο ίδιο στενό (θεσμικώς) περιβάλλον ανήκαν και οι επίσης σοβαροί άνθρωποι, ο κ. Τσουκάτος, ο κ. Πανταγιάς, ο κ. Νεονάκης, οι οποίοι, όλοι, ο καθένας με τη σειρά του, όλοι επιλογές του κ. Σημίτη, έχουν τώρα κάνει μια «νέα» αρχή, ένα «ωραίο» νέο ξεκίνημα.

Ενδιαφέρον στη συνέχεια έχει ο τρόπος με τον οποίον ο Γεώργιος ο Β' Παπανδρέου ο Γ', χωρίς καμία θεσμική αρμοδιότητα και με περονοιστική ευκολία ξωπέταξε τους «αποδιοπομπαίους τράγους» απ' το κοπάδι, ούτως ώστε, όπως έγραψε περιχαρές

το «ΒΗΜΑ», να «απαλλάξει το ΠΑΣΟΚ απ' το άγος της φανλοκρατίας» (!)

Αλλά αυτό ακριβώς κάνει το ΠΑΣΟΚ, πηγαίνοντας χρόνια τώρα (όχι σε ένα άγος αλλά) από άγος σε άγος. Πετάνε έξω από το συνάφι ένα-δύο «καμένους» κάθε φορά, ώστε να συνεχίζει το συνάφι τη δουλειά του, «απαλλαγμένο απ' τη φανλοκρατία», κάνοντας

για 63η φορά ένα «νέο ωραίο ξεκίνημα».

Αλλά αν η Σιθωνία είναι σκάνδαλο σκαστό, τι είναι η υπόθεση με τα «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» που διασπαθίζουν ασύδοτα τις Κτήσεις και τις Κτίσεις του Ελληνικού λαού;

Τι είναι η παραχώρηση μέρους απ' το πάρκο στο Γουδί για να γίνει γήπεδο του Παναθηναϊκού;

Τι είναι η κατάτιμηση του Ελληνικού και το σταδιακό ξεπούλημα του εξαγγελθέντος απ' τον κ. Σημίτη ως Μητροπολιτικού Πάρκου; Η «φανλοκρατία» αφορά στη Σιθωνία και δεν αφορά στα άλλα, απείρως χειρότερα;...

ΣΤΑΘΗΣ Σ.
26-1-2004
stathis@enet.gr