

## Απόψεις

### Ο μύθος της ήπιας προεκλογικής αντιπαράθεσης

**Μ**πορεί ο κ. Παπανδρέου να επιθυμεί να προσδιορίσει το σίγμα της δικής του ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ με μία φραστική αλλαγή τόνων στην αντιπαράθεσή του με τη Ν.Δ. και μόνο, όμως η παραμονή του Θ. Πάγκαλου στη θέση του συντονιστή του προεκλογικού αγώνα της Χαριλάου Τρικούπη προφανώς σε άλλα συμπεράσματα οδηγεί. Αλλάστε παρά το άρωμα και το στυλ, όπως θα έλεγε ο κ. Πασχαλίδης, του Γ. Παπανδρέου προχθές και στην πρώτη ομιλία του σε κομματικό ακροατήριο, είναι αξιοσημείωτο ότι ο επερχόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε ως «θέλημα της Ιστορίας» την παραμονή του κόμματός του στην εξουσία. Ορισμένοι εκ των επικοινωνιολόγων που συνωστίζονται στους προθαλάμους του υπουργείου Εξωτερικών έκαναν ήδη λόγο για το πρώτο «φάουλ» του κ. Παπανδρέου, που και στον αντίποδα του «προφίλ» του επέδειξε καθεστωτική αντίληψη, σπεύδοντας επί της ουσίας να προδικάσει την ψήφο του εκλογικού σώματος.



Της Νόνις Καραγιάννη

Πρόκειται όμως για «φάουλ» ή μήπως για μία ιδιαίτερα μελετημένη επικοινωνιακή μοιρασιά που κάθε άλλο παρά διαφοροποιεί τη στρατηγική του υπουργού Εξωτερικών από εκείνη του «σκληρού ροκ» του προηγούμενου διαστήματος; Η επίσκεψη στο Καλέντζι του κ. Παπανδρέου αλλά και η πλήρης συμβολισμών ομιλία του στους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ είναι μάλλον αποκαλυπτική για το εκλογικό κοινό στο οποίο επιχειρεί να απευθυνθεί ο υπουργός Εξωτερικών. Παρά τη φρασολογία του περί συμμετοχικής δημοκρατίας, ανοικτού κόμματος και ορισμένων άλλων που πιθανόν να ακούγονται εύχητα στο λεγόμενο κεντροαριστερό εκλογικό κοινό, ο κ. Παπανδρέου τονίζει επί της ουσίας στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων δεκαετιών, που όχι μόνο προσέδωσαν μαζικότητα στο κυβερνών κόμμα αλλά και φυσιογνωμία «λαϊκού κινήματος».

**Τ**ο συγκεκριμένο εκλογικό κοινό ήταν αυτό που έχασε και κατά τη διάρκεια της οκταετίας ο κ. Σημίτης, αφυδατώνοντας εν τέλει ένα κόμμα που είχε εκπαιδευτεί να λειτουργεί πολιτικά στη βάση του δίπολου μεταξύ των «δυνάμεων του φωτός και του σκότους». Ο κ. Παπανδρέου επιχειρεί να επαναφέρει στο ΠΑΣΟΚ «τη μαζικότητα του παρελθόντος», πιθανόν με άλλη φρασολογία. Ο στόχος όμως αυτός είναι προφανές ότι αγρά ή γρήγορα θα τον οδηγήσει σε στρατηγική «σκληρού ροκ», καταρρίπτοντας εν τέλει και τη μυθολογία περί αλλαγής στυλ του ΠΑΣΟΚ κατά την προεκλογική περίοδο και υπό τη νέα του ηγεσία.



## Εδώ Βουλή!

**Η** Βουλή κοντεύει να κλείσει, εν όψει εκλογών, και η κυβέρνηση χθες κατέθεσε όχι ένα, όχι δύο ή τρία, αλλά επτά – παρακαλώ – νομοσχέδια, προκειμένου να ψηφιστούν στα ασφυκτικά περιθώρια που απομένουν μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου (που θα συνεδριάσει για τελευταία φορά η Βουλή) κι ενώ εκκρεμούν άλλα 20 νομοσχέδια και κυρώσεις συμβάσεων. Μήπως πρέπει κάποιος να πει στους υπουργούς να κάνουν κράτη; Μήπως να τους ενημερώσει ότι επίκεινται εκλογές;

**Κ**ατά τα άλλα, υπάρχει προέμηση να περάσει ο νέος εκλογικός νόμος. Τι νέος δηλαδή; Εδώ δεν απέμεινε σχεδόν τίποτα από αυτά που προβλεπόνταν στο αρχικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή. Πάει η διπλή κάλπη, πάει το γερμανικό σύστημα, πάει τώρα και η κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών. Κι όπως εξελίσσεται το πράγμα, δεν αποκλείεται να πάει... περίπατο και ολόκληρος ο νόμος τελικά!

**Κ**αλέ, τι υστερία είναι αυτή στο πράσινο στρατόπεδο για μια φωτογραφία με το νέο αρχηγό; Μιλάμε ότι οι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σκοτώνονται, ποδοπατούνται κυριολεκτικά, όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ο Γ. Παπανδρέου, προκειμένου να ποζάρουν στο πλάι του – ακόμα και χωρίς να το ξέρει ο άνθρωπος.

**Τ**ο εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πάνε όλοι μαζί, τσούρμιο, όπου πάει κι εκείνος. Έχουν το φωτογράφο αγκαζέ. Μόλις εμφανιστεί ο Γ. Παπανδρέου, αρχίζουν να στρώνονται για να τον πλησιάσουν, να καταφέρουν να στηθούν δίπλα του, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, ίσα να ακουστεί το κλικ. Μπορεί την ώρα που ανάβει το φλας, ο Γ. Παπανδρέου να κοιτάζει αλλού, να μιλάει σε άλλον κ.λπ. Αυτό καμιά σημασία δεν έχει. Το παν είναι να βρίσκονται και οι δύο στην ίδια φωτογραφία...

**Β**λέπετε, για τους Κινέζους μια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Για τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ πάλι, μια φωτογραφία με το νέο αρχηγό, μπορεί να αξίζει και χίλιες ψήφους!

**Σ**κληρός ο αγώνας στον... προθάλαμο του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Στα ονόματα που είχαμε γράψει την περασμένη εβδομάδα, έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη. Αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, Σωκράτη Κοσμίδη. Μαθαίνουμε ότι ο Κ. Σημίτης πιέζει προκειμένου να του εξασφαλίσει μια θέση. Και ότι ο Γ. Παπανδρέου δεν τον θέλει με τίποτα. Θεωρεί ότι ο Σ. Κοσμίδης συμβάλει το «καθεστώς ΠΑΣΟΚ» που έχει κουράσει τον κόσμο.

**Ε**πικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας θέλει να είναι ο Γ. Χαράλαμποπούλου. Μάλιστα έχει διαμηνύσει την επιθυμία να στον Γ. Παπανδρέου. Και τίποτα δεν είναι απίθανο.

**Π**αράτονα έκανε ο βουλευτής Πρέβεζας Γ. Τσεκούρας στον Γ. Παπανδρέου, γιατί κατεβάζει υποψήφιο στην Πρέβεζα τον σύμβουλό του στο υπουργείο Εξωτερικών και πρώην στέλεχος του ΚΚΕ, Βαγγέλη Παταχρήστο. Οπέρ σημαίνει ότι ο ίδιος κινδυνεύει να μην εκλεγεί.

**Π**άντως, ο Γ. Παπανδρέου τον καθησύχασε, διαβεβαιώνοντάς τον ότι τον στηρίζει. Για να έχει όμως εκείνος ήσυχο το κεφάλι του, ζήτησε – όπως μαθαίνουμε – να κάνει ένα ταξίδάκι μέχρι την Πρέβεζα και να εμφανιστεί στο πλάι του ο Αντρίκος Παπανδρέου, του οποίου ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Σου λέει, αφού δεν μπορείς να έρθεις εσύ, στείλε μου τουλάχιστον τον αδελφό σου...

**Ι**διαίτερα ενοχλημένος είναι ο Γ. Παπανδρέου από τα όσα τραγελαφικά έκαναν οι κομματάρχες του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στην Πάτρα. Κάποιοι φρόντισαν να προωθήσουν στο πλάι του – και επομένως στις κάμερες – τον Ελληνοκύπριο Μιχάλη Κίτρου, γραμματέα της Νομαρχιακής, τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει ο Κ. Σημίτης στο παρελθόν για να επιτεθεί στο λεγόμενο «πατριωτικό» μπλοκ του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο ο Γ. Παπανδρέου είχε πάντα καλές σχέσεις.

**Ο** ίδιος άνθρωπος δεν αφήσαν να τον πλησιάσει στην πλατεία Γεωργίου ένας

φίλος του. Ο ηλικιωμένος Λάμπης Ζαριφόπουλος, τέως γραμματέας της Νομαρχιακής, που ήταν φίλος και του Γεωργίου και του Ανδρέα Παπανδρέου και σήμερα δικός του...

**Ε**ίπαμε, εντάξει να είσαι αντάρτης, εντάξει να αλλάξεις στρατόπεδο, εντάξει ακόμα και να συνταχθείς με τον αντίπαλο εν όψει εκλογών. Αλλά όχι και να εμφανίζεσαι ξαφνικά βασιλικότερος του βασιλέως.

**Τ**ο σχολίο το αφιρώνουμε εξαιρετικά στον Δ. Κουνενό, τον άνθρωπο που απέτυχε καταγνώδως επί τρεις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις να πάρει με τη Ν.Δ. μια έδρα στο Λαοίθι και τώρα κατεβαίνει υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Πάει καλά ως εδώ. Οχι όμως και να τρέχει ο κ. Κουνενός να πιάσει κάθισμα στην πρώτη σειρά στο Κάραβελ – στην ομιλία του Γ. Παπανδρέου στους υποψηφίους βουλευτές – για να τον πάρουν οι κάμερες να χειροκροτάει τον αρχηγό. Λίγη σεμνότητα, λίγος σεβασμός προς τους παλαιότερους του στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα έβλαπτε...

**Κ**ατά του Γ. Παπανδρέου μιλούσε προ ημερών ο Δ. Γκούσκος (ΠΑΣΟΚ) σε τηλεγράφο βουλευτών στο Καρενείο της Βουλής, μεταξύ των οποίων και ο Φ. Κουβέλης (ΣΥΝ). Τι έλεγε; Οτι τέλος πάντως δεν κατανοεί τη βασιλική διαδοχή στις ηγεσίες των κομμάτων. «Αν ήξερα εγώ» σχολίαζε «ότι θα ήταν η κατάσταση όπως επί Παύλου και Φρειδερίκης, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ...».

**Ε**να αντιαμερικανικό βιβλίο θα παρουσιάσει αύριο ο Κ. Λαλιώτης, επικρίνοντας την επέμβαση στο Ιράκ. Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, λένε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η παρουσίαση γίνεται τώρα. Και εκτιμούν ότι πρόκειται για βολή του Κ. Λαλιώτη κατά του απερχόμενου Κ. Σημίτη. Αυτό το μίσος θα κρατήσει αιώνια...

**P. Καραμπέκιου-Μ. Τσινιτλά**