

3+1 ΣΕΝΑΡΙΑ: Σύγχυση προκάλεσε η δηλώσή Σημίτη περί «διάθεσης συμμετοχής»

Γιατί δεν έκλεισε τη διαδοχή

Μπορεί η κυβέρνηση να επικειρεί να κλείσει το θέμα που και η νέα δημόσια παρέμβαση του πρωθυπουργού στο ζήτημα της διαδοχής του, άνοιξε, η αλήθεια όμως είναι ότι η επίμαχη φράση του περί «διάθεσης συμμετοχής» του, αποτελεί ήδη αντικείμενο ερμηνειών για τους στόχους του κ. Σημίτη.

Της Νότης Καραγιάννη

Το πρωί της Τετάρτης και λίγες μόνο ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο πρωθυπουργός, οι κ.κ. Θέμης, Πρωτόπαπας, Χυτήρης και Κοσμίδης προσήλθαν στο Μέγαρο Μαξίμου για μια τελευταία συζήτηση επί του περιεχομένου των δηλώσεων που γύρω στη 1.00 το μεσημέρι επρόκειτο να κάνει ο κ. Σημίτης προσκαλεσμένος της Ενώσεως Αντιποικριτών Ξένου Τύπου. Οι πληροφορίες γι' αυτή τη σύσκεψη δίδονται, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το πρωί της Τετάρτης – και με την κρίση στο Εκκλησιαστικό να κλιμακώνεται – ο πρωθυπουργός λίγο ασχολήθηκε με το περιεχόμενο της συνέντευξης του. Κατά μία άλλη εκ-

δοχή όμως ότι τέσσερις στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού όχι μόνο είχαν επιεργαστεί απαντήσεις σε ερωτήσεις που αναμένεται να διατυπωθούν από τους δημοσιογράφους αλλά ότι προχώρησαν και σε ένα είδος «φροντιστηρίου» του κ. Σημίτη για τις απαντήσεις που θα έπρεπε να δώσει σε επίμαχα ζητήματα. Ένα εζ' αυτών, το σενάριο παραίτησής του από τη θέση του πρωθυπουργού πριν ή μετά-

Αμηχανία
Λίγες ώρες αργότερα η φράση του περί «συμμετοχής στη νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ» προκάλεσε έκδηλη αμηχανία επιδεινώνοντας το κλίμα σύγχυσης και αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα.

Παρά την προσπάθεια που καταβάλλει ο επικοινωνιακός κυρίως μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ να κλείσει το θέμα που ούτως ή άλλως άνοιξε και μάλιστα από τα πλέον «επίσημα κείμενα», τρεις ερμηνείες φαίνεται να κυριαρχούν, για τη σκοπιμότητα της παραδοξολογίας να επιλέξει ο κ. Σημίτης τη λέξη «συμμετέχω» και όχι «γινώμαι» στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης.

Η εκδοχή του εκνευρισμού: Σύμφωνη με συνολικότερα, ο πρωθυπουργός δυσφορεί έντονα όταν το τίθεται το θέμα της παραίτησής του από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πριν ή μετά τις εκλογές. Αν και ανέμενε τη σχετική ερώτηση η αντίδραση του θεωρείται ενδεικτική της ψυχολογικής φόρτισής του στο θέμα.

Άλλωστε στο Μέγαρο Μαξίμου ορισμένοι από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού εξακολουθούν να αποδίδουν την ενεργοποίηση των σχετικών σεναρίων στη Ν.Δ. αλλά και σε ορισμένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που κινούνται στο ευρύτερο περιβάλλον κορυφαίων κυβερνητικών και κομματικών παραγόντων.

Αν και η συγκριμένη ερμηνεία εμφανίζεται υπεραπλουσιωμένη, κυρίως γιατί ο κ. Σημίτης εμφανίστηκε καλά προετοιμασμένος στις δηλώσεις του, ουδείς μπορεί να αποκλείσει τον προσωπικό παράγοντα.

Η εκδοχή της απροθυμίας του να δεσμευθεί: Η επιλογή της λέξης «συμμετέχω» έναντι της πάγιας «θα είμαι επικεφαλής», είναι προφανές ότι δεν δεσμεύει τον πρωθυπουργό να πάρει τις αποφάσεις του, σε δύο περίπου μήνες παραδίδοντας τον ανώτατο κομματικό θώκο σε ένα στέλεχος της νεότερης ηλικιακή γενιάς



ΙΚΑ Εξυπηρέτησε υπάλληλο του «184»

Διαβολική σύμπτωση ή κάτι άλλο. Το σίγουρο είναι ότι προκαλεί μεγάλη και ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο ασφαλισμένων τους οποίους «εξυπηρέτησε» ο πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, χθες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης «184» του ΙΚΑ στην Καλλιθέα, εργάζεται στην αντίστοιχη υπηρεσία του Περιορισμού. Ο «Ε.Τ.» συνομιλήσε με τον εργαζόμενο (τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση της σφμηρίδας) ο οποίος από την πλευρά του έκανε λόγο για «σύμπτωση» και ανέφερε πως βρίσκεται εκτός υπηρεσίας επειδή έχει χτυπημένο το κέρι του. Χαρακτηριστικά ίσχυσε πως «δεν μπορεί να πιστέψω πως μίλησα στον πρωθυπουργό».

Εν τούτοις, στον «Ε.Τ.» ανέφερε ότι χθες δεν πήγε στη δουλειά του. Γεγονός το οποίο δεν ειαλθτεύεται, αφού ο εν λόγω εργαζόμενος πήγε το πρωί στο γραφείο του, χωρίς όμως να κάσιει μέχρι τη λήξη του κανονικού ωραρίου (στοίχειο το οποίο φυσικά δεν είναι δεσμευ-

τικό για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων). Δεδομένο είναι ότι η σύμπτωση αυτή προκάλεσε όργιο φημών και σχολίων στις τάξεις των εργαζομένων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν έλειπαν δε και διάφορα «σπίοντες» από υπαλλήλους του ΙΚΑ, οι οποίοι έλεγαν χθες το μεσημέρι πως «κωριό που φαίνεται, κολλούσε δεν θέλει». Το ζήτησιμο είναι ότι εάν δεν πρόκειται για σύμπτωση, τότε σίγουρα αποτελεί άνοιδος για ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει τη διακυβέρνηση της χώρας, να προχωρά σε τέτοια φθνήα «τρίκ». Είναι αδιανόητο γέναν πρωθυπουργό να λαμβάνει μέρος σε τέτοιες διαδικασίες ευτελούς εντυπωσιασμού.

Φυσικά, εάν τελικά αποδειχθεί ότι δεν ήταν μια απίστευτη σύμπτωση το γεγονός αυτό, τότε ο κ. Σημίτης κλείεται να επιβάλει άμεσα τις αναλογες κυρώσεις στους «έσπασαν» αυτό το σχέδιο, αφού λογικό είναι να μην πρέπει ο ίδιος να είχε γνώση του θέματος. Ή μήπως δεν είναι έτσι ακριβώς η κατάσταση;

Χρησμός Γ. Παπανδρέου

Με μια αναφορά που επιδέχεται ωστόσο πολλών ερμηνειών ο Πάργος Παπανδρέου επικεκήρσε να κλείσει και αυτός με τη σειρά του τα σενάρια διαδοχής και αποχώρησής του Κώστα Σημίτη πριν από τις εκλογές. Μιλώντας λοιπόν στο συμπόσιο του ΠΑΣΟΚ για τη φυσιολογία ενός σύγχρονου σοσιαλιστικού κόμματος ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «κρεμάζεται συνεχής αγώνας, και είναι το Κίνημά μας, το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον πρόεδρό του Κώστα Σημίτη που θα μπορέσει να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα στις κρίσιμες φάσεις του επόμενου έτους, του 2004».

με το Γ. Παπανδρέου να συγκεκρινάνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να διαδεχθεί τον κ. Σημίτη. Στη βάση αυτής ακριβώς της ερμηνείας, επικεντρώνεται η φημολογία ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πάρει ακόμα οριστικές αποφάσεις, επειδή η «πλατφόρμα» που θα του επιτρέψει να αποχωρήσει χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στο κόμμα του, δεν έχει εξερευνηθεί.

Το σενάριο που τον έφερε να αποχωρεί με τη συμπλήρωση 8 χρόνων στη θέση του πρωθυπουργού στις 18 Ιανουαρίου του 2004. Θεωρείται ήδη «καμένο», εφόσον δημοσιοποιήθηκε. Παρόλ' αυτά, η μεταπίδρασή του σε ευρωπαϊκό αξίωμα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη εφόσον – πλην ίσως των φιλοδοξιών του – το περιβάλλον στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται ρευστό.

Η ενεργοποίηση των κορυφαίων: Μία τρίτη ερμηνεία εστιάζει

«Μήνυμα»

Η επίμαχη φράση του κ. Σημίτη ερμηνεύεται λοιπόν ως «μήνυμα» προς τους κορυφαίους που στην ηλιετοψηφία τους και παρά το γεγο-

νός ότι ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα, είναι επί της ουσίας προετοιμασμένοι, στην περίπτωση που «κούρσα διαδοχής» ανοίξει.

Πλην του Γ. Παπανδρέου η πιο δροστέρα από τα κορυφαία κεντρικά στέλεχη επιθυμούν – νεκρωτικής της έκβασης του εκλογικού αποτελέσματος – το ΠΑΣΟΚ να στείλει στις κάλπες με τον κ. Σημίτη επικεφαλής. Να σημειωθεί, τέλος, ότι τόσο αποκλείει στο ούτως ή άλλως πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται η επίμαχη φράση του πρωθυπουργού να είναι συνδυασμένη των τριών παραπάνω ερμηνειών. Άλλωστε οι δημοσκοπήσεις που γίνονται θεωρούνται καθοριστικές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που φημι τη διαφορά της Ν.Δ. με το ΠΑΣΟΚ να προσγγίζει και πάλι τις οριστικές μονάδες.