

# ΤΑ ΝΕΑ

14/11/09

[ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ]

## Γυρίσματα



Του  
Δημήτρη  
Μητρόπουλου  
mhtro@dolnet.gr

**ΥΠΑΡΧΕΙ** ζωή μετά τον Σημίτη; Κρίνοντας από την περίπτωση του Θόδωρου Τσουκάτου, φαίνεται πως υπάρχει.

**ΤΑ** ηρωικά χρόνια της ανόδου των εκσυγχρονιστών στην εξουσία, ο Τσουκάτος ήταν ο άνθρωπος που όλοι έβλεπαν πίσω από την κουρτίνα. «Στρατηγός» για τους μεν, ραδιούργος και «Ρισελιέ» για τους δε, πέρασε στο συλλογικό υποσυνείδητο του ΠΑΣΟΚ ως ο άνθρωπος του Πρωθυπουργού.

**Η ΠΤΩΣΗ** ήρθε μετά τις εκλογές του 2000. Ο Τσουκάτος βρισκόταν ήδη στην περιφέρεια του στενού επιτελείου του Σημίτη, όπου οι προσωπικές σχέσεις είχαν κρυώσει, και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, όπου – μετά τις περιβόητες «κοτερομαζίες» – η συνύπαρξή του με τον τότε γραμματέα Σκανδαλίδη είχε φθάσει στο απροχώρητο. Το κερασάκι στην παγωμένη τούρτα ήταν η πρότασή του για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και η πρωτοβουλία του να μαζέψει υπογραφές υποστήριξης από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Την πόρτα του εκσυγχρονιστικού παραδείσου τού έδειξε ο ίδιος ο Σημίτης, σε ένα κρύο και σύντομο ραντεβού στο Μαξίμου.

**Ο ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ** πέρασε την εξορία του μιλώντας ατελείωτα στο κινητό του και προετοιμάζοντας την κάθοδό του στη Β' Αθηνών. Κατά τα λοιπά, είχε μια μάλλον ήσυχη τετραετία ως βουλευτής Επικρατείας. Ο χρόνος, όπως γίνεται συνήθως, μαλάκωσε τα πάθη και σκόρπισε στους πέντε ανέμους τους εκσυγχρονιστές «εκδρομείς του '96». Πλην Θέμελη στο Μαξίμου και Κοσμίδη στη Βουλή, ουδείς εκ των άλλων «σημιτοφυλάκων» είναι πλέον κοντά στον Πρωθυπουργό. Ακόμη και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα – που προκάλεσε την σημαντική μίνιν το 2000 – είναι πλέον της μόδας στην Ευρώπη. Το προπαγανδίζει ένα από τα φαβορί του Πρωθυπουργού, η Άννα Διαμαντοπούλου.

**ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ** και αθεράπευτα αισιόδοξος, ο Τσουκάτος είναι στην Επιτροπή Εκλογών του ΠΑΣΟΚ, όπως το 1996 και το 2000. Προφανώς, ο καιρός έχει γυρίσματα.



Του Σπύρου Φρεράκη