

Η ΓΝΩΜΗ

Η νέα μεγάλη πρόκληση του Κ. Σημίτη

του ΚΩΣΤΑ Γ. ΚΑΛΑΙΤΗ

Ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν περιμένουν τίποτα, πα, από την κυβέρνηση του κ. Κ. Σημίτη, είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αποτυπώνεται και στις δημοσκοπίσεις.

Πολλοί, πάντως, θα στοιχηματίζαμε ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών επιμένει (σχεδόν πεισματικά...) να προσδοκά ότι ο κ. Κ. Σημίτης θα ξαναπάσει το νήμα εκεί που το άφησε τον περασμένο Ιούλιο - με την (ανεξήγητη σήμερα ακόμη...) απόφασή του, για τον «μη ανασχηματισμό».

Συνέχεια στη σελ. 2

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

1. 11. 03

Η ΓΝΩΜΗ

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Η νέα μεγάλη πρόκληση του Κ. Σημίτη

Η δυναμική που περίπου βίαια ανακόπηκε τότε, άραγε είναι δυνατόν να επανεμφανιστεί σήμερα, λίγους μήνες πριν τις εκλογές;

Το ερώτημα δεν τριγυρίζει μόνο στην περιοχή μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, ούτε αναπαράγεται μόνο στις γραμμές του κυβερνητικού κόμματος.

Προβληματίζει εξίσου φτύνοντας τους ενοίκους της Ρηγίλλας. Εξ ου και η συστηματικά επικεφευμένη αποδόμησή της πολιτικής προσωπικότητας του κ. Κ. Σημίτη αλλά και (για κάθε ενδεχόμενο...) του θεωρούμενου ως διαδόχου του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, κ.Σ. Παπανδρέου.

Το ερώτημα, λοιπόν, ταλανίζει πολλούς ένθεν κακειθεν, άρα υπάρχει.

Η απάντησή του δεν είναι μονοσήμαντη.

Θα εξαρτηθεί από την κυβερνητική πρακτική, από την πολιτική που θα ασκηθεί τους επόμενους έξι μήνες.

Σ' αυτό συμφωνούν και οι ένοικοι της Ρηγίλλας. Εξ ου και οι δημόσιες απειλές προς επικερμηματίες που θα «συνεργήσουν» σε αποκρατικοποιήσεις ή οι κατ' ιδίαν απειλές προς τεχνοκράτες ώστε «μην αναλάβουν» θέσεις ευθύνης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε η πικρή ή η σιωπηρή συγκατάθευσή της σε κάθε είδους διεκδίκηση -ακόμα και στο «δικαίωμα» στη φοροδιαφυγή.

Αν, όμως, η ηγεσία της ΝΔ επιδιώκει να υποκρέυσει την κυβέρνηση Σημίτη να πάψει να κυβερνά έξι μήνες πριν τις εκλογές, επειδή εκτιμά ότι έτσι θα την οδηγήσει με ασφάλεια στην εκλογική ήττα, τότε οι εναλλακτικές προτάσεις δεν είναι πολλές.

Για την ακρίβεια, υπάρχει μία μόνο εναλλακτική πρόταση: Η δυναμική προώθησή, εδώ και τώρα, όλων των αλλαγών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της δημοκρατίας, της κοινωνίας, της οικονομίας του τόπου.

Εδώ και τώρα, να εφαρμοστεί με τόλμη και αγέδιο η κατεύθυνση-υπόσχεση που διατύπωσε ο πρωθυπουργός, κ. Κ. Σημίτης, στο άρθρο του στην «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2003: «Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σ' όλες τις σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτεί η ανάπτυξη και η προκοπή του τόπου», έγραψε.

Το γενικό αγέδιο το έχουν παρουσιάσει. Επεξεργάστηκαν τη Χάρτη, ως το business plan της επόμενης τετραετίας.

Η ιεράρχηση των αναγκαίων αλλαγών προκύπτει ευθέως από μη επισκόπηση των μεγάλων προβλημάτων.

Αν για την προώθησή τους χρειάζεται κι ένα λειτουργικό, αποτελεσματικό κυβερνητικό μοντέλο, που δεν θα πνίγεται στα δίχτυα των συναρμοδιοτήτων, θα διαθέτει ισχυρά αντανάκλαστικά που θα ενεργοποιούνται ακαριαία στην οσμή της διαφθοράς και που θα είναι εκθροικό στην «ανευθυνότητα» και την αλαζονεία του «ολαξερισμού», τότε ένας δομικός ανασχηματισμός στα ίχνη του γνωστού ως «μοντέλου Κοσμίδη», μπορεί να δώσει τη λύση.

Ένα δομικά και λειτουργικά νέο κυβερνητικό σχήμα στελεχωμένο με πολιτικούς που εμπνέουν εμπιστοσύνη και είναι διαπιστωμένα αποτελεσματικοί, που θα κληθεί να εφαρμόσει από σήμερα την πολιτική υπόσχεση της επόμενης 4ετίας, είναι μια ενδιαφέρουσα, μια καλή ιδέα. Ίσως, μάλιστα, είναι η αναγκαία προϋπόθεση αξιοπιστίας για μια ευρύτερη, νέα πολιτική συστράτευση.