

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΟ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Ρελάνας Σημίτη στο φώτο-φίνις προς τις εκλογές

► «Ξαναπιάνετε το νήμα από εκεί που το αφήσατε», προτείνουν στον Κ. Σημίτη και αναφέρονται στον ανεξήγητο μη ανασχηματισμό του Ιουλίου

ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΒΑΛΙΑΡΗ

...είδηση ήταν, πράγματι, εντυπωσιακή. Και εξηγεί κατά έναν τρόπο γιατί πέρασε απαρατήρητη μία άλλη, η οποία μπορεί να αποδειχθεί πλέον σημαντική και καθοριστική για την έκβαση του προεκλογικού αγώνα.

Μία τόσο... ευμεγέθης εξέλιξη - η ανάληψη στρατηγικού ρόλου από τον Θ. Πάγκαλο στην προεκλογική μάχη του ΠΑΣΟΚ - έκρυψε μια άλλη επισήμανση που έκαψε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ όταν ανακινώντας το new deal με τον Θ. Πάγκαλο.

Είπε ο κ. Χρυσόχοϊδης: «...Οι αλλαγές που απαιτούνται για να προχωρήσει πιο μπροστά η Ελλάδα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιμένουν. Αλλά και γιατί επιπλέον χρειάζεται σήμερα να αξιοποιήσουμε τον πολύτιμο χρόνο που θα έχουμε στη διάθεσή μας μέσα στο 2004, λόγω των δύο εκλογικών αναμετρήσεων και των Ολυμπιακών Αγώνων».

Κάποιοι στοιχηματίζουν και υποστηρίζουν: Οι χρονικές προθεσμίες που έθεσε ο κ. Χρυσόχοϊδης με καταληκτική ημερομηνία τις εκλογές, παραπέμπουν σε αποφάσεις για μεγάλες αλλαγές εδώ και τώρα, με εντυπωσιακότερη το δομικό ανασχηματισμό κυβέρνησης και κυβερνητικών πολιτικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

«Μια νέα κυβέρνηση εφαρμόζει από αύριο το πρόγραμμα της νέας τετραετίας του ΠΑΣΟΚ. Από αύριο εφαρμόζεται η Χάρτα Συγκλίσεως».

Η φράση ανήκει σε κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, συμμερίζονται αυτή την επιλογή ως στρατηγική νίκης συνεργάτες του πρωθυπουργού και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και την εισαγούνται στον πρωθυπουργό. Θεωρούν ότι μια τέτοια επιλογή θα αποδειχθεί κρίσιμη για το εθνικό αποτέλεσμα, καθώς:

1. Θα προσφέρει πεισιθήρια αξιοπιστία για την απόφαση του πρωθυπουργού να διασφαλίσει τη συνέχεια του εκουγκρονιστικού εγχειρήματος κάρη στο οποίο κέρδισε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, προσηλώνοντας ισχυρές αποδείξεις για την απόφασή του να είναι «παρών» στην πολιτική ζωή και μετά τη 2α Μαΐου.

Για να εξηγήσουν μάλιστα το «πλεονέκτημα» που αποκτά το ΠΑΣΟΚ,



► Κάποιοι στοιχηματίζουν και υποστηρίζουν: Οι χρονικές προθεσμίες που έθεσε ο κ. Χρυσόχοϊδης με καταληκτική ημερομηνία τις εκλογές, παραπέμπουν σε αποφάσεις για μεγάλες αλλαγές εδώ και τώρα

Η πρόταση του Σ. Κοσιγίδη

► Η πρόταση προς τον πρωθυπουργό για το νέο κυβερνητικό σχήμα είναι η πρόταση την οποία διατύπωσε δημοσίως ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Σωκρ. Κοσιγίδης σε εκδήλωση του ΟΠΕΚ στις 7 Μαΐου, εκδήλωση η οποία υπήρξε ως γνωστόν «η μητέρα των εσωκομματικών μαχών», που οδήγησε αργότερα στην παραίτηση Λαλιώτη από τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Κοσιγίδης είχε υποστηρίξει τη μείωση του αριθμού των υπουργείων σε περίπου 12 - 14 ισοδύναμα επιτελικά όργανα με αποκεντρωμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες, με έναν υφυπουργό και ένα γενικό γραμματέα.

υπενθυμίζουν διαρκώς αυτό που ονομάζουν «σχέδιο αποδόμησης του ηγετικού πυρήνα του ΠΑΣΟΚ». Και αναφέρονται προς τούτο σε δημοσιεύματα τα οποία αποδίδουν στη Ρηγάλλης, δημοσιεύματα που φέρνουν τον πρωθυπουργό αλλά «αίφνης» και τον Γ. Παπανδρέου να μετεγκαθίστανται σε κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

2. Θα πολλαπλασιάσει τη δυναμική νίκης που δημιουργεί η συστράτευση κορυφαίων στελεχών στην εκλογική μάχη όπως του Θ. Πάγκαλου και του Αλ. Παπαδόπουλου - ενδεχομένως και του Γερ. Αρσένη - αλλά και άλλων, όπως του Στ. Τζουμάκα και του Π. Οικονόμου.

Λέγεται χαρακτηριστικά πως «το κλεισιμο των εσωτερικών μετώπων στο ΠΑΣΟΚ έχει μια προφανή αξία και συμβολή στη συσπείρωση των ψηφοφόρων του κόμματος που παραμένει χαμηλή αλλά και μια ασύγκριτα μεγαλύτερη αν και αφανή: Προσφέρει την ευ-

καιρία για άνοιγμα πολιτικών μετώπων με τη Νέα Δημοκρατία, μέτωπα τα οποία παρέμεναν κλειστά καθώς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παραμένον «εσώκλειστα» στο «κόμμα της πτοπαθείας». Γνωστός υφυπουργός ελεονολογούσε πρόσφατα την κυβέρνηση ως... άξια μιας επερχόμενης ήττας, αναφέροντας ενδεικτικά τη σιωπή της κυβέρνησης στην ένσταση του Μ. Εβερτ για την αποκρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας με το εκτός τόπου, χρονονόμο αλλά και... ευρωζώνης επιστήμη του «ρυθμιστικού ρόλου» της τράπεζας στον καθορισμό του επιτοκίου! Ο ίδιος τόνιζε τη μη αντίδραση της κυβέρνησης στην κριτική της Ν.Δ., με αφορμή για το πρόβλημα της Κομισιόν για το δημόσιο έλλειμμα το 2004. Ντρεπόμαστε να πούμε -έλεγε χαρακτηριστικά- πως το κοινωνικό πακέτο Σημίτη αποτελούσε μια ενσυνείδητη επιλογή με προϋπολογισμό δόσος, μια επιλογή που μας διαφοροποιεί από τη Νέα Δημοκρατία!

3. Οι εισηγητές των αλλαγών στην κυβέρνηση επικαλούνται για την αναγκαιότητά τους και έναν πρόσθετο λόγο τον οποίο κρίνουν μείζονος σημασίας. Υποστηρίζουν πως τείνει να παγιωθεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η αίσθηση της «αμαχητί παράδοσης» του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που «υποδεικνύει» στα στελέχη του την αδράνεια ως «λύση αυτοσυτήρησης» για το παρόν και, κυρίως, για το προσωπικό τους μέλλον με μια κυβέρνηση της Ν.Δ. Λένε, μάλιστα, πως το σχετικό κλίμα αξιοποιείται καταλλήλως από τη Νέα Δημοκρατία ώστε να απονεκρώσει τις επικειρούμενες διαρθρωτικές αλλαγές με προειδοποιήσεις για «ασύμφορες αποκρατικοποιήσεις, τις οποίες θα ακυρώσει η κυβέρνηση της Ν.Δ. (!)». Αλλά στελέχη της αγοράς -κατά τεκμήριο τεκνοκράτες, οι οποίοι πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ- «ειδοποιούνται» διακριτικά να υιοθετήσουν τη στάση της «λευκής αποχής» διότι -αύριο- μπορεί να βρεθούν «απέναντι» από την κυβέρνηση της Ν.Δ.

ΔΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

«Συνταγή Κοσιγίδης» για μια νέα κυβέρνηση, αλλαγές πολιτικών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία και επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών, είναι η πρόταση προς τον πρωθυπουργό. «Ξαναπιάνετε το νήμα από εκεί που το αφήσατε» προτείνουν στον Κ. Σημίτη και αναφέρονται στον ανεξήγητο μη ανασχηματισμό του Ιουλίου, ο οποίος λειτουργήσε ανακριτικά προς τον ευεξήγητο ανασχηματισμό της ηγεσίας της Χαρ. Τρικούπη. Οι εισηγητές των αλλαγών στην κυβέρνηση επιστρατεύουν προς επίρρωση των προ-

τάσεων τους τα αποτελέσματα της αλλαγής στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. «Υπενθυμίζουν» πως είχε μετατραπεί σε «γραφείο παραπόνων» χωρίς κομματικό νεύρο και πολιτική φαντασία και έτεινε να μετατραπεί σε εστία αμφισβήτησης της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Σήμερα παρουσιάζουν μια θεαματική ανατροπή αυτής της εικόνας, η οποία φαντάζει μαγική με το «δημόσιο υβριστή» του πρωθυπουργού και «προφήτη της ήττας» του ΠΑΣΟΚ Θ. Πάγκαλο να παίρνει θέση «μάχιμου παραστάτη» με «σηματοφόρο» τον Κ. Σημίτη και να διακινδυνεύει ρόλο «θαυματουργού» -μόνο από θαύμα δεν θα πηπθαι το ΠΑΣΟΚ, είχε δώσει τον πικραμένο Αλ. Παπαδόπουλο να αφήνει κατά μέρος τη όποια προσωπική πικρία και να εναλλαχθάνει θέση συντονιστή της Επιτροπής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και του Γερ. Αρσένη να συζητεί εκ νέου την ανάκλησή του από την θελούσα αποστρατεία

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Οι θιασώτες των «αλλαγών δώ και τώρα», πέραν της βεβαίτητάς τους για τον πρόδηλο θεκό αντίκτυπο των αλλαγών στην κοινή γνώμη, υποστηρίζουν πιδεν πρόκειται να υπάρξουν και ζηεις λόγω αντιδράσεις.

Πρώτον γιατί πολλοί υπουργοί έχουν συνείδηση της πολιτικής τους αποστολής ως στελέχη του ΠΑΣΟΚ και αντιλαμβάνονται π αυτό που πρόκειται να εκλογική νίκη και, συνεπώς, η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του Κ. Σημίτη, στην προσωπικότητα του οποίου τονύονται πρακτικώς για κηφόρα έκβαση της εκλογικής χης.

Δεύτερον, γιατί οι συνθήκες ντηρρπείες δεν θα διακινδυνύσουν την προσωπική χρέωση ε αρνητικού αποτελέσματος.

Τρίτον, γιατί κάποιοι ελάχι ακόμα και αν θέλουν δεν μπορούν να αντιδράσουν καθώς έντονα φοβητείται η χρηστή άσκηση καθηκόντων τους.

ΥΓ: Η πραγματοποίηση των αλλαγών που συζητούνται ντόως στο Μαξίμου και τη Τρικούπη και οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν κείμενο της χθεσινής συνάντησης του Κ. Σημίτη με τον Μιχ. Χρυσόχοϊδη, είναι προφανές πως τελεεί προσωπική επιλογή του πρωθυπουργού.

Λέγεται πάντως από εκεί που θεωρούν εαυτούς «αποπογραφείς» των σκέψεών τους οι κινήσεις του Κ. Σημίτη θα τελούν λογική συνέχεια της γάλης κίνησης», την οποία η κανε.

Να ηγηθεί της μάχης για εκλογική νίκη...