

ΡΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Γιατί ο Μιχάλης Χρυσόχοϊδης συγκρούεται τώρα στο παρασκήνιο με τους άλλους «εκσυγχρονιστές»

Κατά το «η φτώχεια φέρνει γκρίνια», έτσι και η διαφαινόμενη διάφραση των ελπίδων για ανάκαμψη προκαλεί τώρα νέες αντιθέσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Μόνο που τούτη τη φορά δεν εκδηλώνονται μεταξύ των παραδοσιακών εσωκομματικών πτέρυγων, αλλά στους κόλπους της νέας ηγετικής ομάδας που έχει συγκροτήσει Κ. Σημίτης.

Αυτή η ηγετική ομάδα ήταν σε μεγάλο βαθμό ανομοιογενής ευθύς εξ αρχής λόγω και των διαφορετικών καταβολών των στελεχών που την απαρτίζουν. Έτσι, ο Μιχάλης Χρυσόχοϊδης και ο Νίκος Χριστοδουλάκης, χωρίς να έχουν ακολουθήσει ίδιες διαδρομές, βρέθηκαν κίρυνκες ταυτόσημων αντιλήψεων για την πολιτική και την πορεία του ΠΑΣΟΚ, έχοντας στην πραγματικότητα

Του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΥΑΜΠΕΛΗ

βέβαια ως σημείο αναφοράς το πρόσωπο του πρωθυπουργού. Τα πρόσωπα αυτά

όμως αποτελούν σήμερα και τους δόλους μιας υπόγαιας αντιπαράθεσης, η οποία δεν είναι ως φαίνεται άσχετη και με τις προσπάθειες που διαμορφώνονται για την «επιμελη μέρα» των εκλογών...

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και ο υπουργός Οικονομίας είναι στο παρασκήνιο οι βασικοί εκφραστές των αντιτιθέμενων απόψεων για τη γραμμή που οφείλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, ύστερα και από τη διαπίστωση ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες δεν έφεραν το πολυπόθητο κλείσιμο της «ψαλίδας» στις δημοσκοπήσεις.

Ο κ. Χρυσόχοϊδης φέρεται να επιμένει -στις κατ' ιδίαν συζητήσεις του και με τον πρωθυπουργό- σε μια ακόμα πιο «κοινωνική» πολιτική μέχρι τις εκλογές, ως συνέχεια του γνωστού πακέτου μέτρων και της Χάρτας Σύγκλισης, καθώς και στην ανάγκη πιο διαλλακτικής στάσης της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα ορισμένων κατηγοριών του εκλογικού σώματος. Κατά τις ίδιες πηγές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επηρεάζεται έντονα προς αυτή την κατεύθυνση και από τις επαφές που πραγματοποιεί στις περιόδους του ανά την Ελλάδα, καθώς και από τα αιτήματα που ρηδόν του καταθέτουν οι αντιπροσωπευτές κομ-

ματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων με τις οποίες συναντάται στη Χαριλάου Τρικούπη. Σε ανάλογο μήκος κύματος φαίνεται να κινούνται και άλλα στελέχη του εκσυγχρονιστικού χώρου με σαφείς κομματικές καταβολές που τα καθιστούν πιο «ευαίσθητα» στα μηνύματα του εκλογικού πυρήνα του ΠΑΣΟΚ. Υπουργοί όπως ο Γ. Φλωρίδης και υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη όπως ο Δημ. Θάνος λέγεται ότι συγκυριακά γίνονται σ' αυτή την κατηγορία.

Η αποτυχία...

Στον αντίποδα, ο κ. Χριστοδουλάκης φέρεται να «ηγείται» εκείνων που πιστεύουν ότι χρειάζεται πλέον συγκρότηση στην ικανοποίηση αιτημάτων και ότι με άλλες κινήσεις, όσον αφορά στο πεδίο της οικονομίας, θα βελτιωθεί το κλίμα για το ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές. Ορισμένες πληροφορίες μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο κ. Σημίτης κινείται και αυτός τώρα πιο πλησιέστερα προς την άποψη αυτή. Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό ότι το τελευταίο διάστημα αρκετοί στον περίγυρο του έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο προστατεύεται, με την πολιτική των παροχών, το προφίλ που επί σειρά ετών είχε δημιουργήσει με την πολιτική των παροχών την οποία υιοθέτησε. Γι' αυτό λέγεται και ότι στενοί συνεργάτες του, όπως ο Νικ. Θέμελης και Σωκρ. Κοσμίδης, «γέρνουν» προς ανάλογες αντιλήψεις. Υπάρχουν πάντως και εκείνοι που φέρονται να τηρούν ενδιάμεση στάση, όπως ο υπουργός Εργασίας Δημ. Ρέππας.

Η αντίθεση αυτή φαίνεται πάντως να αποτελεί απλώς την κορυφή του παγόβουνου. Στον κ. Χρυσόχοϊδη οι επικριτές του χρεώνουν, επί παραδείγματι, ότι επιδιώκει να συγκαλύψει τις ευθύνες του για το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η μεταρρύθμιση στο ΠΑΣΟΚ και την αδυναμία κινητοποίησης του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών. Μάλιστα, δεν ήταν



Μιχάλης Χρυσόχοϊδης



Νίκος Χριστοδουλάκης

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

■ Στο Μέγαρο Μαξίμου εκφράζονται πλέον επιφυλάξεις για το κατά πόσο προστατεύεται, με την πολιτική των παροχών, το προφίλ που είχε δημιουργήσει που επί σειρά ετών ο Κ. Σημίτης

λίγα τα σχόλια που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες για την αρνητική εικόνα που φέρει η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και είχαν επενδύσει πολλά σ' αυτήν η κυβερνητική ηγεσία.

...και οι δύο βάρκες

Από την άλλη πλευρά, στον κ. Χριστοδουλάκη καταλογίζονται αρκετοί από τους ομούς στην οικονομική πολιτική που, όπως φαίνεται, κατά κόρον στη Χαριλάου Τρικούπη τελικά το βασικό πεδίο επί του οποίου κινούνται οι εκλογές. Για τους γνωστούς και καινομένους βέβαια, όλα τούτα διαδραματίζονται με τη σκέψη στραμμένη στους μεγικούς συσχετισμούς. Απέναντι στο μπλε στελεχών που εκτιμάται ότι μπορεί να شوند σε μια γραμμή στήριξης του Γ. Γ. Δρόσου, συγκροτείται αδύρβα αλλά σταθερή ομάδα των «νεο-εκσυγχρονιστών», που ρα έχουν σημείο αναφοράς το Μέγαρο Μικαελίδη και επιδιώκουν να συμμετάσχουν με τους τους όρους στη μετά Σημίτη εποχή. Τον κ. Χριστοδουλάκη, τέτοιες θεωρούν οι περιπτώσεις υπουργών όπως ο Χρ. Βε Γ. Παπαντωνίου, ενώ άλλοι, όπως η Α. Λινοπούλου, προτιμούν να πατούν και οι βάρκες.

Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για τη «μάχη του Στάλινγκραντ»

Το τρίπτυχο του πρωθυπουργικού σχεδιασμού για το διάστημα μέχρι τις εκλογές

Μάχη οπισθοφυλακής χωρίς δυνατότητα εντυπωσιακών πρωτοβουλιών δίνει το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να εφαρμόσει σχέδιο φθοράς στη Ν.Δ. μέχρι τις εκλογές. Κυβερνητικό στέλεχος έλεγε ότι το κόμμα του «θα δώσει τη μάχη του Στάλινγκραντ» προκειμένου να ανακόψει την «εχθρική προέλαση», κανείς όμως στο ΠΑΣΟΚ δεν στοιχηματίζει ότι το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο με αυτό της ιστορικής μάχης. Το βασικό τρίπτυχο του σχεδιασμού που έχει αποφασιστεί είναι: συνεπής και αυστηρή υλοποίηση όσων έχουν εξαγγελθεί, βάρος στην ανανέωση των ψηφοδελτίων, σημείο προς σημείο αντιπαράθεση με τη Ν.Δ. Εκλογικός νόμος, αναδιάρθρωση περιφερειών, Χάρτα Σύγκλισης, νομοσχέδιο για τα εργασιακά, κοινωνικό πακέτο, ολυμπιακά και άλλα έργα θα αποτελέσουν τη μία πτυχή του σχεδιασμού, που έχει να κάνει με την προσπάθεια διατήρησης της πρωτοβουλίας των κινήσεων και τεκμηρίωσης της κυβερνητικής παραγωγικότητας μέχρι το «παρόντες».



Κ. Σημίτης

Το μεγάλο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι, μέχρι στιγμής, η εκλογική αιμορραγία του και το προβάδισμα της Ν.Δ. δεν ανακόπτονται από τις όποιες πρωτοβουλίες και εξαγγελίες πρωτοβουλιών κυβερνητικού έργου.

Η ανανέωση των ψηφοδελτίων είναι η δεύτε-

ρη πτυχή, στην οποία η Χαριλάου επένδυε πολλά. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην περιφέρεια, εκεί όπου η Ν.Δ. κυριαρχεί, ενώ η εξεύρεση «λαμπερών» προσώπων από το κυβερνητικό κόμμα θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για τον επηρεασμό των τοπικών κοινωνιών. Πάντως, σε πολλές εκλογικές περιφέρειες δεν θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων, και οι αποφάσεις θα ληφθούν από την Κ.Ε., σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η υπονόμευση των «λαμπερών», από τους νυν βουλευτές οι οποίοι ελέγχουν τους τοπικούς μηχανισμούς

Άσοι στο μανίκι

Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει το Νοέμβριο, όπως δήλωσε η Χρύσα Αράπογλου, όμως θεωρείται βέβαιο ότι θα μείνουν κενές θέσεις, κυρίως στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες θα πληρωθούν αργότερα, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει «άσοι στο μανίκι». Μια σημαντική παράμετρος της στελέχωσης των ψηφοδελτίων είναι η «αμφίπλευρη» διεύθυνση. Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζονται τα κεντροδεξιά ανοίγματα, αν και από τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις δεν έχουν εξασφαλιστεί «μεταγραφές» υψηλού επιπέδου. Μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Σαμαράς έχει συναντηθεί κατ' ιδίαν με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά δεν έχει κλείσει κάποια συμφωνία, καθώς ο πρώην υπουργός Εξωτερικών θα προτιμούσε να καιβεί με τη Ν.Δ., ωστόσο τύπος

δεν πρέπει να αποκλειστεί αν ο Κώστας Καμλής δεν θαλπίσει τελικά γενικό προκλητή. Πάντως, η σημασία που γίνεται στην εξέταση υποψηφίων με κεντροδεξιά προφίλ, εν είδη χρώματος στη Ν.Δ., παραπέμπει σε έμμεση πηγή ότι υπάρχει μετατόπιση του εκλογικού σώματος προς τα δεξιά. Η τρίτη πτυχή του σχεδιασμού την προετοιμασία μιας ειδικής επικοινωνιακής εκστρατείας με στόχο την προβολή «των της Ν.Δ. σε όλα τα μεγάλα θέματα». Όπως φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα θυμηθούν επεδόσοι με έχει η Ν.Δ. για το Ελσίνι ΟΝΕ, την ένταξη της Κύπρου, τους Ολυμπιακούς και τα λοιπά μεγάλα θέματα και που «έχει πξω».

Η επαναπροσέγγιση

Ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει την επανασέγγιση όλων των στελεχών που βρίσκονται πίσω από το Μαξίμου, διότι, όπως φέρεται, η θεωρεί απαραίτητη για τη συσπείρωση ψηφοφόρων. Η πρωτοβουλία θα εκδηλωθεί της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά είναι εξαιρετικά φιλόδοξα αν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα ο σίμα όπως ο Κ. Αλαλιώτης ή ο Θ. Παγκάλας. Άλλο λένε οι γνωρίζοντες οι οποίοι, ειδικά γ Κ. Αλαλιώτη, ισχυρίζονται ότι θα είναι διπλό, αν, έπειτα από όλα έγιναν, επιχειρήσει να το σεγγίσει μέσω του... Μιχάλη Χρυσόχοϊδη.

■ Α. ΚΑΛΑΡΠΙ