

12.10.2003

«Σιγοκαίει» στο ΠΑΣΟΚ η δυσφορία για τον Ν. Χ

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ «σύντροφοι» του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του καταλογίζουν αλαζονεία.

Του Δ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις επόμενες εκλογές, πόσο πιθανό είναι ο κ. Ν. Χριστοδουλάκης να είναι άραγε ξανά υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών; Είναι ένα συναθροισμένο ερώτημα που κυκλοφορεί μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ και κυρίως μεταξύ εκείνων που παραμένουν «φανατικά» προσκείμενοι στον σημερινό πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη.

Το ερώτημα αντανάκλα την αγωνία τους για το άδελφο μέλλον και είναι αποτέλεσμα μιας υποβόσκουσας αντίδρασης στο πρόσωπο του τσάρου της οικονομίας. Η αίσθηση ότι άλλα υποσέθηκε και άλλα βλέπουμε στην πορεία κυριαρχεί όλο και περισσότερο και εντός του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που αντανάκλα αργά αλλά σταθερά τις δυσκολίες που αισθάνονται καθημερινά στην ζωή τους πλατιά στρώματα της κοινωνίας.

Μάχες οπισθοφυλακών

Όλο και περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για την απτοπάθεια που διακρίνει τον υπουργό και τον ωθεί, όπως λέγεται, να εξαντλείται σε μάχες οπισθοφυλακών. Ως τέτοιες περιγράφουν, μεταξύ άλλων, την προσπάθειά του να αντικρούσει όλο το τελευταίο διάστημα αριθμούς του προβολισμού, που κινούνται εκτός των στόχων που ο ίδιος υπερόσπεζε, επιβεβαιώνουν αλλά το πρόβλημα.

Κορυφαίο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Ολυμπιάδας, που εμφανιζόταν να χρηματοδοτείται μόνο μέχρι το 2004, ενώ κανονικά πόροι θα έπρεπε να προβλέπονται και για το 2005.

Το θέμα εσημάνθηκε στα συσκέψη που έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε εντολή στον κ. Χριστοδουλάκη να κινηθεί στις δαπάνες της Ολυμπιάδας, με τρόπο που να εσωματώνει ως βέλπαι τιμάρια του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.

Δέκτες παραπόνων

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου ο κ. Σ. Κοσμίδης έχει γίνει δέκτης παραπόνων υπουργών, αλλά και άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τον υπουργό Οικονομίας. Κοινός τόπος, η αλαζονεία και η σύγκρουση με τάσεις ωραιοποίησης, που μεταφέρουν οι παρεμβάσεις του κ. Χριστοδουλάκη, στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Παράδειγμα των παρεμβάσεων που δέχονταν με ανάγλυφο τρόπο το τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες των συσκέψεων είναι η περίπτωση της Ολυμπιάδας.

Η χρηματοδότησή της πέρασε από σαράντα κύματα, καθώς εμφανίστηκαν σκέψεις που τρώμαζαν, αλλά και

δημιουργούσαν αμφιβολίες, για το αν οι αγώνες θα γίνουν καλά και προπαντός στην ώρα τους.

Τα πρώτα σχέδια με τα Ολυμπιακά Ακίνητα και τη χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων, που εμφάνισε ο κ. Χριστοδουλάκης, έκαναν πολλούς υπουργούς να ανησυχήσουν για τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων.

Ουδείς αμφιβάλλει ότι το άγος για τις επιπτώσεις στο δημόσιο κρέος από τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν που δημιουργούσε την πίεση στον υπουργό, που επινοούσε τα διάφορα απίθανα εργαλεία χρηματοδότησης.

Οι διαμαρτυρούμενοι στον κ. Κοσμίδη ανάκουν στην πλειοψηφία τους στο εκσυγχρονιστικό μπλοκ και ως εκ τούτου θεωρείται βέβαιο ότι οι απόψεις τους μεταφέρονταν στον πρωθυπουργό, που στήριξε απόλυτα όλα τα προηγούμενα χρόνια τον κ. Χριστοδουλάκη.

Δύσκολος χαρακτήρας

Στα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον δύσκολο χαρακτήρα του υπουργού συγκαταλέγεται και η τάση του να κάνει συσκέψεις για διάφορα θέματα (οικονομικού ενδιαφέροντος)

και να καλεί τους αρμόδιους υπουργούς του ή τους χειριστές επιμέρους τομέων.

Τούτο επιβεβαιώθηκε απόλυτα στο παρελθόν με τον πρώην υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Φλωρίδη. Εκτός από το ότι του είχε «απαγορεύσει» να κάνει συνεντεύξεις Τύπου, απέφευγε να τον καλεί ακόμα και στις συσκέψεις που είχαν αντικείμενο το δημόσιο κρέος, κατ'εξοχήν αντικείμενο του υφυπουργού που εσραζέται στο Γενικό Λογιστήριο.

Όχι βέβαια ότι ο αντικαταστάτης του κ. Φλωρίδη, ο κ. Ν. Φαρμάκης, και πολιτικός προϊστάμενος ενός των παλιότερων τομέων της ελληνικής διοίκησης έχει καλύτερη τύχη. Τα ίδια ισχύουν για το κοινωνικό πακέτο, στο οποίο κανείς να τα κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που έχει τα στοιχεία και είναι απόλυτα αρμόδιο για αυτά τα δουλειά.

Τούτο δεν έγινε και την κοστολόγηση την έκανε ο ίδιος ο κ. Χριστοδουλάκης, για να βρει πρόφανος ο επόμενος υφυπουργός το τριπλάσιο κόστος του αναγραφόμενου, όπως έγινε το 2000 στο Γενικό Λογιστήριο, όταν κ. Γ. Δρυς αντικατέστησε

τον κ. Ν. Χριστοδουλάκη, που πήρε προαγωγή για το υπουργείο Ανάπτυξης.

Επίπεδο συνεργασίας

Σχετικά με το «επίπεδο» συνεργασίας του κ. Χριστοδουλάκη με τους υφυπουργούς, αποτυπώνεται ανάγλυφα, όπως λένε, και στις σχέσεις του με τον αρμόδιο για τα δημόσια έσοδα και τα φορολογικά τον κ. Απόστολο Φωτιάδη.