

Ποιους εκλέγουν Σημίτης – Καραμανλής για τους κορυφαίους ρόλους

Οι εκλεκτοί... των προέδρων

Του ΣΠΥΡΟΥ
ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗ

Με έναν «τσάρο» και έναν «πρώην σερίφη»

Η προεκλογική μάχη έχει ξεκινήσει, και στα δύο μεγάλα κόμματα έχει αρχίσει και η εσωτερική μάχη. Για τα ψηφοδέλτια, αυτούς που θα κερδίσουν μια θέση στη λίστα υποψηφίων. Για τα επιτελεία, τους ανθρώπους δηλαδή που θα καθορίσουν στρατηγική, τακτική, θα επιλέξουν ανθρώπους, συνθήματα και τρόπους προπαγάνδας. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν ήδη μια θερμή ατμόσφαιρα σε Χαριλάου Τρικούπη και Ρηγίλλης. Τα του ΠΑΣΟΚ βεβαίως φαίνονται περισσότερο, είναι η εξουσία, αλλά έχουν γεννηθεί και πολλές διαφορές μεταξύ των στελεχών του. Αντιθέτως, στη Ν.Δ., το τοπίο είναι αποσπασμένο, με τον Κ. Καραμανλή να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο χωρίς αντιφρήσεις, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν αρχίσει και εκεί οι τριβές για τις πρωτοκαθεδρίες.

Το ξεκαθάρισμα που έκανε στις αρχές Ιουλίου ο Κώστας Σημίτης ήταν καθαριστικό για το ποιοι θα σταθούν στην πρώτη γραμμή της εκλογικής αντιπαράθεσης, αλλά και για το ποιοι προηγούνται στην κούρσα των εξελίξεων, βάσει των προτιμήσεων του αρχηγού. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μετά το «φάγωμα» Λαλιώτη, ανέδειξε στην κορυφή της κυβερνητικής και κομματικής πυραμίδας δύο πρόσωπα: τον Ν. Χριστοδουλάκη και τον Μ. Χρυσόχοιδη. Τα δύο αυτά στελέχη είναι παντού, έχουν λόγο για όλα και σηκώνουν το βάρος της οργάνωσης, των θέσεων, των κινήσεων και των επιλογών του ΠΑΣΟΚ πριν από τις κάλπες – και όπως φαίνεται και μετά από αυτές. Οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού είναι πάντα οι Ν. Θέμελης και Σ. Κοσμάδης (μαζί με τον Γ. Παπαδημητρίου και τον Γκ. Χαρδούβελη), όμως αυτοί φαίνονται λιγότερο. Ο Κ. Σημίτης έχει δείξει τις προτιμήσεις του και για άλλα στελέχη, τα οποία κλωθούν πλέον να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Εκτός από τον Χρ. Πρωτόπαπα και τον Τ. Χυτήρη, που είναι σε θέσεις αιχμής, η Άννα Διαμαντοπούλου καλείται να αναλάβει σημαντικούς ρόλους. Από το νέο Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, μία ακόμη γυναίκα, η

Χρύσα Αράπογλου, δεν αποκλείεται να αναλάβει και επίσημο ρόλο εκπροσώπησης του κόμματος. Αντιθέτως, δεν έχουν κεντρικό ρόλο ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Ευ. Βενιζέλος, ο Α. Τσοχατζόπουλος, η Βάσω Παπανδρέου και, φυσικά, οι Κ. Λαλιώτης και Θ. Πάγκαλος ή Γ. Αρσένης. Αυτά και πολλά ακόμη στελέχη θα δώσουν πλέον τη δική τους μάχη και καλούνται να κάνουν τις δικές τους επιλογές ενόψει αλλαγών, ειδικά αν το ΠΑΣΟΚ χάσει τις εκλογές. Και αυτό γιατί, ειδικά η κούρσα της διαδοχής γίνεται μαραθώνιος για τον Γ. Παπανδρέου ή και τον Ευ. Βενιζέλο. Ο Μ. Χρυσόχοιδης, εκτός των άλλων, έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να

ανανεώσει τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, αναζητώντας συμμαχίες με πρόσωπα από την αριστερά, αλλά και υπό την κεντροδεξιά, κάτι που έκανε με Μπίστη και Κοντογιαννόπουλο. Η διαδικασία αυτή όμως σημαίνει και... καρατομήσεις παλαιότερων βουλευτών και πολιτευτών, μη υφιστάμενων στην ηγεσία ή αυτών που θεωρούνται ξεπερασμένοι από την εποχή. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία προμοδότησης από τον κομματικό μηχανισμό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη νέα Κοινοβουλευτική

Ομάδα του Κινήματος. Μεταξύ των υποψηφίων πάντως θα είναι ο Ντ. Πολυζωγόπουλος, στέλεχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και αθλητικοί πατέροντες, μεταξύ των οποίων κάποιος που έχουν συμβάλει στην απόκτηση ολυμπιακών μεταλλίων. Νέο πρόσωπο, ο αδελφός του Γ. Παπανδρέου, Νίκος, ο οποίος θα πολιτευθεί για πρώτη φορά