

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Πόσα χρωστάς, κυρ δήμαρχε;



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ απλώς τον τίτλο του πρώτου θέματος και αρχίσετε τις εξυπνάδες: «Θα την κάνουν και με μακαρονάδα;». Όταν λέμε «η Αθήνα αστακός», εννοούμε... εννοούμε ένα σωρό πράγματα που για λόγους ασφαλείας δεν θα τα αραδιάσουμε εδώ. Υπάρχουν μέσα και όστις βούλεται μπορεί να λάβει επ' αυτών την πλήρη ενημέρωση που έχει το σημερινό μας ρεπορτάζ. Εν περιλήψει μόνο να σας πούμε ότι μιλάμε για ένα μαγκιόρικο σύστημα προστασίας της πρωτεύουσας, για να μην έχουμε τίποτε παρατράγουδα, έτσι και γίνει καμιά στραβή με χημικά και τέτοια. Αυτά εδώ, είπαμε, είναι κομμάτι απόρρητα - δεν κάνει να τα βγάζουμε φόρα παρτίδα.

Εδώ θα πούμε άλλα πράγματα, όπως για μια - φιλότιμη, δεν λέμε - προσπάθεια του καθ' ημάς κ. Χριστοδουλάκη να προστατεύει τους πελάτες του - ήτοι, τον κάθε πικραμένο φορολογούμενο. Από ποιους; Από τους δικούς του ανθρώπους - του κ. Χριστοδουλάκη. Ποιους ακριβώς; Όσους τινάς των εφοριακών, με κάποια έννοια, κατάγονται από την Καλαμάτα, δηλονότι ξέρουν τα πάντα για το λάδι. Έχουμε μέσα το φιρμάνι και ρίξτε μια μάτια στα μέτρα που θα πάρει. Θα σπάσουν κόκαλα - από σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μια νέα εποχή χωρίς διαφθορά και σήψη. Τι μέτρα παίρνει ο υπουργός; Πρώτον, προβαίνει σε αυστηρές συστάσεις προς τους εφοριακούς να μη λαδώνονται.. Δεύτερον, τους καθιστά σαφές ότι το λάδωμα απαγορεύεται διά ροπάλου. Τρίτον, ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι οι μιζες πάσης φύσεως δεν επιτρέπονται και είναι ντροπής πράγματα εν γένει. Τέταρτον, δεν αφήνει περιθώρια για παρανόηση ότι δεν είναι πρόπον να είσαι κρατικός υπάλληλος και να τα παίρνεις. Τους έκανε τα μούτρα κρέας, με άλλα λόγια...

Πάει κι αυτό; Το επόμενο. Κάλεσε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός τον κ. Κακλαμάνη και τον κ. Σκανδαλίδη, φώναξε και τον κ. Κοσμίδη που κρατάει τα κιτάπια. «Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε;». Πώς να πάνε; Έχουν εκατόν εξήντα τόσους βουλευτές και από αυτούς ζήτημα αν είναι είκοσι οι δηλώσεις - προς Θεού, μην πάει ο νους σας στα παλιά. Μιλάμε για όσους φιλοτιμήθηκαν να καταθέσουν το χαρτί με ό,τι νταλαβέρια είχαν στο Χρηματιστήριο που ζήτησε - αν θυμάστε - ο Πρωθυπουργός εδώ και έναν

μήνα και τον έγραψαν κανονικά. «Δεν βλέπω και μεγάλο ενδιαφέρον, πρόεδρε - δεν το αφήνουμε να πάει στον Διάολο;» πήγε κάποιος απ' όλους να το φέρει απέξω απέξω. Κουβέντα δεν ήθελε ν' ακούσει ο κ. Σημίτης. «Να καταθέσουν όλοι απαξάπαντος και να μου φτιάξει ο Σκανδαλίδης και ένα νομοσχέδιο για να τη βγούμε από αριστερά στη Δεξιά» έδωσε οδηγίες. Στη σύσκεψη ήταν παρών και δικός μας άνθρωπος και έδωσε ραπόρτο πλήρες - υπάρχει μέσα, σπεύσατε.

Τί άλλο υπάρχει μέσα; Α, εδώ είμαστε ακτύπτοι: θέμα «για τους δημάρχους», που έλεγε και η μακαρίτισσα η Γεωργία Βασιλειάδου σε μια ταινία όπου ήθελε να γίνει δήμαρχινα και τη γλωσσότρωγε ο Αυλωνίτης, καθόσον του έπεφτε κομμάτι ακατάλληλη για τέτοιο πόστο. Κακώς. Διότι θα είχαμε γλιτώσει από κάτι άλλους που τους ψηφίζουμε στα αληθινά και πάνε να μας βάλουν στον γάδαρο καβάλα. Ητοι, χρωστάνε και της Μικαλούς και έχουν και μούτρα να μιλάνε κι από πάνω. Εδώ ένα γραμμάτιο σου φεύγει και δεν έχεις πρόσωπο να βγεις στην κοινωνία, άσε που σε βουτάνε και αυτά τα μυστήρια διατραπεζικά συστήματα και δεν σου δανείζουν ούτε σάλιο για τα γραμματιόσημα. Κι αυτοί κοτζάμ «δημάρχους» και χρωστάνε άλλος ένα και άλλος δύο και τρία δισ. και δεν τους λείει κανείς κουβέντα. Μωρέ μπράβο!

Πώς κλείνουμε για σήμερα; Με μια άλλη σύσκεψη που έγινε χθες περί Ολυμπιακών Αγώνων - και από εκεί τα 'χουμε όλα αυτολεξεί. «Τι έπαθαν οι Αυστραλοί και γράφουν εναντίον μας;» ρώτησε την κυρία Αγγελουπούλου ο Πρωθυπουργός, στο κατ' ιδίαν που είχαν πριν από τη Διυπουργική, καθώς το συνηθίζουν. «Τους μπαίνουμε στο μάτι που τα καταφέρνουμε, συντροφε πρόεδρε». «Μπα που να φαν τα λυσσικά τους και τους είχα σε υπόληψη» είπε ο κ. Σημίτης, που έχει εκεί κάτι σόγια από το Κορακοχώρι και του 'λεγαν τα νέα τους, αυτές τις μέρες που ήταν κάτω. «Βούλεσαι, πρόεδρε, να φτιάξουμε ένα ωραίο σχέδιο, επικοινωνιακό, να τους ταπώσουμε κανονικά;» έριξε την ιδέα η κυρία Αγγελουπούλου. «Προχώρα, δεν θα μας βγαίνει τώρα ο κάθε φαρμακόγλωσσο να λείει ότι εδώ δεν είμαστε ασφαλείς». Για τα υπόλοιπα θα χρειαστεί να επισκεφθείτε αυτοπροσώπως τις σελίδες με το ρεπορτάζ - το συνιστούμε ανεπιφύλακτα, γιατί από εδώ και πέρα θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά. Να έχουμε κι εμείς τον νου μας, δηλαδή... Δική μας είναι η Ολυμπιάδα, ρε αδερφέ, μη βγαίνει ο κάθε κερατάς και λείει ό,τι του κατεβαίνει.

