

Σήμερα το πρωί ορκίζεται η νέα κυβέρνηση των... υφυπουργών • Το σενάριο των πρόωρων εκλογών θα

# «Χάρτα» παροχολογίας και κάλ

Του ΝΙΚΟΥ ΤΣΑΝΑΚΑ

Μετά τον ανασχηματισμό του «εγώ» του, ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης υπήρξε κάλπες τον Νοέμβριο του 2003, στέλνοντας σαφέστατο μήνυμα σε κυβέρνηση και κόμμα ότι οι υπουργοί θα δίνουν καθημερινά εξετάσεις για τους επόμενες τρεις μήνες και όποιος αποτύχει θα απομακρύνεται...

Τον απόλυτο έλεγχο στο κόμμα και την κυβέρνηση τη συγκεντρώνει ο ίδιος ο κ. Σημίτης, που σήμερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ανακοινώσει τις νέες πρωτοβουλίες που προτίθενται να λάβει και που θεωρείται βέβαιο πως θα προκαλέσουν αναταραχές κυρίως από τα κορυφαία στελέχη.

Στις 11.00 ορκίζεται η νέα κυβέρνηση και στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο κ. Σημίτης θα ανακοινώσει ένα νέο επικοινωνιακό όργανο, το οποίο θα συρραφτούν -πέραν του πρωθυπουργού- οι Μιχάλης Χρυσοχοϊδής, Νίκος Χρυσοδουλάκης, Χρήστος Πρωτόπαπας και Τηλέμαχος Χυτήρης.

Σέρνονται με πληροφορίες, το ανώτατο όργανο θα συνεδριάζει σχεδόν σε καθημερινή βάση και θα καλούνται να συμμετάσχουν διαδοχικά όλοι οι υπουργοί, ανάλογα με τα θέματα που θα συζητούνται, και στην ουσία θα απολογούνται όχι μόνο στον κ. Σημίτη, αλλά και στη άλλα μέλη του οργάνου για την πορεία του έργου τους στο υπουργείο του οποίου ηγούνται. Με βάση το γεγονός ότι στο επικοινωνιακό όργανο θα συμμετέχουν οι κ.κ. Χρυσοδουλάκης και Χρυσοχοϊδής, που δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις με τα πρωτοκλασάτα στελέχη του Κινήματος, εκτιμάται πως οι κορυφαίοι δεν θα καλοβλέπουν το ενδεχόμενο να απολογούνται και να δίνουν -ουσιαστικά- εξετάσεις, κινδυνεύοντας για το έργο τους από τα δύο "τά στελέχη".

Θέση σε αυτό το επικοινωνιακό όργανο, πάντως, διεκδικούν και οι στενοί συνεργάτες του Κ. Σημίτη, οι κ.κ. Κορμιδής και Θεμέλης, ενώ δεν αποκλείεται να κληθεί να συμμετάσχει και ο υφυπουργός Παιδείας Πέτρος Ευθυμίου.

Στα μεταξύ, σήμερα ο κ. Σημίτης στο Υπουργικό Συμβούλιο θα ξεκαθαρίσει στους υπουργούς και τους υφυπουργούς πως θα λειτουργήσουν από εδώ και στο εξής η κυβέρνηση, πως θα επικοινωνήσει η επιτάχυνση των κυβερνητικών έργων και σε ποιες κατευθύνσεις θα κινηθεί τους επόμενες τρεις τουλάχιστον μήνες η κυβέρνηση. Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού αναφέρονται με βεβαιότητα πως ο κ. Σημίτης θα προτιμήσει οι σφί-



Του Β. ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Σε άμεση αποπομπή υπουργών που αποτυγχάνουν στην εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος θα προχωρά ο Σημίτης

μα ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για κάθε υπουργείο ξεχωριστά, όπου θα συμπεριλαμβάνονται συγκεκρι-

## Ο ανασχηματισμός της προηγούμενης Παρασκευής δεν πρέπει να θεωρείται ο τελευταίος πριν τη διεξαγωγή των επόμενων εκλογών

Οπως συμπληρώνει κυβερνητικές πηγές, ο κ. Σημίτης δεν θα αρκείται απλά στην καταγραφή των όποιων προβλημάτων -ανά υποου-

ργείο- μπορεί να παρουσιαστούν, αλλά θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του, θα επεμβαίνει και θα παρεμβαίνει συνεχώς τους προερχείς τρεις μήνες, υποθετώντας ουσιαστικά τη στρατηγική που ακολούθησε στο χειρισμό της υποθέσης της Ολυμπιάδας του 2004, όπου όταν απαιτούνταν παρεμβάσεις για να δώσει λύσεις, το έκανε άμεσα και διευθετούσε τις όποιες διαφορές υπήρχαν... Ενδεικτικές των προθέσεων του κ. Σημίτη απέναντι στους υπουργούς που δεν θα καταφέρουν να φέρουν εις πέρας τις εντολές του είναι οι εκτιμήσεις που έκαναν κυβερνητικές πηγές, όταν το διαβιβαστικό κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα: «τι θα συμβεί εάν δεν ανταποκριθούν στο έργο τους οι υπουργοί».

Σημειώναν με έμφαση πως ο ανασχηματισμός της προηγούμενης Παρασκευής δεν πρέπει να θεωρείται ο τελευταίος πριν τη διεξαγωγή των επόμενων εκλογών και διαβεβαίωναν πως ο κ. Σημίτης όταν εντοπίζει από εδώ και στο εξής δυσλειτουργία και προβλήματα σε κάποιο υπουργείο που οφείλονται στην ηγεσία του, δεν θα διστάσει να αντικατα-

στήσει τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, ακόμη και να κάνει νέο ανασχηματισμό τους προερχείς μήνες, εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις!!!

Και συμπλήρωναν χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν τα περιθώρια και για άλλους ανασχηματισμούς», στέλνοντας σαφέστατο μήνυμα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στην κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες, ένα μήνυμα που αναμένεται να το επιβεβαιώσει και να το ξεκαθαρίσει σήμερα ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου...

## Προσαγγελία

Όπως παρατηρούσαν πολιτικοί αναλυτές, στόχος του κ. Σημίτη είναι -με την απειλή της άμεσης αποπομπής- όπου υπουργού αποτύχει να εφαρμόσει τη

«νέα πολιτική» ή παρεκκλίνει του ανιτηρού χρονοδιαγράμματος που θα του δοθεί σήμερα- να πείσει την κοινή γνώμη ότι ο «ανασχηματισμός φαιόκο» της περασμένης Παρασκευής και η παραμονή στη θέση τους όλων των «φθαλμένων και κουραρισμένων» υπουργών ήταν μια τελειντή ενκαμάρια προς όλους, για ναφέρουν με ελιτζία το έργο τους στο «νέο κόμμα» που ορκιματίζεται ο πρωθυπουργός.

Ταυτόχρονα, σημειώνουν πως ο κ. Σημίτης αναγκάστηκε να διατηρήσει στις θέσεις του το σύνολο σχεδόν των «φθαλμένων» υπουργών, καθώς επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην κατευθύνση ανάδειξης και προώθησης του κυβερνητικού έργου το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο, έτσι ώστε τον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωγες εκλογές. Αν, λοιπόν, επέλεγε να αλλάξει υπουργούς σε καμία πόστα, θα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο οι νέοι υπουργοί να ενημερώνονταν για τα χαρακτηριστικά τους σε λίγες ημέρες, προκειμένου να μορφώσουν να φέρουν εις πέρας το έργο των προκατόγων τους, στο ανιτηρό χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασίσει ο κ. Σημίτης.

Το σενάριο των πρόωρων εκλογών τον Νοέμβριο ενισχύεται και από τις πληροφορίες που φτάνουν από το Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίες επισημαίνουν πως αν τον Σεπτέμβριο οι δημοσκοπήσεις φέρουν το ΠΑΣΟΚ να εκτοπίσει τα



Σε Χρυσοδουλάκη, Χρυσοχοϊδη, Κορμιδη και Θεμέλη θα απολογούνται οι υπουργοί

