

Η σταγόνα που ξεχειλίσσε το ποτήρι ήταν οι διαρροές



Ο Σημίτης εκνευρίστηκε από την τακτική Λαλιώτη να διοχετεύει πληροφορίες στον τύπο για δυσαρέσκεια κορυφαίων

Της **ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΠΕΝΕΚΗ**

«Ο

Κώστας Λαλιώτης θα είναι... έξω από το κάδρο». Φράση-κλειδί στελέχους του «κλίματος Σημίτη», που προδικάζει τα σχέδια του πρωθυπουργού για

την πολιτική περιθωριοποίηση του τώως γραμματέα, καταγεγραμμένου στην ομάδα της «ιστορικής ηγεσίας» του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Λαλιώτη.

Είναι αλήθεια ότι το δίδυμο Σημίτη-Λαλιώτη ποτέ δεν «συγχρονίσθηκε» πολιτικά και η συνύπαρξή τους στο Μαξίμου και στη Χ. Τρικούπη δεν λειτούργησε. Όμως, από την κάποια δυσκαμψία στη συνεργασία τους, που άλλοτε παρουσίαζε ύφεση κι άλλοτε έξαρση, μέχρι την απομάκρυνση του κ.

Λαλιώτη από το αξίωμα του γραμματέα, υπάρχει μερι-

λη απόσταση. Οι πάντες αφηνιδιάστηκαν από την απόφαση Σημίτη, πλυν των κυρίων Γ. Παπανδρέου, Ν. Χριστοδουλάκη, Μ. Χρυσοκοΐδη, Ν. Θέμελη και Σ. Κοσμίδη, που όπως λέγεται, ήταν οι «κοινωνικοί» της «ρήξης» με το «παλιό ΠΑΣΟΚ», που ετοίμαζε ο πρωθυπουργός και που έφτανε μέχρι και τον γραμματέα.

Στελέχη, που βρίσκονται κοντά στον κ. Σημίτη, εκφράζουν την άποψη ότι ο πρωθυπουργός ποτέ δεν «ένιωσε άνεση» με τον Κ. Λαλιώτη και το αντίστροφο.

«Θέμα διαφορετικής "χημείας", κοσμοθεωρίας και πολιτικής αντίληψης», λένε, προσθέτοντας ότι οι επιλογές και τα πεδία σύγκρισης του κ. Λαλιώτη (το περίφημο «σκληρό ροκ» ή «Μαγυο» κ.ά.) κριθκαν αδιέξοδες και αναποτελεσματικές τακτικές από τον κ. Σημίτη, οι οποίες ημίωσαν την κυβέρνηση. Αν και από το περιβάλλον του πρωθυπουργού επισημαίνεται η «ευφύια και το πολιτικό μυαλό» του κ. Λαλιώτη, παράλληλα, του καταλογίζεται η έλλειψη ψυχραιμίας και μια σειρά από λάθη, εξαιτίας των οποίων «έσπασε το σκοινί». Συγκεκριμένα: Στον πρώην γραμμα-

τέα του ΠΑΣΟΚ καταλογίζεται σειρά λανθασμένων χειρισμών (ιδιαίτερα τους τελευταίους έξι μήνες), εξαιτίας των οποίων η πολιτική σχέση Σημίτη-Λαλιώτη πήρε την κατιούσα. Αποκυρήφωμα, που έφερε και τη ρήξη. Θεωρούν το δημοσίευμα των «Νέων», το οποίο εμφάνιζε τον κ. Λαλιώτη ως πόλο αντιουσιώσεως, που θα λειτουργούσε σαν «ανάχωμα» στα σχέδια Σημίτη.

«Όποιος ξέρει τον Σημίτη», λένε, «και ο Λαλιώτης όφειλε να τον ξέρει, γνωρίζει ότι τέτοιες κινήσεις τον εξαγριώνουν και φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ομως, η ανασφάλεια οδήγησε τον Λαλιώτη σε απανωτά και αυτοκαταστροφικά λάθη».

Ωστόσο, οι ίδιοι παράγοντες παραδέχονται ότι με την κίνησή του, ο Κ. Σημίτης επιχείρησε:

- Την αλλαγή σελίδας στο ΠΑΣΟΚ και τη μετάλλαξή του σε ένα κόμμα με τη σφραγίδα του, «κομμένο και ραμμένο», στα δικα του μέτρα.

- Την παράδοση του κόμματος στον εκλεκτό και της απολύτου εμπιστοσύνης του,

Μιχ. Χρυσοκοΐδη (που έδειξε, άλλωστε, με συνεντεύξεις του ότι τόσοσε υπέρ του «μεταλλαγμένου» ΠΑΣΟΚ).

- Την απόδοση του «χρίσματος» στο Γ. Παπανδρέου ως πιθανού διαδόχου του. Αλλωστε, είναι ευρέως γνωστό ότι ο κ. Χρυσοκοΐδης ταυτίζεται πλήρως με τους φιλοαμερικανικούς προσανατολισμούς του κ. Παπανδρέου, ενώ οι σχέσεις Γιωργακι-Λαλιώτη φέρνουν τον πρώτο σε αμχανία.

Εν κατακλείδι, το σίγουρο είναι ότι στα σχέδια του κ. Σημίτη για νέο ΠΑΣΟΚ, ο Λαλιώτης δεν χωράει. Εξάλλου, ο αμροβλεπτός και φιλοδοξός γραμματέας θα ήταν πάντα εν δυνάμει απειλή για τον «περυσίο» Γ. Παπανδρέου, που δεν τον ήθελε στα πόδια του.

«Όταν το ρεύμα αλλάζει, δεν πάει κόντρα. Συμπλέεις κι εσύ, άλλως μένεις έξω από το κάδρο», υποστηρίζουν από το Μαξίμου. Αλλά ο Κ. Λαλιώτης μάλλον προσορμικά «βγήκε από το κάδρο». Αλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που επέλεξε την «αγριανάουση» και πάντως, είναι «μόλις 32 χρόνων»... Πολύ νωρίς, δηλαδή, για να «συνταξιοδοτηθεί»...

«Ο πρόεδρος έκανε υπουργό τον κουμπάρο του...»



Μουρμούρα επικρατούσε την Παρασκευή στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης.

«Έκανε τον κουμπάρο του υπουργό», έλεγαν, εννοώντας τον Θόδωρο Κοτσώνη, ο οποίος επιβραβεύτηκε για την υπομονή του να περι-

Η υπουργοποίηση Κοτσώνη δυσαρέστηκε στο ΠΑΣΟΚ.

μένει να υπουργοποιηθεί Ξανθός, καθώς είχε απομακρυνθεί από την κυβέρνηση πριν από τις εκλογές του 2000. Γκρίνια ακουγόταν και για το γεγονός ότι στην κυβέρνηση υπήρχουν τρεις υπουργοί από τη Λάρισα και ουδείς από την Καρδίτσα (οι βουλευτές της περιοχής, Νίκος Σαλαγιάννης και Βασίλης Τσάλικας δεν ανήκουν στο «μπλοκ των εκσυγχρονιστών»).

Η Κρήτη παρέμεινε με έναν μόνο εκπρόσωπο στη νέα κυβέρνηση, τον βουλευτή Ηρακλείου, Μανώλη Στρατάκη και στο νησί υπάρχει και πάλι οργή για την τροπή που έλαβαν τα πράγματα.

Όμως και στον Πειραιά, δεν είναι διαφορετική η κατάσταση. Ο Μανώλης Μπεντενιώτης έβαλε το κεφά-

λι του στον ντορβά και κατέβηκε ως υποψήφιος δήμαρχος σε μια μάχη προδιαγεγραμμένη, αλλά ο πρωθυπουργός δεν τον επιβραβεύσε όπως ακουγόταν. Λέγεται, ότι αντιδρούσε στην υπουργοποίησή του ο Σωκράτης Κοσμίδης, Εκτός έμεινε, παρά τις υποσχέσεις που του έχουν δοθεί κατά καιρούς, ο Παναγιώτης Φασούλας. Πικρόχολα σχόλια ακουγόταν στους διαδρόμους για την υπουργοποίηση του Κίμωνα Κουλούρη, ο οποίος δήλωνε ακριβώς πριν ένα χρόνο ότι «αν γίνει ανασχηματισμός για να συνεχίσει ο πρωθυπουργός να κυβερνάει με μια κλειστή ομάδα, τότε να μένει το βύσσινο». Ουδείς βουλευτής της περιφέρειας που ανέλαβαν στο Κοινοβούλιο «βρ-

μικές δουλειές» και είχαν λάβει υπόσχεση από τον Σωκράτη Κοσμίδη ότι θα υπουργοποιηθούν, με την πρώτη ευκαιρία, εξέφρασαν στους διαδρόμους την οργή τους, γιατί ενώ χρησιμοποιήθηκαν, δεν ανταμείφθηκαν. Το άγχος έχει κατακυριεύσει όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα, γιατί οι περισσότεροι γνώριζαν ότι αυτή είναι η τελευταία τους ευκαιρία πριν από τις εκλογές. Το «κονέ», όμως, δεν δούλεψε. Ο «εξζωτικός» Μπίστης, όμως που είχε μέσον, τους πήρε την μπουκιά από το στόμα. Ακόμα και για τον ευπρεπή Βασίλη Κονταγιαννόπουλο ακούστηκαν σχόλια από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, διότι θεωρείται ότι δεν έχει κολλήσει το «ένοσημα» που απαιτούνται...

ανακοίνωση