

117/03

## Ανάλυση

Γράφει ο  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΑΧΟΥΤΑΚΟΣ



### Μια «κουφή» εβδομάδα

**Οφείλουμε** όλοι να αναγνωρίσουμε ότι, αυτή τη φορά, ο Κ. Σημίτης τα έχει καταφέρει «να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του». Δεν υπάρχουν διαρροές από το Μαξίμου, καθώς ο Πανταγιάς, «μάστορας» του είδους, έχει εκδιωχθεί, ενώ και τα πρωθυπουργικά «παπαγαλάκια» έχουν μείνει χωρίς «γραμμή» και πληροφορίες.

**Διαρροές** δεν υπάρχουν, επειδή οι κοινωνικοί των σκέψεων και προθέσεων του πρωθυπουργού είναι ελάχιστοι (Κοσμίδης, Θέμελης και Χυτήρης) και πειθαρχικοί, ενώ και ο μουσικός σύμβουλος του μεγαλύτερου αδελφός του, όπως και ο «πάντα φίλος» Ροζάκης, ποτέ δεν θα σπεκάλυπταν κάτι.

**Τα «παπαγαλάκια»** έμειναν χωρίς «γραμμή», επειδή δεν μπορούν να κατανοήσουν «σκέψεις υψηλού πολιτικού επιπέδου», αλλά και χωρίς πληροφορίες, επειδή, πολλές φορές, έχουν χρησιμοποιήσει τις όποιες «πληροφορίες» τούς εδίδοντο, για να ανακρύξουν την σημαντικότητά τους σε «πολιτικοδημοσιογραφική αυθεντία» και όχι να εξυητήσουν τα πρωθυπουργικά σχέδια.

**Προχθές**, Κυριακή, ήταν σπαραξικάρδιο το θέαμα, όλων αυτών των «αυθεντιών», στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, που προσπαθούσαν οϊωνοσκοπώντας να γεμίσουν τις στήλες τους, γράφοντας ανοησίες, αλληλοσυναιρούμενες «θεωρίες» και προβλέψεις, σενάρια και παραμύθια. Ενώ όφειλαν να κάνουν το αυτονόητο: Να μην ασχοληθούν με το θέμα, αφού ουδέν επί αυτού γνωρίζουν.

**Πράγματι**, αυτή τη φορά, ο Σημίτης «μας κρατάει όλους στο σκοτάδι». Και αν για εμάς αυτό ελάχιστη σημασία έχει, αφού συνηθίζουμε, αντί να κάνουμε μαντείες, να ασχολούμεθα με γεγονότα, όταν αυτά υπάρχουν, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που ζουν μέσα στην αγωνία και τη σύγχυση.

**Δεν γνωρίζουν** «τι θα τους ξημερώσει», τι σχεδιάζει για την τύχη τους ο αρχηγός τους. Θα τους παύσει; Θα αναβαθμίσει κάποιους; Θα στείλει μερικούς στο Εκτελεστικό (γραφείο, όχι απόσπασμα); Θα ανασύρει από τη ναφθαλίνη ορισμένους από τους περιθωριοποιημένους από τον ίδιο, άλλοτε «δικούς του» και τώρα εν δυνάμει αντιπάλους; Τα ερωτήματα τους βασανίζουν και η αβεβαιότητα τους «σκοτώνει».

**Είναι «κουφή»** η εβδομάδα αυτή. Ακόμη και χθες, στο υπουργικό συμβούλιο που συνεκλήθη για να γίνει, υποτίθεται, απολογισμός της ελληνικής προεδρίας, ουδέν άφησε να διαφανεί για τις προθέσεις του ο πρωθυπουργός. Και αναχωρώντας το απόγευμα για το Στρασβούργο, όπου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα κάνει σήμερα αυτόν τον απολογισμό, άφησε την «ορφανή και παράλυτη» κυβέρνησησή του να μαδάει τη μαργαρίτα!

**Απόψε το βράδυ**, που θα επιστρέψει στην Αθήνα, έχοντας παραδώσει την προεδρία στον αμφιλεγόμενο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, θα ξανανοίξει το «μπλοκάκι» με τις σημειώσεις του και θα αρχίσει να «δρομολογεί» τις επόμενες κινήσεις του, που τις έχει αποφασίσει, έστω κι αν υπάρξουν πιναελίες και διορθώσεις της τελευταίας στιγμής. Προς το τέλος της εβδομάδας ή τις αρχές της επομένης «θα γίνει η κλήρωση». Και οι χαμένοι θα είναι πολλοί, καθώς «η σακούλα δεν ελέγχεται!».