

ΕΘΝΟΣ  
30/6/03

την εβδομάδα; Με  
τον... καύσωνα ή  
τον... καυτό Σημίτη;

# Δέκα ημέρες, ένας... αιώνας

## •Ετος εφετών!

Τελικά το 2003, από έτος του... Εισαγγελέα, κατά δήλωση του απερχόμενου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατέληξε σε... έτος της Ολομέλειας των Εφετών! Έτσι, το 2003, ενιά ξεκίνησε ως έτος του... Εισαγγελέα, έκλεισε ως έτος των... Εφετών. Φέτος οι... Εφέτες τα



'καναν όλα... φέτες και ουδέν απεδείχθη! Ελληζουμε τώρα να μα... μετατεθεί για του χρόνου ο εορτασμός του... εισαγγελέα. Γιατί, ως πληροφορούμεθα, οι... γενιώς εορτάζοντες φεστιβαλιστές δεν το βάζουν κάτω...

Οι μιλάνε για τον Σημίτη. Μερικοί μάλιστα... κάνουν και τον Σημίτη. Ανασχηματίζουν την κυβέρνηση, ανασχηματίζουν το Εκτελεστικό, δίνουν... αυξήσεις! Εν πάση περιπτώσει... κυβερνούν. Οι ανά την Ελλάδα καφεενόδες έχουν γεμίσει από... λαλιστατους Σημίτηδες. Όσο ο πρωθυπουργός δεν μιλάει τόσο αυτοί προβαίνουν σε... βαρσιμάντες δηλώσεις. Έχουν τις λύσεις στο τοσπάκι. Σου λέει, αφού ζούμε στην εποχή που όλοι μπορούν να γίνουν διάσημοι για 10 λεπτά, γιατί να μην μπορούν να γίνουν και... πρωθυπουργοί για 10 λεπτά; Μάλιστα, σε κάθε καφεενίο της χώρας, εκτός από τουλάχιστον ένα Σημίτη, θα συναντήσεις τον δικό του... Θέμελη, τον δικό του... Καρβίδη, τον δικό του... Λαλιώτα κ.ο.κ. Αν και μερικά καφεενία, εν όψει ανασχηματισμού, δεν πέφτουν... κάτω από Σημίτη με τίποτα!

Μια δεύτερη κατηγορία προσώπων είναι εκείνοι που περιμένουν να δουν... τι θα κάνει ο Σημίτης! Και αν είσαι υπουργός, υφυπουργός, βουλευτής, μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, είναι ευνόμο και κατανοητό. Προχθές, ρώτησα την κυρία-Μαρία, που έρχεται δυο φορές

την εβδομάδα και συγυρίζει το σπίτι, «τι κάνει» και απώς είναι». Ξέρετε τι μου απάντησε; «Να δούμε παιδικά μου τι θα κάνει ο Σημίτης...»

Την ίδια απορία έχει και ο... Μπάμπης ο κουράς. Προβληματίζεται απ' το πρωί μέχρι το βράδυ. Όσο για τον καφετζή, τον... Θανάση, σε

κάθε καφέ που μου φέρνει, μου λέει βλοσυρά: «Να δούμε, κύριε Τάκη, τι θα κάνει και ο Σημίτης!». Τελικά, έχουμε... αγχωθεί όλοι. Ισως περισσότερο απ' όλους και ο ίδιος ο Σημίτης. Γιατί πολλοί περιμένουν να κάνει ο άνθρωπος, εν μία νυκτί, ό,τι δεν έγινε στην Ελλάδα για... έναν αιώνα! Η καρ-

διά της χώρας, εν μέσω καύσωνος, χτυπάει σε ρυθμούς Σημίτη. Σ' αυτόν έχει εναποθέσει όλες τις ελπίδες της. Αιγιματικός, κατά τις εφημερίδες, σιωπαλός, σαρωτικός, τα πάντα. Δεν ξέρουμε αν «θα... πάρε κεφάλαια... όπως τον προτρέπουν ορισμένοι... αιμοσταγείς αρθρογράφοι. Το σίγουρο είναι ότι οι

καρδιές κοιτεύουν να σπάσουν από την αγωνία. Δέκα... ημέρες, ένας αιώνας! Όλοι προβλέπουν στον Σημίτη. Ακόμα και εκείνοι που δεν τον ψηφίζουν. Θέλουν την εγκυρότητα και το κύρος του Σημίτη. Όλα είναι στα χέρια του, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ο πίκχος έχει τεθεί ψηλά, αντικειμενικά.

Είναι η στιγμή που ο υπουργός και η κυρία-Μαρία βρίσκονται με την ίδια αγωνία, αλλά και την ίδια προσδοκία. Μην σας παραενεύσει η... υπερβολή. Το κλίμα μπορεί να είναι θερμό, να έχουμε καύσωνα παρατεταμένα, αλλά μην... μπερδευστείτε. Το κλίμα τις επόμενες δέκα μέρες είναι... καυτός Σημίτης.



Παν. Παν.