

ΣΗΜΙΤΗΣ: Αμβάνει αποφάσεις για κυβέρνηση και για τα... μπάνι.

Ανασχηματισμός

Της Νόβης Καρπιδίνης

Με το αίτημα πρόωρης προσαφής στις κόλπες, που διατυπώθηκε από τον πρόεδρο της ΝΔ, να ελαστικοποιεί τη περιθώρια ελιγμών του και η δημοσκόπηση της Metron Analysis, που δημοσιοποιείται την Τετάρτη, να διαμορφώνει ένα ασφυκτικό πλαίσιο γύρω από την κυβέρνηση του, ο πρωθυπουργός καλείται τις επόμενες ημέρες να κόψει το «γόρδιο δεσμό» της κυβερνητικής και κοιμματικής απραξίας.

Με ποιο τρόπο είναι το ζητούμενο, καθώς τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τις επιλογές του, όπως ο ανασχηματισμός και η ανασύνθεση του Εκτελεστικού Γραφείου, έχουν ήδη «καεί» επικοινωνιακά, από το λάθος στρατηγικής σημασίας που έκανε ο ίδιος προ διμήνου και συγκεκριμένα την 1η Μαΐου, προαναγγέλλοντας, επί της ουσίας τις πρωτοβουλίες του.

Το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση «μυρίζει μπαρούτι», καθώς αν και ουδείς είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα σενάρια που ευρύτατα πλέον κυκλοφορούν, είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένοι έμπειροι κοιμματικοί παράγοντες επιμένουν να παραπέμπουν στο απόρρητο των κινήσεων του κ. Σημίτη κάθε φορά που βρίσκεται υπό πίεση. Αιφνιδιασμός λοιπόν;

Γιατί όχι, υποστηρίζουν κυβερνητικοί παράγοντες, που εμφανίζονται περισσότερο να εύχονται να κατέχει ο πρωθυπουργός μια «μαγική συνταγή» εξέδου από την κρίση που μαστίζει τα πολυεπίπεδα του ΠΑΣΟΚ, διαμορφώνοντας εν τέλει κλίμα νηπιπάθειας, εσωτρίφειας και «συντροφικών μαχαιρωμάτων».

Αυτό το δήμερο και έπειτα από μια μακρά περίοδο έντονου δραστηριότητάς του, ο κ. Σημίτης είχε την ευκαιρία να ξεκουραστεί στην εξοχή του «οικία στους Αγίους Θεοδώρους. Κυρίως να σκεφτεί, υποστηρί-

Υπό το βάρος της δυναμικής που δημιούργησε το αίτημα του Κ. Καραμανλή για πρόωρες εκλογές, ο πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει τις προαναγγελθείσες από διμήνου πρωτοβουλίες του. Ανασχηματισμός και ανασύνθεση του Εκτελεστικού Γραφείου αποτελούν τις δύο πλέον ευδιάκριτες επιλογές, ζητούμενο όμως παραμένει το ενδεχόμενο αιφνιδιασμού.



Εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων η τρέχουσα για την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αφού ο πρωθυπουργός εκτιμάται ότι πήρε τις αποφάσεις του κατά την παραμονή του στο εξοχικό του στους Αγίους Θεοδώρους.

ζουν συνομιλητές του, τις επόμενες κινήσεις του, καθώς από αύριο. Δευτέρα, οπότε και είναι προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μια μονοήμερη επίσκεψή του στο Στρασβούργο, την Τρίτη, ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα.

Σε ό,τι αφορά στον ανασχηματισμό, οι εκτιμήσεις των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα αναδιατάξει, κυρίως δομικά και όχι σε επίπεδο προσώπων,

το κυβερνητικό σχήμα. Τι σημαίνει αυτό; Οι οι προτάσεις του στενού συνεργάτη του και γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Σ. Κοσμίδη για ολιγομελές κυβερνητικό σχήμα φαίνεται να κερδίζουν έδαφος. Ένα ολιγομελές, όμως, κυβερνητικό σχήμα και προκειμένου να αποφευχθούν «ανθρωποθυσίες» - δεν συντηίζονται άλλωστε σε προεκλογική περίοδο - απαιτεί συγχώνευση υπουργείων και πάντως σοβαρές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού.

του λαού / Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν

στη σκιά των

Η μεγαλύτερη, πάντως, παρέμβαση του κ. Σημίτη φημιολογείται ότι θα εκδηλωθεί στον ακανθώδη τομέα της οικονομίας.

Ο κ. Σημίτης ανάγοντας την πορεία της οικονομίας ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του για το επόμενο και μέχρι τις εκλογές διάστημα, φέρει να ανακοινώνει τη δημιουργία ενός διυπουργικού οργάνου - στη βάση του μοντέλου της Διυπουργικής για την Ολυμπιάδα της Αθήνας - που θα τεθεί υπό την απόλυτη εποπτεία του και στο οποίο θα μετέχουν, πλην του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, και όλα τα συναρμόδια στελέχη του κυβερνητικού και κρατικού μηχανισμού.

Παράλληλα, φημιολογείται το «σπάσιμο» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με τη δημιουργία ενός δεύτερου υπουργείου Οικονομικών.

Αν ο κ. Σημίτης δεν κάνει την έκπληξη ο κ. Χριστοδουλάκης είναι μάλλον αμετακίνητος, ενώ για τη θέση του υπουργού Οικονομικών ακούγεται εντόνως το όνομα του νυν υπουργού Γ. Φλωρίδη.

Αμετακίνητος θεωρείται και ο υπουργός Πολιτισμού Ευ. Βενιζέλος, καθώς ο πρωθυπουργός δεν φέρεται διατεθειμένος να διαταράξει τις ισορροπίες στο «ολυμπιακό σχήμα» - συμπεριλαμβανομένων και των υφυπουργών - που συγκρότησε στον προηγούμενο ανασχηματισμό.

Αλλαγή δεν αναμένεται ούτε στην ηγεσία του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, καθώς το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από την κ. Παπανδρέου για την προάδοση των Ολυμπιακών έργων αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή στο Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, μόνο ως έκπληξη θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η μετακίνηση των υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης. Στο πόστο του

φαινεται να μένει ο Γ. Παπανδρέου, ενώ ο Μιχ. Χρυσόχοϊδης, που θα επιθυμούσε τη μετακίνησή του από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αναμένεται να αναλάβει ένα ακόμα κυβερνητικό πόστο, που πιθανότατα θα προκύψει από «σπάσιμο» του υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης. Ο νυν υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης Κ. Σκανδαλίδης φέρεται να επιστρέψει στο κόμμα, ενώ υπό μετακίνηση φέρεται και ο Α. Τσοχατζόπουλος. Για τη θέση του υπουργού Ανάπτυξης ακούγονται εντόνως τα ονόματα των Δ. Ρέππα και Τ. Γιαννίτου.

Οι προτάσεις του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Σ. Κοσμίδη για ολιγομελές κυβερνητικό σχήμα φαίνεται να κερδίζουν έδαφος.

Αν ο κ. Ρέππας δεν μετακινωθεί προς το υπουργείο Ανάπτυξης πιθανότατα θα αναλάβει το υπουργείο Υγείας, από το οποίο και φέρεται να αποχωρεί ο κ. Στεφανής. Το όνομα του κ. Γιαννίτη πλην του υπουργείου Ανάπτυξης «παίζει» και για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης, την οποία επί του παρόντος κατέχει ο Φ. Πετσάλνικος.

Αλλαγές αναμένονται και στα υπουργεία Γεωργίας και Τύπου, ενώ πιθανότατα στο ίδιο κυβερνητικό πόστο θα παραμείνει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Το σενάριο του Π. Ευθυμίου για το υπουργείο Τύπου δεν φαίνεται να «περπατάει», ενώ δεν αποκλείεται και η κατάργησή του με τον ορισμό του Τηλ. Κυτίρη σε θέση κυβερνητικού εκπαισώπου.

Για την ηγεσία του υπουργείου επί της οδού Ζαλοκώστα και στην περίπτωση που δεν καταργηθεί, έχουν ακουστεί και τα ονόματα του Γ. Φλωρίδη για τη θέση του υπουργού και του μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου Μιλ. Αποστολάκη για τη θέση της υφυπουργού.

Υπό κατάργηση, τέλος, φέρονται και τα υπουργεία Μακεδονίας - Θράκης καθώς και Αιγαίου.