

Αλληλοσπαραγμός κυβερνητικών βουλευτών

Του ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

26.6.2003

«Ο κ. Σταύρος Θωμαδάκης πρέπει να εμφανιστεί άμεσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και από τις απαντήσεις του θα κριθεί εάν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσουν στη συλλογή υπογραφών με αίτημα πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για σύσταση Επιτροπής που θα διερευνήσει την υπόθεση του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 44, όπως πρότεινε ο κ. Αρσένης». Αυτό δήλωσαν χθες στην «Κ» βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - μέλη της Επιτροπής Θεσμών, συμπληρώνοντας ότι «συναινούν στο αίτημα που θα υποβάλει η Ν.Δ. την επομένη Τρίτη για άμεση ακρόαση του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». Προκύπτει εξ αυτού ότι παρότι για την κυβέρνηση «το θέμα έχει κλείσει», βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν έχουν την ίδια άποψη.

Το πρόσωπο που δέχεται τα πυρά της πλειονότητας των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ είναι ο κ. Μιχ. Νεονάκης, για τον οποίο κανένας δεν έχει βρεθεί να πει «μια καλή κουβέντα».

«Εκσυγχρο-
στές» και δια-
φωνούντες
ανταλλάσσουν
κατηγορίες.

Παράλληλα, «επ' ευκαιρία» των όσων συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στο κυβερνών κόμμα, αναδεικνύονται περίτρανα οι «σχέσεις στοργής» και αμοιβαίας εκτίμησης μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, οι «εκσυγχρονιστές» που έχουν απομείνει να υποστηρίξουν σθεναρά τον κ. Σημίτη δημοσίως, με αφορμή τα συνθήματα που ακούστηκαν στο μνημόσυνο του

Ανδρέα Παπανδρέου την περασμένη Κυριακή αλλά και τις συνεχείς επικριτικές δηλώσεις του κ. Πάγκαλου, αναρωτιούνται: «Ποιος μιλάει και ποιος κατηγορεί τον πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του, συλλήβδην, για αδιαφάνεια και διαπλοκή; Λησμονεί κανείς την περίοδο της "βίβας της Εκάλυψης" και της "Αυλής της Μιμής"; Και ποιος μιλάει για "τη γοητεία της μπουρζουαζίας" και για τα κόττερα; Ο κουμπάρος της Ελένης Κόκκαλη; Είναι υποκρισία.»

Στην αντίπερα όχθη οι διαφωνούντες με την «εκσυγχρονιστική» πολιτική δεν σταματούν να υπενθυμίζουν ότι «ο κ. Σημίτης έφερε μια νέα ομάδα πολιτικών στελεχών μαζί του, για να αντικαταστήσει όλα τα ιστορικά στελέχη. Ο Τσουκάτος, ο Πανταγιάς, ο Νεονάκης δεν είναι προσωπικοί του συνεργάτες; Αυτός είναι ο εκσυγχρονισμός; Και τι φταίει η παράταξη στο σύνολό της να απολογείται για όλους αυτούς και για τους λοιπούς πολιτικά άπειρους δήθεν εκσυγχρονιστές;». Οι διαφωνούντες δεν παραλείπουν να σχολιάζουν δυσμενώς όλα τα στελέχη της εκσυγχρονιστικής πτέρυγας, όπως τους κ.κ. Χρ. Πρωτόπαπα, Ν. Χριστοδουλάκη, Μιλένα Αποστολάκη, αλλά εσχάτως ακόμη και τον κ. Σωκρ. Κορμιζή. Αντιθέτως, δεν επιτίθενται στους κ. Στ. Μανίκα, Δ. Ρέππα και προπαντός στον κ. Κ. Λαλιώτη, τον οποίον θεωρούν «το παιδί του ΠΑΣΟΚ». Ολοι, πάντως, συμφωνούν ότι ο ανασχηματισμός δεν αποτελεί από μόνος του κρίσιμο πολιτικό μέτρο που θα ανατρέψει την κατάσταση, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη, ιδίως όσον αφορά στην πολιτική που θα ακολουθηθεί εφεξής.