

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ



Σκλήπρο πόκερ σε κυβέρνηση, κόμμα

Τα τρία πιθανά σενάρια για τον ανασχηματισμό

Ποιες λύσεις μελετά να επιβάλει ο Κ. Σημίτης εν μέσω αντιπαραθέσεων

ΣΤΟ αποκαρτίωμα της νεοφιλικής κρίσης βρισκόμαστε αυτές τις μέρες το ΠΑΣΟΚ και τα κυβερνητικά στελέχη αναζητούν με αγωνία τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού, ενώ ενδιάμεσως με όποιον τρόπο διαθέτει ο καθένας ελεγχθούν να «προσδιήκουν» τα προνομιακά τους συμφέροντα.

Το σκληρό κρίσιμα που στήθηκε εκ νέου μετά τις παρατηρήσεις Μανιάνη και Νεοφύση, αυτή να εκτονώνεται μέρος με τη μέρα μεγεθύνεται με δηλώσεις και υπονοούμενα, υπάρχουν αντιπαραθέσεις και υπαινικτικές διενέξεις. Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να δικτυώσει την εξίσωση ενός ψήφισμα και νηφάλου πολιτικού που δεν λαμβάνει υποδείξεις εν θερμό, αλλά ξέρει να ζυγίζει τα δεδομένα και να παρεμβαίνει τη στιγμή ακριβώς που χρειάζεται. Στο πνεύμα αυτό και το μήνυμα που έστειλε προχθές προς πάσα κατεύθυνση ότι «έγω θα αποφασίσω τι, πώς και πότε θα γίνει».

Πολλοί είναι αυτοί που γνωρίζοντας τις αντιδράσεις Σημίτη σε στιγμές κρίσης, αναμένουν μια εντυπωσιακή κίνηση χωρίς όμως να μπορούν να εκτιμήσουν ποια μπορεί να είναι. Ετσι έχουν αρχίσει να επανακυκλοφορούν στην πολιτική αγορά τα σενάρια της πρόωξης της προσαρμογής στις κρίσεις, ή της διαπραγματευτικής έκτακτης Συνεδρίου, ακόμα και την προσαρμογή στην Κεντρική Επιτροπή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ίδιου του πρωθυπουργού, με στόχο την ανανέωση της εμπιστοσύνης του κόμματος στο προσώπ του. Μέρος των σεναρίων όμως διέφευγε από τη Χαλκιδίδα ο Τηλέμαχος Χυτήρης, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέμα γραμματέα ή έκτακτης Συνεδρίου.

Στο θέμα του ανασχηματισμού πολλοί είναι αυτοί που ελπίζουν ότι οι γενικές γραμμές τους είναι οι επιλογές του Κ. Σημίτη.

1 Εκοκρονομικός της κυβέρνησης

Η μία αφορά έναν ανασχηματισμό αναθεωρητής της ομάδας στενών συνεργατών του με άκρως «επιπροσχηματιστικό» χαρακτήρα και προσδιήκησης σεναρίων στελεχών στη νέα ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μέσω της αναβάθμισης του στην κυβερ-



«Εγώ θα αποφασίσω τι, πώς και πότε θα γίνει». Το μήνυμα Σημίτη προς πάσα κατεύθυνση.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΑΝΗ

νηση. Στο σενάριο αυτό ο Νίκος Χριστοδουλάκης παραμένει υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρωθυπουργός ο πιο «δυνατό» χαρτοφυλάκιο ο Μιχάλης Χριστοφίδης, ο Χρήστος Βερελής, ο Γιώργος Φλωρίδης, αλλά και μια σειρά νέων βουλευτών που κινούνται σε άκρως... σημερινές κατευθύνσεις και θα ενταχθούν στην κυβέρνηση. Με το σενάριο αυτό ο πρωθυπουργός θα σταθεί ένα μήνυμα στο εσωτερικό πεδίο, ότι έχει «το μαχαίρι και το πέδον» και αναλαμβάνει από βήμα του την ευθύνη για την πορεία του κόμματος και την ειρήνη της κυβέρνησης ως τις εκλογές, χωρίς να υπολογίζει τις απόψεις κορυφαίων στελεχών που έχουν από καιρού εισηγηθεί μια προεκλογική κυβέρνηση «απ' όλο» το ΠΑΣΟΚ.

2 Ενωτικός και ισορροπιών

Η άλλη επιλογή είναι ακριβώς να υιοθετηθεί τη θέση πολλών υπουργών στελεχών και να κάνει άνοιγμα με την είσοδο στην κυβέρνηση πολλών στελεχών που βρίσκονται εκτός, όπως τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, τον Χάϊρη Καστανίδη, τον Χρήστο Παπαντούλη, τον Γεράσιμο Αρσένη, ακόμα και τον Θεόδωρο Παγγαλίδη, παρ' όλο τις τελεταίριες συμφωνίες τους. Το μήνυμα που θα στείλει μια τέτοια κίνηση, είναι ότι ο πρωθυπουργός εμπιστεύεται ιδιαίτερα κομματικά στελέχη που έχουν επαφή με τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και μπορούν να αν-

αποτερώσουν την κομματική βάση. Η αδυναμία αυτού του σεναρίου είναι ότι θα δείξει πως ο πρωθυπουργός συνδιαλέγεται με στελέχη, αφού προεπιλέξει - όπως λένε οι πληροφρούς - συγκεκριμένες πολιτικές δεξιότητες για τη δράση της κυβέρνησης το προερχόμενος δηλαδή, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις συμμετοχής στην κυβέρνηση. Όπου γνωρίζουν τον Κ. Σημίτη, εκτιμούν ότι δεν επιθυμεί να εμφανιστεί «βήμα» που να εξελίσσεται. Βέβαια κινείται δεν μπορεί να το αποκλείσει, αφού κανείς πρέπει να μετρήσει τη συγκυρία στην οποία θα διενεργηθεί ο ανασχηματισμός.

3 Ανατροπές και εκπλήξεις

Η τρίτη επιλογή του είναι να προχωρήσει σε μια πλήρη ανατροπή των υπάρχοντων υπουργών, αναδιανέοντας τα χαρτοφυλάκια έτσι που θα δίνει την εικόνα προς τα έξω ότι ελέγχει απόλυτα το πολιτικό παιχνίδι. Ενδεχομένως να περιλαμβάνει την είσοδο κάποιων ακόμα στελεχών ως εντάχτη της κυβερνητικής ομάδας και του «αποεφαλισμού» πολλών υφισταμένων. Με βάση το σενάριο αυτό ο εντυπωσιασμός θα συνίσταται στη μετακίνηση κορυφαίων υπουργών όπως ο Νίκος Χριστοδουλάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Γιάννης Παπαντούλης και η Βίβια Παπανδρέου.

Πολλοί όμως είναι αυτοί που δεν βλέπουν προοπτικές σε μια τέτοια εξέλιξη με δεδομένο ότι

υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες στην ολιγαρχική προτομασία, ώστε μια τέτοια κίνηση να εγκρινοί κινδύνους στην έκβαση της απόδοσης και προσθέτον ότι ενδεχομένως μια τέτοια κίνηση μπορεί να ημι-μορφωθεί επιβεβαιώσει αποτυχίας επιλογών σε κρίσιμες κυβερνητικές τομείς. Κορυφαία στελέχη όμως επιστημονούν ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να μείνει απλά στην αναμόρφωση της κυβέρνησης, αλλά πρέπει να προχωρήσει και στον τρόπο λειτουργίας της. Εκτιμούν ότι αν δεν διαμορφωθεί μια «δυνατή» κυβερνητική επιτροπή, από στέλεχη με πολιτική εμπειρία, δυνατότητα αντανακλαστικά και ικανότητες ουσιαστικής του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Τονίζουν ότι η κρίση προέχει ακριβώς επειδή έχει οργανωθεί η ομάδα δίπλα στον πρωθυπουργό που διαχειρίζεται κρίσεις και παράγει πολιτική, η κυβέρνηση μοιάζει αδύναμη να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Σημειώνουν ότι τους τελευταίους μήνες ουσιαστικά ο πρωθυπουργός διαβιβάζεται μόνο με τους κ. Ν. Θεμελιό, Σπυρίδης Κοιμιάδη, Νίκο Χριστοδουλάδη, Τηλέμαχο Χυτήρη και Χρήστο Πρωτόπαπα, χωρίς ουσιαστικά θεσμικά όργανα όπως η κυβερνητική επιτροπή ή το υπουργικό συμβούλιο να μπορούν να παρέμβουν ουσιαστικά όχι μόνο για τη διαμόρφωση της πολιτικής απόδοσης, αλλά και την αντιμετώπιση της πολιτικής επικαιρότητας.

Τα πρόσωπα - κλειδιά των αλλαγών ΣΕΛ 12-13