

Χωρίς ανθρώπους ο πρόεδρος

Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑ

Αποδυναμωμένοι
οι μηχανισμοί
πρόληψης και
αντιμετώπισης
κρίσεων στο
Μέγαρο Μαξίμου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
8.6.2003

Ο κ. Καραμανλής είχε τον Π. Λαμπρία και τον Π. Μολυβιάτη, ο Α. Παπανδρέου τους Αντ. Λιβάνη και Π. Λάμπρου, ο κ. Μητσοτάκης τον Κ. Σπυρόπουλο, το στρατηγό Γρυλλάκη και τον τραπέζιτη Ζομπανάκη. Όλοι τους ήταν άνθρωποι απολύτου εμπιστοσύνης, με φανερά προσόντα τους την εχεμύθεια και τη φαντασία και με κρυφά την πειθώ και την αποτελεσματικότητα. Ήταν τα «μιάτια» και τα «αφτιά» των αρχηγών στο κόμμα και τους μετέφεραν τον παλμό της κοινωνίας και της αγοράς. Συχνά αναλάμβαναν και λεπτές αποστολές διευθετήσεων, ή, όπως λέγανε οι αντίπαλοί τους, έκαναν τη «βρόμικη δουλειά».

Το μοντέλο αυτό εφάρμοσε κατά κάποιον τρόπο στα πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας του και ο Κ. Σημίτης, με «μιάντες» του τον Θ. Τσουκάτο και τον Γ. Πανταγιά.

★ Ο πρώτος είχε το καθήκον της παρακολούθησης των κοιμητικών πραγμάτων, της εκκλιτικής της σηματικής γραμμής και λειτουργούσε ως μεσάζων ανάμεσα στο Μαξίμου και σε κάποια ΜΜΕ, ενώ αναλάμβανε και την εκτόνωση των εντάσεων από κυβερνητικές επιλογές στο χώρο των επιχειρηματιών. Απομακρύνθηκε γιατί έδειξε «υπερβάλλοντα ζήλο» και υπερέβη σε αρκετές περιπτώσεις τα εσκαμμένα.

★ Ο Γ. Πανταγιάς είχε την ευθύνη της επαφής με τους δημοσιογράφους, αλλά και της βολιδοσκόπησης στελεχών και κοινής γνώμης, διατυπώ-



Ο Κ. Σημίτης με δύο από τους συμβούλους του: τον Γκίκα Χαρδαούβελη και το Νίκο Θέμελη.

νοντας αυτός τις μύχιες προθέσεις του προϊσταμένου του.

Αποπέμφθηκε γιατί κατηγορήθηκε πως «μαγείρευε» όχι μόνο για τον αρχηγό του αλλά και για τον εαυτό του».

Η περίπτωση Κουρή

Σήμερα ο πρωθυπουργός έχει μείνει χωρίς (τους καλούς ή κακούς) ενδιάμεσους «κρίκους», και ο κύκλος των πραγματικά προσωπικών συνομιλητών του έχει μικρύνει δραματικά: Ο Ν. Θέμελης, ο Σωκ. Κοσμίδης και κάποιοι πανεπιστημιακοί αποτελούν τον περιγύρο του. Το σχήμα αυτό όμως δεν φαίνεται ότι μπορεί ούτε να αποτρέψει «φωτιές»

ούτε και να τις σβήνει όταν εκδηλώνονται.

Τα παραδείγματα πολλά:

• Η πρόθεση του εκδότη της «Αυριανής» να πλιξίσει ορισμένα στελέχη ήταν γνωστή στο ΠΑΣΟΚ αρκετές μέρες νωρίτερα. Ουδείς ενημέρωσε τον Κ. Σημίτη, και, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, ουδείς διανοήθη να κάνει κάτι για να μην «σκάσει» αυτή η δυσάρεστη για την κυβέρνηση υπόθεση.

• Οι επιχειρηματίες κόντρες των προηγούμενων ημερών θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί ή να είχαν περιοριστεί, παρά το γεγονός ότι τα λεφτά είναι πολλά -αν αναλάμβανε κάποιος να ηρεμήσει τα πνεύ-

ματα, φρενάροντας την αλαζονεία των «ευνοημένων» και μαλακώνοντας την οργή των «αδικημένων», με ελπίδες για το μέλλον.

Αντιθέτως, το τελευταίο διάστημα είδαμε επιχειρηματίες που είναι και ιδιοκτήτες ΜΜΕ να βάλουν κατά της κυβέρνησης με μεγάλη επιθετικότητα, αν και άλλοτε, είχαν ευεργετηθεί απ' αυτήν στις άλλες δουλειές τους.

• Στο Καϊδάρι υπάρχει ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία της Ευρώπης, στο οποίο όμως λειτουργούν μόνο τα εξωτερικά ιατρεία, ενώ το κράτος πληρώνει πολλές χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα για... τον κα-

θαρισμό των πτωχών. Ο πρωθυπουργός έχει σωθεί στα εγκαίνια δύο φορές (!) και έχει εκτεθεί. Η αιτία που το νοσοκομείο παραμένει κλειστό είναι η ανηλιξία κόντρα μεταξύ των γιατρών του ΕΣΥ και των πανεπιστημιακών. Ουδείς παρεμβαίνει για να λύσει το πρόβλημα, σε μια περιοχή (Β' Αθήνας) όπου η επιρροή του ΠΑΣΟΚ μειώνεται θεαματικά. Αποτέλεσμα: Μηδέν.

Επικοινωνιακά λάθη

• Κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δηλώσεις παραγόντων γίνονται πρόχειρα, χωρίς να μετρηθούν οι επιπτώσεις ή να εξετασθούν εναλλακτικά σενάρια. Με το κλίμα ακρίβειας στις λαϊκές αγορές, το υπουργείο δεν βγάζει μερικά συνεργεία να χτυπήσουν αμέσως την ασχροζέουδα αλλά ανακοινώνει... παρατηρητήριο τιμών μέσω Ιντερνετ.

Και ο προσωπικός φίλος του πρωθυπουργού, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ν. Γκαργγκάνης, δηλώνει περιφρονητικά «μυσθόν», για να διαφύγει μετά τις δηλώσεις του...

Κοντολογίες: Ο Κ. Σημίτης πηγαίνει προς τις «αυτίδες» ζωής «αυτίδες». Η Ν.Δ. τον χτυπάει προσωπικά σε όλα τα επίπεδα, αζόμη και ο' αυτο της ηθικής (!) ακεραιότητας: «φρέντη» τον αποκάλεσε ο Κ. Καραμανλής, που το φανόμνο της διαφθοράς τον ταύτισε ο Θ. Ρουσόπουλος. Και δεν βρέθηκε κανείς να τον υπερασπιστεί. Αυτός, που είναι το δυνάστη χαζή του ΠΑΣΟΚ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.