

ΑΚΟΥΕΙ, ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (;)

Του ΣΤΡΑΤΗ ΛΙΑΡΕΛΛΗ

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ.
Δέχεται
εισηγήσεις για
αθήλαγές στην
οικονομία, για
διεύρυνση του
ΠΑΣΟΚ και για
ανασχηματισμό

Η «σιγή ασυρμάτου» που έχει επιβάλει στο μεγάλο Μαξίμου ο πρωθυπουργός σχετικά με τις περιφημες πρωτοβουλίες του Ιουλίου, συνεχίζεται. Ο Κ. Σημίτης συνομιλεί με πολλούς, αλλά περιορίζει την ατζέντα μόνο σε συγκεκριμένα ζητήματα άμεσης επικαιρότητας.

Ακόμη και στο περιθώριο της πρόσφατης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, όταν ο πρωθυπουργός συνάντησε όλους τους κορυφαίους (Β. Παπανδρέου, Α. Τσοχατζόπουλο, Γ. Παπαντωνίου, Ευ. Βενιζέλο, Δ. Ρέππα κ.ά.), περιορίστηκε να ζητήσει στήριξη του κυβερνητικού έργου και υλοποίηση των προτεραιοτήτων κάθε υπουργείου.

Χαρακτηριστική περίπτωση της άγνοιας που έχουν ακόμη και πολύ στενοί συνεργάτες του για τις πρωτοβουλίες Σημίτη, είναι και το «καθεστώς» που έχει επιβληθεί, πλέον, στον «πρωινό καφέ» (ο οποίος, τον τελευταίο καιρό, συχνά σερβίρεται... και τις απογευματινές ώρες): Η συζήτηση περιορίζεται μόνο σε τρέχοντα θέματα και διαρκεί συνήθως μία ώρα. Στη συνέχεια παραμένουν οι Σ. Κοσμίδης και Ν. Θέμελης (ή ένας εξ αυτών) για να εξεταστούν θέματα ευρύτερης στρατηγικής.

Έτσι, μόνον από αντιδράσεις, σε άσχετες στιγμές, είτε του πρωθυπουργού είτε στενών συνεργατών του, εξάγο-

νται κάποια συμπεράσματα ως προς τις προθέσεις του.

■ Το παζλ του **ανασχηματισμού**, όπως είναι φυσικό, απασχολεί όλους τους υπουργούς, με δεδομένο ότι μόνοι σίγουροι στα πόστα τους φέρονται η Βάσω Παπανδρέου και ο Ευ. Βενιζέλος, λόγω των εκκρεμοτήτων τους ενόψει των Αγώνων του 2004.

Βοήθς κατά «τσάρου»

Λυδία λίθος είναι το υπουργείο Οικονομίας, όπου η εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού προς το Ν. Χριστοδουλάκη θεωρείται δεδομένη. Δεδομένη, όμως, είναι και η επίθεση που δέχεται ο «τσάρος» από ομολόγους του και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, για «έλλειψη πολιτικής δεινότητας». Οι περισσότεροι, πάντως, συμφωνούν ότι θα παραμεινεί στη θέση του.

Συνομιλητής του Κ. Σημίτη, μάλιστα, επικαλείται την αντίδραση του πρωθυπουργού σε πρόταση που αποδίδεται στον Κ. Λαλιώτη: «Γνωρίζω ότι πολλοί χτυπούν τον Χριστοδουλάκη, γιατί επιθυμούν να αναλάβει το υπουργείο Οικονομίας ο Αλ. Παπαδόπουλος. Αλλά αυτό αποκλείεται...».

■ Από τα «συμφραζόμενα» του περιβάλλοντος του Κ. Σημίτη προκύπτει επίσης ότι δεν θεωρεί ρεαλιστική την εισήγηση που του έχει υποβληθεί για αμφίπλευρη **διεύρυνση** του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με αυτήν, θα έπρεπε να αναληφθεί



πρωτοβουλία για συνεργασία με τους Δ. Αβραμόπουλο και Α. Σαμαρά (από τα δεξιά) και τη Μ. Δαμανάκη και τον Π. Κουναλάκη (από τα αριστερά). Ο Κ. Σημίτης πιστεύει ότι αυτές οι προτάσεις λειτουργούν αποπροσανατολιστικά.

Έτσι, μέχρι τον Ιούλιο ο Κ.

βεργάτη του, «στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την οικονομία, την προσεχή Τετάρτη, ο Κ. Σημίτης θα αναφέρεται στη «δεξιά» και όχι στη Ν.Δ.» και θα αποφεύγει να αναφερθεί ονομαστικά στον Κ. Καραμανλή, χρησιμοποιώντας τον όρο «ο αρχηγός της δεξιάς».

Επίθεση στη Ν.Δ.

Παράλληλα, θα επιχειρήσει να ταυτίσει τη Ν.Δ. με συγκεκριμένους επιχειρηματίες, καταλογίζοντας απόπειρα επιβολής κλίματος σκανδαλογίας (Ηδη, κατόπιν εντολής του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου κατονομάζουν τον Γ. Κουρή και «φωτογραφίζουν» τον Α. Αλαφρούζο ως τους επιχειρηματίες που πρωταγωνιστούν).

Ταυτοχρόνως, πάντως, ο Κ. Σημίτης προετοιμάζεται για τον Ιούλιο. Ηδη έχει ετοιμαστεί ένα κείμενο 15 σελίδων με τις αρχές της πολιτικής και θεσμικής μεταρρύθμισης που θα προτείνει, η οποία περιλαμβάνει πολλές από τις προτάσεις του Σωκρ. Κοσμίδη.

Επίσης, στο υπουργείο Οικονομίας προετοιμάζονται ώστε μέχρι τον Ιούλιο να έχουν έτοιμες προτάσεις για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών και την εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων.

Σημίτης θα εξακολουθήσει να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Θα δώσει έμφαση στις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής προεδρίας, ενώ στο εσωτερικό βασική στρατηγική θα είναι η ανάδειξη διαχωριστικών γραμμών με τη Ν.Δ.

Σύμφωνα με πρόβλεψη συ-

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

1.6.2003