

**Του Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ**

«Ο ΣΗΜΙΤΗΣ εξετάζει πολλά ενδεχόμενα αλλά θα πάρει τις αποφάσεις του την τελευταία στιγμή και αφού έχουν διευθετηθεί προηγουμένως όλες οι ενδιάμεσες εκκρεμότητες». Με αυτή τη φράση κυβερνητικός παράγον και τακτικός συνολμητής του Πρωθυπουργού συνόψιζε τη μέ-

θοδο που (κατά την εκτίμησή του) θα ακολουθήσει ο κ. Κ. Σημίτης στην υπόθεση των κυβερνητικών αλλαγών και «της κίνησης του Ιουλίου». Με άλλα λόγια, μάλλον δεν θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις προτού επιστρέψει ο κ. Σημίτης από τις ΗΠΑ, στις 27 ή 28 Ιουνίου. Προς το παρόν το μόνο βέβαιον είναι ότι ο κ. Σημίτης δείχνει να αποκλείει τόσο την «αναπαλαίωση»

που του πρότειναν ορισμένοι όσο και τον «ανασχηματισμό-σκούπα» που υποστηρίζουν μερικοί. Τα προγνωστικά μιλούν για μια «μέση οδό» αλλά με εκπλήξεις... Αυτό ασφαλώς δεν εμποδίζει τον προβληματισμό. Πόσο μάλλον που 10 μήνες πριν από τις εκλογές ο κ. Σημίτης καλείται να αντιμετωπίσει με τις κινήσεις του μια σειρά αγκάθια.

■ Ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τον Πρωθυπουργό εν όψει των κρίσιμων αποφάσεων τους επόμενους μήνες

# Τα 7 «αγκάθια» του κ. Σημίτη

Φαίνεται να απορρίπτεται τόσο την «αναπαλαίωση» όσο και τον «ανασχηματισμό-σκούπα»

## 1 Οι προαγωγές

Διάχυτη είναι η εντύπωση ότι στον ανασχηματισμό του Ιουλίου οι καλύτεροι μαθητές της τάξης Σημίτη θα πάρουν προαγωγή. Ποιοι είναι αυτοί; Πρώτοι στη σειρά προαγωγής βρίσκονται οι κκ. Δ. Ρέππας και Μ. Χρυσοχολίδης, Ακολουθεί ο κ. Γ. Φλωρίδης.

Αλλά... Διότι υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά». Κανονικά με τον κ. Ρέππα δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Το Ασφαλιστικό ελάττω (όπως ελάττω...) και ο σημερινός υπουργός Εργασίας μπορεί ανέτως να προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει π.χ. το υπουργείο Ανάπτυξης για το διάστημα ως τις εκλογές.

Ο κ. Χρυσοχολίδης όμως; Θα πάρει το ρίσκο ο κ. Σημίτης να βάλει ένα καινούριο πρόσωπο στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης μέσα σε προεκλογική περίοδο, εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων και με ένα διεθνές κλίμα όξυνσης της τρομοκρατίας;

Και ο κ. Φλωρίδης; Θα αλλάξει ο Πρωθυπουργός 10 μήνες πριν από τις εκλογές τον «ταμιά» της κυβέρνησης, μια θέση από την οποία επί Σημίτη έχουν περάσει μόνο «οι πλέον εμπιστοί μεταξύ των εμπιστών», ήτοι οι κκ. Ν. Χριστοδουλάκης, Γ. Δρας και Φλωρίδης; Δεν είναι απλό.

Ορισμένοι συζητούν το ενδεχόμενο να προαχθεί ο κ. Χρυσοχολίδης παίρνοντας μαζί του και το υπουργείο Δημόσιας Τάξης... Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Ένα (κατά τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρώπη) μεγάλο υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης το οποίο έχουν εξαγγείλει όλες οι κυβερνήσεις από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου αλλά καμία δεν έχει ως τώρα πραγματοποιήσει.

## 2 Η οικονομία

Παρά τα προβλήματα στην οικονομία, η εμπιστοσύνη του κ. Σημίτη στον κ. Χριστοδουλάκη θεωρείται δεδομένη. Τόσο δεδομένη ώστε φαίνεται να ενοχλεί πολλούς, ακόμη και μέσα στην κυβέρνηση. Άλλοι πάλι (κυρίως από το παλατιοκομματικό ΠαΣοΚ) νομίζουν ότι στον πρόξενό του κ. Χριστοδουλάκη βρήκαν τον «αδύνατο κρίκο του εκσυγχρονισμού».

Οι επιθέσεις που δέχθηκε ο υπουργός Οικονομίας τα τελευταία εβδομήντα χρόνια ερμηνεύθηκαν αρμοδίως ως μια μήνυση του τύπου «αν θέλεις να κάνεις αλλαγές, ξεκίνησε από τον δικό σου». Είναι η καλύτερη μέθοδος για να κόψει ο κ. Σημίτης ακριβώς το αντίθετο: η κάλυψη που έδωσε στον υπουργό του ήταν πλήρης και αδιαμφισβήτητη.

Από την άλλη πλευρά, όλοι αντιλαμβάνονται ότι το οικονομικό επίπεδο χρειάζεται πολιτική ενίσχυση αν θέλει να βγάλει πέρα τις εκλογές. Ως



εκ τούτου αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν, τουλάχιστον στο υπουργείο Ανάπτυξης αλλά ίσως και σε επίπεδο κρυποφυγών.

## 3 Το ΚΠΣ-3

Όσοι δεν το ξέρουν ακόμη καλό είναι να το μάθουν. Η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΚΠΣ-3 αποτελεί βασικό στοιχείο της βαθμολόγησης των υπουργών από τον κ. Σημίτη. Όσοι πάνε καλά μπορούν να προσβλέπουν στον ανασχηματισμό με αισιοδοξία. Όσοι δεν πάνε καλά δικαιολογούνται απολύτως να είναι ανήσοχοι.

Ο λόγος είναι απλός. Τα κονδύλια του ΚΠΣ-3 παίζουν κεντρικό ρόλο στην εκλογική στρατηγική του Πρωθυπουργού. Κανονικά μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2003 τα κονδύλια θα πρέπει να «πράξουν» στον μέγιστο ρυθμό ώστε να κεφαλαιοποιηθούν πολιτικά το πρώτο εξάμηνο του 2004. Οποιοσ δεν το πετύχει θα προσπαθήσει άλλως...

Ένα ειδικό ζήτημα του ανασχηματισμού είναι ο αρμόδιος κρυποφυγών του ΚΠΣ-3 κ. Χρ. Πάτσας. Θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός τη γραμμή της σταθερότητας ή θα προσπαθήσει να δώσει έναν νέο τόνο στην προσπάθεια;

## 4 Το κόμμα

Η φημολογούμενη ψυχρότητα στις σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον κ. Κ.

Λαλιώτη δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο στον άδονα Μέγαρο Μαξίμου - Χαριλάου Τρικούπη. Και οι δύο προσπαθούν να μην τραβήξουν το πρόβλημα στα άκρα, αλλά είναι προφανές ότι το μεταξύ τους κλίμα έχει επιβαρυνθεί.

Πότε η κόπια του κ. Λαλιώτη με τον κ. Μ. Νεονάκη (ο οποίος φαίνεται να διατηρεί την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού), πότε οι φαγκμάρες για τα μέλη και τις εκσωκομματικές εκλογές, πότε η «εσωτερική στήριξη» στη σκανδαλολογία, όλα αυτά ενοχλούν τον κ. Σημίτη.

Πόσο μάλλον που στενοί συνεργάτες του διατυπώνουν την εκτίμησή ότι το εκσυγχρονιστικό ΠαΣοΚ δέχεται επιθέσεις εκ των έσω και ότι οι επιθέσεις αυτές υποκρύπτουν σκοπιμότητες παλατιοκομματικής παλινδρόμησης εις βάρος της «σημιτικής» πλειοψηφίας. Ο ίδιος προσπαθεί να λευκώσει κατά περίπτωση και ακριβοδίκαια. Έτσι απέρριψε με την εισήγησή του κ. Λαλιώτη να απομακρύνει όλους όσους ενεπλάκησαν στη σκανδαλολογία από τον κ. Γ. Κοιμήτη αλλά του έδωσε δικαίωμα όταν ο Γραμματέας της ΚΕ ζήτησε να διευκρινιστεί δημοσίως και λόγω της αναταραχής που είχε προκληθεί αν οι προτάσεις του κ. Σ. Κοσιμίδη εκφράζαν τον Πρωθυπουργό.

Προς το παρόν πάντως το σενάριο της μετακίνησης του κ. Μ. Χρυσοχολίδη στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να στερείται βασιμότητα. Αλλά τίποτε δεν εμποδίζει τον κ. Σημίτη να επεκτείνει την αναδιάρθρωση του πολιτικού προσωπικού και στο επίπεδο της κομματικής ηγεσίας. Εξώ

(όσο και αν φαίνεται παράξενο...) το χαρτί-έκπληξη θα μπορούσε να ονομάζεται Θ. Πάγκαλος.

## 5 Η επικοινωνία

Το επικοινωνιακό επίπεδο είναι σχεδόν διαλυμένο. Η υποψηφιότητα του κ. Γ. Ευθυμίου, η αποχώρησή του κ. Γ. Πανταγιά, η αδρανοποίηση του κ. Α. Κουσουλάκη, η διαμάχη του κ. Κ. Λαλιώτη με τον κ. Μ. Νεονάκη έχουν αφήσει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση χωρίς επικοινωνιακό όργανο. Οι εναπομεινάντες έχουν να συνεδριάσουν περισσότερο από δύο μήνες.

Ο λεγόμενος «πρωτός καφές» έχει συρρικνωθεί στους κκ. Χρ. Πρωτόπαπα, Τ. Χυτήρη, Ν. Θέμελη και Σ. Κοσιμίδη. Δύσκολα θα βγάλει πέρα μια δεκάμηνη προεκλογική εκστρατεία με αυτή τη σύνθεση. Πόσο μάλλον που τα κενά και οι αδυναμίες διαχείρισης ενός στοιχειώδους «ουστήματος ενημέρωσης» φάνηκαν εντονότατα στην πρόσφατη κρίση της σκανδαλολογίας.

Από άποψη μεθόδου η βασιική επιλογή του κ. Σημίτη αφορά το πρόσωπο του νέου υπουργού Τύπου, με τον κ. Χρ. Πρωτόπαπα μετακινούμενο σε άλλο υπουργείο. Το «σενάριο Ευθυμίου» παραμένει ισχυρό, παρ' όλο που μάλλον πλήττεται από την ψυχρότητα στις σχέσεις του κ. Σημίτη με τον κ. Λαλιώτη.

Όπως η άλλως, πάντως, ο κ. Σημίτης δεν μπορεί να κάνει εκλογές χωρίς αξιόπιστο επικοινωνιακό επίπεδο.

Το οποίο, υπό τις σημερινές συνθήκες, είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει σχεδόν από την αρχή, ξεκινώντας με τον ανασχηματισμό.

## 6 Η Ολυμπιάδα

Είναι ίσως η μοναδική ηνσιδα σταθερότητα μέσα στην αναστάσιση. Υπό κανονικές συνθήκες δεν προβλέπονται σοβαρές αλλαγές λόγω και της πίεσης χρόνου ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Κατ' αρχήν φαίνεται ότι βρέθηκε ένα modus vivendi μεταξύ της κυρίας Γιάννας Αγγελουπούλου και του κ. Ευ. Βενιζέλου, την ίδια στιγμή που η κυρία Βάσω Παπανδρέου αποδεικνύεται πολύ καλή επιλογή στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. Αν το σχήμα διατηρηθεί ως έχει, πολύ δύσκολα θα αλλάξουν και οι κκ. Γ. Ατάνης και ΑΘ. Αλευράς.

Υπάρχει όμως ένα ερώτημα: Ποιος; Θα αναλάβει να πολιτικοποιήσει την ολυμπιακή προτοιμασία στον δρόμο προς τις εκλογές; Η παλαιότερη ιδέα να δημιουργηθεί υπουργείο Ολυμπιακών Αγώνων και ένα πρωτοκλασάτο πολιτικό στέλεχος να αναλάβει ταυτόχρονα το υπουργείο και την προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής μάλλον έχει εγκαταλειφθεί.

Ως εκ τούτου το πιθανότερο είναι ότι το «ολυμπιακό εκλογικό πακέτο» θα πέσει στην πλάτη του ίδιου του Πρωθυπουργού και του κ. Βενιζέλου. Εκτός μείζονος εκπλήξεως...

## 7 Οι εκλογές

Ο ανασχηματισμός του Ιουλίου δεν θα βγάλει μόνο κυβέρνηση αλλά εκλογική κυβέρνηση. Και αυτό είναι άλλωστε το βασικό ζητούμενο... Πράγμα που σημαίνει ότι:

— Δύσκολα η κυβέρνηση μπορεί να γίνει ολιγομελής αφού θα πρέπει να λάβει υπόψη γεωγραφικούς συγκεντρωτικούς και απαιτήσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Η Β' Αθηνών, η Βόρεια (αλλά όχι η Θεσσαλονίκη) των τεσσάρων υπουργών) και η Κεντρική Ελλάδα και η Κρήνη θεωρείται ότι χρειάζονται ενίσχυση.

— Θα πρέπει να τονωθούν σε πολιτικό επίπεδο κρίσιμα εκλογικά υπουργεία, όπως το υπουργείο Γεωργίας και το υπουργείο Εσωτερικών.

Η διεξαγωγή της ΚΟ του ΠαΣοΚ δεν είναι αυτεπίρευτη και ο εύλογος αποκλεισμός της «αναπαλαίωσης» αφήνει εκ προοιμίου μερικούς εκτός νυμφώνος. Πώς θα δώσει την αίσθηση του «νέου προσώπου» και της «νέας κίνησης»; Μόνο με γαϊτανάκι και μετακινήσεις υπουργών; Οι επιλογές του μοιάζουν περιουσιμένες. Ακόμη και αν ανακληθεί από την εφεδρεία ο κ. Α. Παπαδόπουλος...