

■ Η οικονομική τρικυμία, η σκανδαλολογία και ο συζητούμενος ανασχηματισμός δοκιμάζουν τις αντοχές των στελεχών

Το ΠαΣοΚ έχει νεύρα

Οι κόντρες στο Εκτελεστικό, η απομόνωση των υπουργών και τα αόρατα μέλη

Του Γ. ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Λίγο πριν από την κοινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το ΠαΣοΚ έχει νεύρα. Στο εσωτερικό του Κινήματος, όπως προκύπτει από τις - ελάχιστες έστω - συζητήσεις των οργάνων, τις καθημερινές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου και κυρίως τις παραστασιακές διαβουλεύσεις και διεργασίες, υπάρχει διάχυτος εκνευρισμός. Ο λόγος; Κανένας δεν γνωρίζει τι θα επακολουθήσει. Οι αποφάσεις που ανάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού, όπως ο ανασχηματισμός, ο χρόνος των εκλογών και οι προαναγγελθείσες «παρεμβάσεις στο πολιτικό σύστημα», καλύπτονται από πέπλο μυστηρίου. Το γενικότερο πολιτικό κλίμα χαρακτηρίζεται από τις απογοητευτικές διαπιστώσεις στην οικονομία, την υφέρονουσα κοινωνική αναταραχή και τις αφηνίδες αποκαλύψεις που διαμορφώνουν τον «κύκλο της σκανδαλολογίας». Και στο εσωτερικό μέτωπο, οι αδιούρητες αναμετρήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη, η απογοήτευση των Βουλευτών και οι πολύ κακές σχέσεις των περισσότερων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου βάζουν ακόμη περισσότερο στο περιθώριο τον κομματικό μηχανισμό. Όλα αυτά έχουν ορατές επιπτώσεις στη συμπεριφορά και στους σχεδιασμούς όλων των παραγόντων της κομματικής και κυβερνητικής δραστηριότητας, οι οποίοι τηρούν μια περιεργή στάση αναμονής: περιμένουν να συμβεί κάτι αλλά δεν γνωρίζουν ούτε τι θα είναι αυτό ούτε ποιος θα το αποφασίσει.

■ Το φάντασμα του Χρηματοστηρίου

Το θέμα που καίει αυτή τη στιγμή το ΠαΣοΚ είναι η αναζωπύρωση των συζητήσεων για το Χρηματοστηρίο και τις δραστηριότητες κομματικών και κυβερνητικών στελεχών. Λέγεται ότι εκεί εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανησυχίες του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις του



Από αριστερά: Α. Κακλαμάνης, Κ. Σημίτης και Κ. Χαλιώτης. Ο Πρόεδρος της Βουλής, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ανέβασε τους τόνους στη συνεδρίαση του ΕΓ. Όσο για τον γραμματέα του ΠαΣοΚ, στην προσπάθειά του να «ανασυστήσει» τις οργανώσεις διαπίστωσε ότι τα μέλη έχουν... καθεί

οσάκις το θέμα τίθεται προς συζήτηση. Π.χ. την περασμένη Τρίτη η συνεδρίαση του ΕΓ του ΠαΣοΚ δεν περιλάμβανε τίποτε περισσότερο από τη μακροσκελή εισαγωγική ομιλία του κ. Σημίτη, όταν πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Απ. Κακλαμάνης. «Τι είναι αυτά που ακούω για κάτι κωδικούς του Χρηματοστηρίου που έχει ο Εβερτ; Γιατί δεν τους ψήφουμε εμείς αυτούς τους κωδικούς για το ξεκαθαρίσουμε το θέμα και αφήνουμε να πλανώνται υπόνοιες». Οι υπόλοιποι τον κοίταζαν άφωνοι και ο Πρόεδρος της Βουλής συνέχισε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό: «Δεν κατάλαβα με ποιο δικαίωμα ήλθε ο Χαρδούβελης στις υπηρεσίες της Βουλής και ζητούσε τα πρακτικά από μια συνεδρίαση για το Χρηματοστηρίο, για να δει τι είπα». «Ε, καλά Απόστολε, δεν είχε σκοπό να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα» σχολίασε ο κ. Σημίτης. «Εγώ είμαι ο Πρόεδρος της Βουλής - αν ήθελες κάτι, θα σου απαντούσα ευχαρίστως» αντίτεινε ο κ. Κακλαμάνης. Ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε γιατί δεν δευτερολογεί ποτέ στο ΕΓ. Ο εκνευρισμός όμως ήταν διάχυτος ως το τέλος της συνεδρίασης.

Το άλλο μεγάλο θέμα στο ΠαΣοΚ είναι «ποιοι παίρνουν τις πο-

λιτικές αποφάσεις» και εμμέσως το έθιξε πάλι ο κ. Κακλαμάνης στο ΕΓ. «Είναι δυνατόν να είμαι Πρόεδρος της Βουλής και μέλος του ΕΓ και να μαθαίνω από τις εφημερίδες ότι συζητάμε να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο». Ο παριστάμενος υπουργός Εκωτερικών κ. Κ. Σκανδαλίδης δεν απάντησε και κάποιοι από τους παρισταμένους διέγνωναν ότι η βολή δεν τον αφορούσε. Ποιους αφορούσε; Μάλλον το επιτελείο του Πρωθυπουργού και για την ακρίβεια έναν συγκεκριμένο κύκλο προσώπων. Ούτε το ΕΓ και η ΚΕ του ΠαΣοΚ ούτε η κυβερνητική Επιτροπή και το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε καν το ειδικό ρόλο «εναίο κέντρο πολιτικού σχεδιασμού και επικοινωνίας», συνέρχονται πλέον για να εισιγηθούν ή να αποφασίσουν.

■ Οι τέσσερις «σημιτοφύλακες»

Υπουργοί και κομματικά στελέχη διατείνονται ότι όλα αζητούνται στον «πρωτό καφέ», ο οποίος περιορίζεται πλέον σε τέσσερα άτομα. Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σωκρ. Κοσιμίδης, ο πρωθυπουργικός σύμβουλος κ. Ν. Θέμελης, ο υπουργός Τύπου κ. Χρ. Πρωτόπαπας και ο υφυπουργός και επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Πρω-

θυπουργού κ. Τηλ. Χυτήρης είναι οι «τέσσερις σημιτοφύλακες». Στις δικές τους εισηγήσεις σπρίζονται, όπως πιστεύουν σχεδόν όλοι στο ΠαΣοΚ, οι αποφάσεις. Ενίοτε μεσολαβούν και κάποιοι από τους συμβούλους του Πρωθυπουργού κατά τομέα, στους οποίους ακόμη και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη αποδίδουν σοβαρό ρόλο. Υπάρχει περίπτωση υπουργού που άκουσε τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλλει στον τομέα του μέτρα τα οποία ο ίδιος αγνοούσε και εικόζει ότι προήλθαν από τις προτροπές συμβούλου. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο λειτουργίας; Από το Μέγαρο Μαξίμου το αρνούνται: «Συζητεί τρέχοντα θέματα, όχι τις μεγάλες αποφάσεις». Το βέβαια είναι ότι οι υπουργοί δυσκορούν και διατείνονται ότι ο Πρωθυπουργός «δεν συζητεί πολιτικά μαζί τους». Καμιά φορά δεν συζητεί ούτε για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. «Ασε τα χαρτιά σου και θα σε ειδοποιήσω» είχε πρόσφαρα σε υπουργό που προκλήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους φακέλους του υπό μάλιν. Ακόμη και ο Γραμματέας της ΚΕ κ. Κ. Χαλιώτης, ως τύπος Νο 2 του κόμματος, διαπιστώνει ενίοτε ότι οι εισηγήσεις του πέφτουν στο κανό ή δεν έχει καν τον περιθώριο να τις διατυπώσει.