

ΘΑΡΡΑΛΕΑ

ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΚΟΥΡΗ

**Όλοι μαζί σε μια κυβέρνηση
για να γίνουν οι μεγάλες τομές**

Θ α φανεί ίσως... εξωγήινο. Ακόμα και αστείο. Κάποιοι πιθανόν να πουν ότι πρόκειται για ανέκδοτο. Όμως κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κόμμα, πολιτικός, εφημερίδα, δημοσιογράφος που να μη συμφωνεί ότι η διαφθορά και η σήψη έχουν γίνει... ρουτίνα, καθεστώς. Ζούμε μ' αυτή σαν... αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Όλοι ταυτόχρονα αναγνωρίζουν ότι αυτή η κατάσταση υπονομεύει τα πάντα. Ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ότι δεν πάει άλλο.

Ο κόσμος, ο πολίτης βρίσκεται απέναντι. Βλέπει όλους τους ισχυρούς με καχυποψία. Και εκείνους που ψήφισε. Ξέρει γιατί το ζει, ότι αν δεν λαδώσει δεν μπορεί να κάμει τη δουλειά του. Και την πιο απλή. Να πάρει π.χ. ένα πιστοποιητικό νόμιμο, την ώρα που το θέλει. Στ' αφτί κάποιος θα του

ΘΑΡΡΑΛΕΑ

σφυριξει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος, αλλά έχει κάποιο κόστος. Μικρό, αλλά θα εξυπηρετηθεί αμέσως, εκτός σειράς...

Μόλις προχθές ακούσαμε ότι εξαρθρώθηκε σπείρα που υποσχόταν σε αφελείς επιχειρηματίες ότι θα πάρουν δημόσια έργα... Μάλιστα μέλος της σπείρας εμφανιζόταν ως... Σωκράτης Κοσμιδής, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού που έχει τον τίτλο του Γενικού Γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου.

Πριν από καιρό, άλλος κομπιναδόρος επισκέφθηκε υφυπουργό ως... φίλος του Θέμελη, με την... εντολή να του δώσει κάποιο έργο... Και έφθασε σε τέτοιο βαθμό η... βλακεία θα λέγαμε, που θέλησαν αμέσως να τον εξυπηρετήσουν, αντί να κάνουν ένα τηλεφώνημα για ...εξακρίβωση.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι έχει γίνει συνείδηση πως αν δεν έχεις πλάτες και πρόσβαση στην εξουσία, μην περιμένεις να φτιαχτείς... Και ο Κοσμιδής και ο Θέμελης είναι πιο ισχυροί και από τους υπουργούς.

Όποια μέτρα και αν ληφθούν το φαινόμενο της διαφθοράς αντί να περιοριστεί, γιγαντώνεται. Φτιάνουν παντού Σώματα με «αδιάφθορους» και μετά από λίγο διαπιστώνεται ότι χρειάζεται άλλο Σώμα που θα παρακολουθεί τους «αδιάφθορους».

Νόμοι υπάρχουν. Και θεσμοί. Αυτό που λείπει είναι η βούληση. Γιατί χωρίς αυτή παίζεται θέατρο.

Πρέπει να γίνουν τομές, αποφασιστικές που θα έχουν όμως το προνόμιο της συναίνεσης όλων. Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή των πάντων. Αυτό που μπορούσε να γίνει το '74, το '81, το '90, το '96 και δυστυχώς δεν έγινε, γιατί κυριάρχησε ο κομματισμός. Ενώ έπρεπε να πρυτανεύσει το εθνικό συμφέρον.

Σήμερα είναι η ώρα κατάλληλη. Χρειάζονται όμως τόλμη, θάρρος και δύναμη.

Με μια λέξη βούληση...

Να μείνουν προσωρινά για κάποιο χρόνο έξω από την πόρτα, μακριά από το τραπέζι, οι κομματικές πανοπλίες.

Όλοι οι αρχηγοί, όλα τα κόμματα, μικρά και μεγάλα, αφήνοντας στην άκρη ποσοστά και πλειοψηφίες να σχηματίσουν μια κυβέρνηση που θα έχει στόχο την αλλαγή όλου του θεσμικού πλαισίου της χώρας, με στόχο ένα σύγχρονο κράτος, με σύγχρονη δημόσια διοίκηση, με λειτουργίες που δύσκολα θα επιτρέπουν επιστροφή στο παρελθόν, με κανόνες διαφάνειας που δεν θα εκτρέφουν μεγιστάνες και αφεντικά...

Ίσως μας πούνε αιθεροβάμονες. Ναι! Αλλά το όραμα, η ελπίδα, το όνειρο, που πολλές φορές τα μεγάλα κόμματα υπόσχονται να κάνουν πράξη, τί είναι;