

Ρεπορτάζ: ΠΑΡΟΣ ΠΙΣΑΝΗΣ

Οι «υψηλές διασυνδέσεις» οδήγησαν στο Βατερλό

Χοντρές δουλειές με το Δημόσιο υποσχόταν στα «θύματά» του ο μεγαλοαπατεώνας

Απατεώνας με πλούσια δράση έβαλε στο χέρι επιχειρηματίες, τους οποίους έπειθε ότι -λόγω ισχυρών κομματικών διασυνδέσεων- μπορούσε να τους βγάλει υψηλά δάνεια, να τους βάλει στα... κόλπα για «χοντρές» κρατικές δουλειές και να τους πλασάρει στα κυκλώματα των... μεγάλων τζακίων.

Υστερα από έρευνα τεσσάρων μηνών, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., που έχει αναλάβει την εκστρατεία κατά της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση, πέτυχε να συλλάβει τον ευφυέστατο κομπιναδόρο για σωρεία σπατών.

Είναι ο Χρ. Π. Μαρκόπουλος, παλαιός γνώριμος του τμήματος Διώξης Απότης και πρώην τρόφιμος των φυλακών. Για να πείσει τα θύματά του ότι δεν... πούλαγε αέρα «κοπανιστό» χρησιμοποίησε ακόμη και το όνομα του γραμματέα του υπουργικού Συμβουλίου, Σωκρ. Κοσμίδη, λέγοντας ότι διατηρεί στενή φιλία μαζί του.

Αυτό, όμως, ήταν και το... Βατερλό του. Ένας από τους επιχειρηματίες ο Β.Β.Α., που είχε εξαπατηθεί από τον Μαρκόπουλο, αγανακτισμένος έφθασε στον ίδιο το γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Του είπε ότι ο απατεώνας, χρησιμοποιώντας το όνομα του Κοσμίδη, του απέσπασε 161.000 ευρώ, σε διάστημα τεσσάρων μηνών, με την υπόσχεση ότι θα μεσολαβήσει για να ανατεθούν στην εταιρεία του διάφορα έργα από δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

Το «ξήλωμα»

Έτσι, άρχισε το «ξήλωμα» της σπάτης, στην οποία συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα. Είναι ο Ελευθ. Αλ. Αλεξάκης και ο Ευάγγ. Ιω. Παπαγιακούμος. Ο πρώτος εμφανιζόταν ως συγγενής του συνεπώνυμού του, πρώην επικεφαλής του Τμήματος Αντικατασκοπείας της ΚΥΠ, ενώ ο δεύτερος ήταν ανιψιός του Μαρκόπουλου. Ο Αλεξάκης και ο Μαρκόπουλος είχαν γνωριστεί στις φυλα-

κές, όπου κατόρθωσαν τα σκέδια της... συνεργασίας τους.

Η Αστυνομία χαρακτηρίζει τον Αλεξάκη ταλέντο στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, αφού είχε κατορθώσει να πλασάρει σε κοσμικές συγκεντρώσεις και να φωτογραφίζεται δίπλα σε γνωστά πρόσωπα -ανάμεσά τους και πολιτικοί- που δεν γνώριζαν για ποιο «φιντάνι» πρόκειται.

Ο Παπαγιακούμος υποδύοταν, άλλοτε, τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, Θεοδ. Καρατζά κι άλλες φορές εμφανιζόταν ως Αμερικανός επιχειρηματίας εβραϊκής καταγωγής με το όνομα Σάμι, που υποτίθεται ότι ασχολείτο με... διακρατικό εμπόριο. Αλλά και ο Μαρκόπουλος είχε συστηθεί σε άλλο θύμα του, τον Φ.Σ.Γ. ως μεγαλοεπιχειρηματίας από το Μαϊάμι και του απέσπασε κατά καιρούς γύρω στα 18.000 ευρώ.

Και δάνεια

Σε άλλη κομπίνα, που προϋπέθετε, δόθεν, η «διαμεσολάβηση» του κ. Καρατζά, ώστε να πετύχουν δάνεο μεγάλου ύψους, απέσπασαν από τον επιχειρηματία Α.Ν.Γ. 25.000 ευρώ και «δώρα» 14.000 ευρώ, που θα έπαιρναν -υποτίθεται- οι αρμόδιοι για την έγκριση του δανείου.

Εναντίον τους ο εισαγγελέας άσκησε δίωξεις για κακοουργηματικές πράξεις, ενώ ο ανακριτής στον οποίο παραπέμφθηκαν διέταξε την κράτηση του Μαρκόπουλου και του Αλεξάκη.

Για τον Παπαγιακούμο θα βγει ένταλμα σύλληψης διότι παρήλθε ο χρόνος της αυτόφωρης διαδικασίας. Όλα δείχνουν, πάντως, ότι στον Κορυδαλλό θα έχουν τον απαιτούμενο καιρό να ανασυνθέσουν τα σκέδια τους, για νέες... μπίζνες.