

[ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ]

Κρατάει τα χαρτιά του κλειστά για να μην τα κάψει

Και ο Γκιουλ δεν ξέρει τι γίνεται στο Αιγαίο

«Εγώ αποφασίζω» ήταν το μήνυμα του Κώστα Σημίτη προς δύο συνονόματά του κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ – τον γραμματέα του κόμματος Κώστα Λαλιώτη και τον υπουργό Εσωτερικών Κώστα Σκανδαλίδη.

Της Ειρήνης Δ. Καρανασοπούλου

Εν ολίγοις, ο Πρωθυπουργός άφησε στα... μαύρα σκοτάδια τους κορυφαίους, τόσο όσον αφορά τον ανασχηματισμό, που υποτίθεται ότι θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της ελληνικής προεδρίας, όσο και τις υπόλοιπες πολιτικές πρωτοβουλίες που προγραμματίζει για την ίδια περίοδο.

ΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ σκεπτικό για τη συσκότιση ήταν μάλλον απλό: ο ίδιος έχει την ευθύνη, ο ίδιος δέχεται τις πιέσεις και – εφόσον ατυχήσουν οι πρωτοβουλίες – ο ίδιος υφίσταται τις επικρίσεις. Αφήστε το άλλο – ότι εάν ξεκινήσει και πάλι κανένα γαϊτανάκι διαρροών μπορεί και να «καούν» προώρως ορισμένα από τα «χαρτιά» του. **Εξ ου και συνέστησε στους συνομιλητές του να μην τοποθετούνται δημόσια – ενθυμούμενοι και το προηγούμενο Κοσμίδη.**

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, πάλι, εκτυλίχθηκαν... σκηνές απείρου κάλλους. Ο μεν Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε κατ' ιδίαν με τον Τούρκο μολόγο του Αμπντουλάχ Γκιουλ και διαμαρτυρήθηκε για την προκλητικότητα της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ο δε κ. Γκιουλ δήλωσε άγνοια για το πρόσφατο περιστατικό της εικονικής επίθεσης από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη κατά ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών εν ώρα ασκήσεως. Την ίδια στιγμή, όμως, στην Άγκυρα, το τουρκικό Γενικό Επιτελείο εξέδιδε επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία τα τουρκικά μαχητικά δέχθηκαν την... επιθετικότητα των ελληνικών! Κατόπιν αυτού



■ **Την αγριότητα** του καθεστώτος Σαντάμ ήρθε να επιβεβαιώσει ένα βίντεο από το 1985. Απεικονίζει την εκτέλεση τριών Ιρακινών που είχαν συλληφθεί ως Ιρανοί πράκτορες. Οι ασφαλές τους μετέφεραν στην έρημο, τους έζωσαν με εκρηκτικά και τους μετέτρεψαν σε ανθρώπινα πυροτεχνήματα...

– της προφανούς, δηλαδή, έλλειψης επικοινωνίας του κ. Γκιουλ με τους στρατιωτικούς –, μήπως ο κ. Παπανδρέου θα πρέπει την επόμενη φορά να απευθύνει τα διαβήματά του κατ' ευθείαν στον αρχηγό του τουρκικού ΓΕΕΘΑ; **Η Ν.Δ., ΤΩΡΑ**, ανακοίνωσε εν χορδαίς και οργάνοις το προεκλογικό της πρόγραμμα για την Παιδεία, το οποίο, πέραν κάτι λαϊκισμών τύπου κατάρτησης των εξετάσεων της Β' Λυκείου, δεν περιλαμβάνει και τίποτε καινοφανές. Αναρωτιέται, μάλιστα, κανείς ποια η σκοπιμότητα τέτοιων αναγγελιών λίγες ημέρες πριν τα παιδιά, τα οποία αφορά, προσέλθουν για τις εξετάσεις τους. Ο κ. Ευθυμίου μίλησε για πρόγραμμα «κουρελού».