

■ Πώς ο Πρωθυπουργός σκοπεύει να παρέμβει αποφασιστικά από τον Ιούλιο για τη ριζική αναστροφή του πολιτικού κλίματος

# Το σχέδιο Σημίτη για τις εκλογές

Ο ανασχηματισμός, η κυβερνητική δραστηριότητα και το πακέτο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων

Του Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Μια ευρύτερη πολιτική κίνηση, η οποία θα συνδυάζει τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης με ένα γενικότερο πρόγραμμα συγκεκριμένων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, σχεδιάζει ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης για τον προσεχή Ιούλιο.

Πεποίθηση του Πρωθυπουργού είναι ότι η αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος αποτελεί απαραίτητη αλλά όχι και επαρκή προϋπόθεση για να βαδίσει η κυβερνητική παράταξη προς τις εκλογές. Και ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να συνοδευτεί από:

- Την εξαγγελία συγκεκριμένων και αποτελεσματικών μέτρων κατά τομέα κυβερνητικής δραστηριότητας, τα οποία θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί πλήρως ως τις εκλογές.

- Την παρουσίαση ενός συνόλου μεταρρυθμίσεων με ορίζοντα τετραετίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα αρχίσουν μεν να προωθούνται από το προσεχές καλοκαίρι αλλά προορίζονται κυρίως να αποτελέσουν την πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές του 2004.

Σε αυτό το πακέτο μετρησίμων στόχων και ευρύτερων μεταρρυθμίσεων αναφερόταν ο κ. Σημίτης όταν μιλούσε στη δήλωσή του της περασμένης Πέμπτης για «τους επόμενους στόχους του κυβερνητικού έργου», οι οποίοι θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## ■ Οι αλλαγές στο «πόθεν έσχες»

Στην ίδια δήλωση, η έκφραση «προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος» αναφέρεται σε αλλαγές του «πόθεν έσχες», του εκλογικού συστήματος και του λεγόμενου «πολιτικού χρήματος», τις οποίες ετοιμάζεται να καταθέσει με την ίδια ευκαιρία η κυβέρνηση.

Με άλλα λόγια, ο κ. Σημίτης προτίθεται να παρουσιάσει τον προσεχή Ιούλιο όχι απλώς μια νέα κυβέρνηση αλλά ένα συνολικό «πολιτικό πακέτο», το οποίο θα προηγηθεί κατά δύο μήνες του «κοινωνικού πακέτου» που θα ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Ήδη ο Πρωθυπουργός έκανε μια πρώτη συζήτηση με κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης για το περιεχόμενο αυτού του «σχεδίου μεταρρυθμίσεων» που θέλει να εκπονηθεί.

Όπως είναι προφανές από τη σχετική δήλωση, ο κ. Σημίτης απέρριψε κατηγορηματικά εισηγήσεις συνυμνητών του με τις οποίες τον πρόετρεπαν να ακολουθήσει «σχέδιο Οσκαλάν» και «να διώξει εδώ και τώρα από την κυβέρνηση όλους όσους έχουν αποτελέσει αντικείμενο καταγγελιών, ανεξαρτήτως της βασιμότητάς των καταγγελλιών αυτών».

Οι συνυμνητές αυτοί παρουσίασαν στον κ. Σημίτη μια ζοφερή πολιτική εικόνα της αντίθεσης των κκ. Γ. Κουρή και Αθ. Αθανασούλη, επιμένοντας ότι «η υπόθεση είναι σοβαρή και έχει βάθος». Και ότι μόνο μια άμεση και εντυπωσιακή αντίδραση μπορεί να σώσει την κυβέρνηση από την εμπλοκή.



Ο κ. Κ. Σημίτης προτίθεται να παρουσιάσει τον Ιούλιο όχι μόνο τη νέα κυβέρνηση αλλά ένα συνολικό πολιτικό «πακέτο» για την επόμενη τετραετία

Ο Πρωθυπουργός (ο οποίος, ούτως ή άλλως, δεν αρέσκεται να παίρνει αποφάσεις εν θερμώ και προ-

τού πιστοποιήσει τα πραγματικά δεδομένα του προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει) δεν φαίνε-

ται να πείστηκε από τις εισηγήσεις αυτές, σε ορισμένες από τις οποίες διέκρινε εσωκομματικές σκοπιμότητες και, κατά την έκφρασή του, «μια ιδιαίτερη εμπάθεια». Δεν θέλησε, δηλαδή, να χρησιμοποιηθεί αυτή η υπόθεση ως μοχλός εσωκομματικών εξελίξεων και ανακατατάξεων.

Την ίδια στιγμή, μάλιστα, απέρριψε (για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα...) εισηγήσεις για «κάποιες μορφές διαμεσολάβησης» στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες.

Παρά ταύτα και σύμφωνα με την εξέγηση καλά ενημερωμένης κυβερνητικής πηγής, «ο Πρωθυπουργός ήθελε βεβαίως με τη δήλωσή του να σταματήσει αυτή η ιστορία αλλά αντιλαμβάνεται ότι στο ενδιάμεσο και ως τη δικαστική διαδικασία ή τον ανασχηματισμό μπορεί να προκύψει κάτι. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει, θα παρέμβει. Υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι θα πρόκειται για κάτι σοβαρό και αποδεδειγμένο».

## ■ Το ραντεβού είναι κοντά

Με άλλα λόγια, η ίδια η κυβέρνηση φαίνεται να παραδέχεται ότι δεν είναι καθόλου βέβαιη πως η δήλωση του κ. Σημίτη έκλεισε το θέμα. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που όλο και περισσότεροι κυβερνητικοί παράγοντες εκφράζουν τον φόβο ότι αυτός ο «ανασχηματισμός με ραντεβού» κινδυνεύει να παραλύσει την κυβέρνηση για το προσεχές δίμηνο.

«Ίσα ίσα, τώρα είναι που όχι μόνο θα κάτσουν σαν Παναγιές αλλά θα ακιστούν να επιδειξουν κάποιο έργο ως τον Ιούλιο» αντιτείνει υπουργός, συχνός συνομιλητής του κ. Σημίτη.

«Ο Σημίτης το έχει ξανακάνει» θυμίζει, πάντως, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Και εννοεί τον Ιούλιο του 2001, όταν (ύστερα από μια επεισοδιακή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου) ο κ. Σημίτης είχε εξαγγείλει ταυτοχρόνως συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τον Οκτώβριο και ανασχηματισμό για μετά το συνέδριο. «Τότε είχε δώσει ραντεβού για ύστερα από τέσσερις μήνες. Τώρα, τουλάχιστον, το ραντεβού είναι πιο κοντά» συμπληρώνει ο συνομιλητής μας.

## ■ Ερωτήματα και απορίες

# Οι ασάφειες στην υπόθεση Κουρή - Αθανασούλη

Ποιος χειρίζεται την υπόθεση Κουρή - Αθανασούλη από την πλευρά της κυβέρνησης; Ποιος έχει μια σαφή εικόνα των δεδομένων του προβλήματος και ποιος ενημερώνει υπεύθυνα τον Πρωθυπουργό; Η απάντηση είναι απλή: μάλλον κανένας...

Ο κ. Σημίτης έχει αναθέσει στον κ. Σ. Κοσμιδίδη, τον γενικό γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, την άμεση διερεύνηση των όποιων καταγγελιών διατυπώνονται κατά κυβερνητικών στελεχών. Από σημαίνει, βεβαίως, ότι οι καταγγελίες θα έχουν πρώτα διατυπωθεί και δημοσιοποιηθεί. Ένα άλλο σκέλος της υπόθεσης τελεί υπό δικαστική διερεύνηση, άρα βρίσκεται εκτός κυβερνητικού ελέγχου.

Στελέχη που θα μπορούσαν να τη χειριστούν εκ της αρμοδιότητάς τους, όπως π.χ. ο υπουργός Τύπου κ. Χρ. Πρωτόπαπας, είναι μεταξύ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση που καλούνται να χειριστούν. Οι οικονομικοί υπουργοί δεν φαίνεται να έχουν λάβει κάποια ειδική εντολή και μάλλον δεν ανακατεύονται, πέρα από τις έρευνες που διεκπεραιώνει το ΣΔΟΕ και τις αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση του Χρηματιστηρίου.

Το ερώτημα που θέτουν πολλά κυβερνητικά στελέχη (και όπως φαίνεται μάλλον και οι ίδιος ο Πρωθυπουργός...) είναι αν η εικόνα που έχουμε σήμερα για τη σύγκρουση αυτή, για τις επί μέρους πιέξεις της και για την εμπλοκή ή μη εμπλοκή πολιτικών προσώπων είναι οριστική ή αν πρόκειται να προκύψουν στοιχεία που θα την ανατρέψουν.

Σε αυτό το ερώτημα κανένας δεν φαίνεται να διαθέτει μια ολοκληρωμένη απάντηση. Ποσο μάλλον που τόσο ο κ. Κουρή όσο και ο κ. Αθανασούλης είναι πρόσωπα που έχουν παλαιές και σταθερές προσβάσεις στον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό μάλλον εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο ο κ. Σημίτης δεν ήταν αξιωματικός στη δήλωση του εναντίον όσων (κατά την κυβερνητική εκδοχή) επιχειρούν να ασκήσουν πίεσεις στον Πρωθυπουργό και μεθοδεύουν επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών στελεχών της εμπιστοσύνης του. Εξαιτίας που δεν θα τον εμπόδιαν να επανέλθει στο ζήτημα όταν κρίνει ότι η εικόνα θα είναι πιο πλήρης.

## ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

# Τα πρόσωπα, οι θέσεις και οι εκπλήξεις

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ των διεργασιών που κατά παράδοση προηγούνται ενός ανασχηματισμού, ο κ. Κ. Σημίτης δέχεται σειρά εισηγήσεων για σχήματα και υποψηφίους. Είναι γνωστή, λόγου χάρι, η πάγια εισηγήση του γενικού γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου κ. Σ. Κοσμιδίδη για δραστηκή μείωση του αριθμού των υπουργών και υφυπουργών αλλά (όπως εξηγούσε πολυπαιρος υπουργός) «αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εννέα μήνες πριν από τις εκλογές».

Ο κ. Σημίτης δεν έχει αποκαλύψει ως τώρα τις σκέψεις του ή τις προθέσεις του - και πώς θα μπορούσε άλλωστε να το κάνει! Οι περισσότεροι, όμως, από τους στενούς συνεργάτες του σπεύδουν να κατεβάσουν προκαταβολικά τον πήχη των προσδοκίων

υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για εκπλήξεις ή αναστροφές ούτε σε πρόσωπα ούτε σε υπουργεία». Ισως η έκκληση του ανασχηματισμού να κριβεται στην ενδεχόμενη μετακίνηση του κ. Γ. Α. Παπανδρέου σε μάχιμο, πολιτικό υπουργείο της πρώτης γραμμής αφού, με την ολοκλήρωση της προεδρίας και το Κυπριακό, ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών μάλλον κλείνει ενδοκίμως έναν σημαντικό κύκλο παρουσίας σε αυτό το υπουργείο.

Αν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε υπάρχει ενδεχόμενο να ανοίξει ένας νέος κύκλος μετακινήσεων των πρωτοκλασάτων υπουργών, πολλοί από τους οποίους προορίζονται να προσεγλωθούν σε κρίσιμα εκλογικά υπουργεία.