



Γράφει

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ

“ Τι την ήθελε τη Σύνοδο Κορυφής στο Καστελλόριζο ο Γιωργάκης; Δεν την έκανε μια και καλή απέναντι; Στο... Κουσάντασι, να πούμε; ”

Όχι, δεν θα μας λυγίσει η εκδοική Διαπλοκή...

ΣΗΜΕΡΑ θα σας μιλήσω πάλι, αναγνώστες, για τις εφημερίδες, όπως ο «Αδέσμευτος», που δεν έχουν «μπάρμπα στην Κορώνη». Ούτε αδελφο-ξά-έλφια στη Διαπλοκή. Για τις μικρές και μικρομεσαίες εφημερίδες, που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα μόνες τους, με τον οβολό των πιστών αναγνωστών τους και τη φιλοτιμία των εργαζομένων τους.

ΑΣ δούμε λεπτομερέστερα την εικόνα των εφημερίδων σήμερα.

ΑΠΟ τη μια μεριά, είναι οι εφημερίδες εκείνες που υπηρετούν την εξουσία. Και των οποίων ιδιοκτήτες είναι οι «μεγάλοι» της Διαπλοκής. Δηλαδή προμηθευτές του Δημοσίου με δεκάδες κρατικοδίαιτες εταιρείες και μεγαλοεργολάβοι που οι συναλλαγές τους με το κράτος τους αποφέρουν δεκάδες ή και εκατοντάδες ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ κάθε χρόνο.

Και να ήταν μόνον αυτό; Οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες αρπάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια από κρατικούς Οργανισμούς και Τράπεζες αλλά και από τα Υπουργεία...

Είτε ως χορηγία... Είτε ως μορφή κρατικής διαφήμισης.

Κρατικές τράπεζες παρέχουν απλόχερα σε διαπλεκόμενη φιλοκυβερνητική εφημερίδα... 500 εκατομμύρια δραχμές (!) ως χορηγία για να εκδίδει και να μοιράζει ένθετο περιοδικό!..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πολιτισμού, Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) και άλλες κρατικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούν με εκατοντάδες εκατομμύρια τις «δικές τους» εφημερίδες των οποίων οι ιδιοκτήτες συγχρόνως κολυμπούν μέσα σε πακτωλό δημοσίου χρήματος με τις άλλες κρατικοδίαιτες εταιρείες τους!

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, οι ίδιοι αυτοί εκδότες - εργολάβοι προμηθευτές του Δημοσίου ελέγχουν και τις ιδιωτικές διαφημιστικές εται-

ρείες, ώστε να μη δίνουν ελάχιστη έστω διαφήμιση στις «μικρές» εφημερίδες που δεν ανήκουν στο τερατώδες κύκλωμά τους! (Με σλόχο πάντα την εξόντωσή τους!)

* * *

ΑΠΟ την άλλη πλευρά τώρα. Οι δυο - τρεις εφημερίδες που εκπράζουν γενικότερα το φιλελεύθερο κόσμο. Και καλύτερα ας σας μιλήσω για την εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας, τον «Αδέσμευτο Τύπο». Είναι ότι βλέπετε: Η εφημερίδα, εσείς που μας αγοράζετε, εγώ ο εκδότης της δημοσιογράφοι, και 90 φιλότιμοι συνεργάτες μας.

Τίποτε άλλο από μπρος ή από πίσω...

...Ούτε χρηματοδοτές ούτε προτάτες ούτε άλλες επιχειρήσεις που να στηρίζουν την προσπάθειά μας. (Και εντυ-

χώς που είχαμε την εντυχή συγχωρία του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού «ΑΑΜΨΗ», που τα ζέρδη του μας έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τον «Αδέσμευτο»).

Και από εκεί και πέρα: Μας συνθλίβει η κρατική εξουσία, μας στερεί και την ελάχιστη κρατική διαφήμιση - για χορηγία ούτε στ' όνειρό μας - μας πολεμά ακόμα και στην ομαλή κυκλοφορία μας...

ΚΑΙ, παρ' όλ' αυτά, επιβιώνουμε! Και όχι μόνο...

Είμαστε μια νηϊθή - η πιο νηϊθή ίσως - εκδοτική επιχείρηση, αφού ούτε δάνεια έχουμε ούτε χρωστάμε σε κανέναν και είμαστε συνεπείς σ' όλες τις υποχρεώσεις μας.

* * *

ΥΠΑΡΧΕΙ και μια τρίτη (ανταγωνιστική) κατηγορία. Είναι η εφημερίδα που ανήκει σε Ίδρυμα. Και που τα μέλη του Δ.Σ. της όχι μόνο δεν βάζουν το χέρι στη δική τους τσέπη αλλά ούτε τους νοιάζει να χρεώνουν και να υποθηκεύουν την εφημερίδα και τα περιουσιακά της στοιχεία με δεκάδες εκατομμύρια τραπεζικών δανείων (μήπως οι ίδιοι θα τα πληρώσουν;).

Εοχάτως, μάλιστα, επειδή είναι κυβερνητική παρανομία να αντλούν χρήματα από το Ίδρυμα για τη χρεοκοπημένη εφημερίδα (και για τους ιλιγγιώδεις δικούς τους μισθούς) μετέρχονται άλλη «γαμπρίκα». Βγάζουν άχρηστα ένθετα περιοδικά με χορηγία (άκουσον - άκουσον) το πατρικό της Ίδρυμα. Ροκανίζοντας όσα λεφτά τους απέμειναν και τα οποία ο διαβέτης προορίζε για κοινωφελείς σκοπούς.

Μήπως θα πρέπει να το δει κι αυτό το σκάνδαλο η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του υπουργείου Οικονομικών;



“ Δεν χαιδέω αφτιά, η κατάσταση στην Τηλεόραση είναι απογοητευτική, αλλά εγώ, ως μητέρα, είμαι αισιόδοξη. Γιατί υπάρχουν πυρήνες αντίστασης στην κοινωνία μας, υπάρχουν πολλοί που κλείνουν το κουμπί, πολλοί -ιδίαιτερα νέοι- που δεν είναι δέσμοιοι του καναπέ. ”

Εύη Δεμίρη (Η γνωστή καλή τηλεπαρουσιάστρια, μέλος του Ρ.Τ. Συμβουλίου σήμερα)

Σημ. «Αδέσμευτος»: Εκτός από το κοντρόλ του «Κάπινγκ», ως γνωστόν, η μεγαλύτερη εφεύρεση μετά την Τηλεόραση είναι το... κουμπί που την κλείνει!

Αφιερωμένο στο φριχτό πόλεμο: «Κάθε ζώο κάτι διδάξε στον άνθρωπο. Ο αετός την κλεψιά, ο κάβουρας τον εξοπλισμό, η σουπιά τη χρήση των δακρυγόνων, ο σκίουρος την προφύλαξη, το φίδι την κατασκοπεία κ.λπ. ...Και μόνο το περιστέρι δεν του έμαθε ακόμα τίποτε!..

Μπέρναρ Σο



Του ΤΟΛΙΑΔΗ, από το «ΕΘΝΟΣ»

Ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού, γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Σ. Κοσμιδης, ψάχνει, λέει, να βρει αν(!) υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν σχέση με τη Διαπλοκή!!!
 Ο κόσμος το 'χει νούμπανο κι αυτοί κρυφά καμάρι...!