

# Οι τρεις δρόμοι του Κώστα Σημίτη

Αναμονή μέχρι να λήξει η δικαστική διερεύνηση των καταγγελιών Κουρή, άμεσος ανασχηματισμός ή πρωτοβουλίες για διαφάνεια

Του Κ. Π. Παπαδόχου

**Καθοριστικές** αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ καλείται να λάβει κατά την πασαχάλιτη ανάπαυλα ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, καθώς οι καταγγελίες του εκδότη της «Αυριανής» κ. Γ. Κουρή εναντίον κυβερνητικών στελεχών επιδείνωσαν το τελευταίο διάστημα δραματικά το πολιτικό κλίμα.

## Νές κύκλος εσωστρέφειας

Εξάλλου, στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και στην Χαριλάου Τρικούπη έχει γίνει πλήρως αντιληπτό, ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις του Ιουνίου είναι αρνητικές για την κυβέρνηση, ακόμη και εάν ο «σκόπελος» του κ. Κουρή έχει εν τω μεταξύ ξεπεραστεί, το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανόν να εμπλακεί εντός του θέρους σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και «διαδοχολογίας». Ακριβώς αυτή η κρίσιμότητα της κατάστασης επιβάλλει στον πρωθυπουργό να σταθμίσει πολύ τις οποίες πρωτοβουλίες του.

Μάλιστα, ο κ. Σημίτης, πέραν των επαφών που πραγματοποιήσει την περασμένη Πεμπτη με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λαλιώτη και τον πρόεδρο της Βουλής κ. Απ. Κακλαμάνη, κατά την απουσία του στις σκανδιναβικές πρωτεύουσες, η οποία προηγήθηκε, είχε δώσει εντολή στον γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδη να συνομιλήσει με κορυφαίους παράγοντες του κυβερνώντος κόμματος προκειμένου να του υποβληθούν προτάσεις για την υπέρβαση της ιδιαίτερα δυσμενούς συγκυρίας.

Επί της ουσίας οι δρόμοι που προτείνονται στον κ. Σημίτη να ακολουθήσει είναι τρεις. Ο άτος προβλέπει ο πρωθυπουργός να αναμείνει την δικαστική διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Γ. Κουρή που εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί με ταχείς ρυθμούς, αλλά και τις τυχόν νέες πολιτικές παρενέργειες της οξυτάτης επιχειρηματικής διαμάχης μεταξύ του εκδότη της «Αυριανής» και του ιδιοκτήτη της «Ατέκ» κ. Θ. Αθανασίου. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά από τους υπέρμαχους της συγκεκριμένης προσέγγισης, θα ήταν σφάλμα εάν ο κ. Σημίτης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες πριν σχηματιστεί η εικόνα ολόκληρου του



Όσοι γνωρίζουν καλά τον κ. Σημίτη, στοιχηματίζουν πως ο πρωθυπουργός θα αναμείνει, κατά την προσφιλή του έκφραση «να κάσει η σκόνη» πριν κινηθεί. Το μόνο βέβαιο επί του παρόντος, είναι πως ο κ. Σημίτης θα επιμείνει στη σκληρήνωση της στάσης της κυβέρνησης έναντι του κ. Γ. Κουρή.

«παζ» που πιθανώς μόλις τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται μέσω των καταγγελιών του κ. Γ. Κουρή. Ως εκ τούτου, από τους συγκεκριμένους παράγοντες κρίνεται σκόπιμο ο κ. Σημίτης επί του παρόντος να περιοριστεί στη «γραμμή» της περασμένης εβδομάδας που συμπυκνούνται στη θέση πως «θα ληφθούν μέτρα για όποιο πολιτικό στέλεχος προκύπτουν στοιχεία αξιωματικής συμπεριφοράς». Και από εκεί και πέρα να επιχειρήσει την «φυγή της κυβέρνησης προς τα εμπρός» δίδοντας έμφαση στην προβολή του κυβερνητικού έργου, και στην εντατικοποίηση της παρουσίας των κορυφαίων στελεχών σε όλα

τα επίπεδα και κυρίως στον κρίσιμο πολιτικό χώρο της επαρχίας. Εξάλλου, όπως παρατηρεί κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, εάν ο κ. Σημίτης προέβαινε άμεσα σε έκτακτες πολιτικές κινήσεις, όπως για παράδειγμα ο ανασχηματισμός, θα ήταν σαν να αναγνώριζε στην κ. Κουρή το δικαίωμα να καθορίζει τη σύνθεση της κυβέρνησης.

## Άμεσες κινήσεις

Η δεύτερη πρόταση που είχε υποβληθεί στον κ. Σημίτη είναι να αναλάβει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες, περιλαμβανομένων της αναδόμησης της κυβέρνησης, αμέσως

μετά το Πάσχα. Τα συγκεκριμένα στελέχη προβάλλουν δύο βασικά επιχειρήματα: Πρώτον, ότι ο πρωθυπουργός στην παρούσα φάση είναι ενισχυμένος από την Σύνοδο Κορυφής των Αθηνών και άρα μπορεί να προβεί σε «κινήσεις» από θέση ισχύος. Αντιθέτως, εάν αναμείνει την ολοκλήρωση της ελληνικής προεδρίας, στα τέλη Ιουνίου, θα είναι πιθανώς δεσμιος του πολιτικού κλίματος που θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τότε. Δεύτερον, ότι ο κ. Σημίτης θα πρέπει να σηματοδοτήσει με ιδιαίτερα καθαρό τρόπο ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το Μάιο του 2004 με τον ίδιο ως επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε διαφορετι-

κή περίπτωση είναι πολύ πιθανόν οι επιδείξεις του κ. Κουρή να οδηγήσουν σε ένα σκληρό πολιτικό ασταθές, αλλά και στην επανακοπή της «διαδοχολογίας» στο κυβερνών κόμμα.

Τέλος, μια τρίτη οδός που προτείνεται στον πρωθυπουργό είναι να μην προβεί άμεσα σε κυβερνητικές αλλαγές, αλλά αμέσως μετά το Πάσχα να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, έχουν κατατεθεί προτάσεις για την αλλαγή επί το αυστηρότερο του «πόθεν έσχες» των πολιτικών. Και το σημαντικότερο, για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» των βουλευτών από το 1974 και μετά περιλαμβανομένων και όλων των κρηματιστηριακών τους συναλλαγών τα τελευταία χρόνια.

## «Να κάσει η σκόνη...»

Πάντως, όσοι γνωρίζουν καλά τον κ. Σημίτη, προσμετρώντας και τις αντιδράσεις του σε αντίστοιχες κρίσεις του παρελθόντος, στοιχηματίζουν πως ο πρωθυπουργός θα ακολουθήσει την πρώτη οδό επιλογής, κατά την προσφιλή του έκφραση «να κάσει η σκόνη» πριν κινηθεί. Το μόνο βέβαιο ως εκ τούτου, επί του παρόντος, είναι πως ο κ. Σημίτης θα επιμείνει στη σκληρήνωση της στάσης της κυβέρνησης έναντι του κ. Γ. Κουρή. Πάντως, πολλά κυβερνητικά και κομματικά στελέχη σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους κάνουν λόγο για ατακτικές επικοινωνιακά κινήσεις της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο, μείζον ως αποδεικνύεται για τις πολιτικές εξελίξεις, ζήτημα. Όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε αντιδράσει ταχύτερα, αφού ο εκδότης της «Αυριανής» είχε προαναγγείλει εδώ και αρκετές εβδομάδες την επίθεση την οποία τελικά εξαπέλυσε κατά συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών. Επίσης, επιστημαίνεται πως η «επιθετική» στάση που ακολουθήθηκε τις τελευταίες ημέρες από τον υπουργό Τύπου κ. Χρ. Πρωτοπαπά -ο οποίος βρέθηκε και προσωπικά στο στοχαστήριο του κ. Κουρή- θα έπρεπε να έχει επιλεγεί εξ αρχής καθώς επί αρκετές ημέρες η κυβέρνηση εμφανιζόταν να αντιδρά με αμηχανία στις καταγγελίες του εκδότη της «Αυριανής».