

# Ζητείται η συνταγή της ανάστασης

Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

**Ο Κ. Σημίτης εξετάζει 4 κινήσεις ώστε να διορθώσει το δυσμενές κλίμα για την κυβέρνηση**

**Σ**το μεγάλο Μαξίμου έχουν προχωρήσει στη διάγνωση των αιτίων της κρίσης που ταλανίζει ξανά κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρουν όμως το φάρμακο για τη θεραπεία της.

Σχεδόν οι πάντες συμφωνούν ότι «όλα ξεκίνησαν από μια κόντρα επιχειρηματιών (Κουρή-Αθανασούλης), στην οποία όμως "επέδυσαν" ακολούθως και άλλα οικονομικά συμφέροντα που έχουν λόγους να θέλουν την ανατροπή της κυβέρνησης». Και, βεβαίως, πολιτικοί παράγοντες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι όμως η ηγεσία της, καθώς και κάποιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ που ανέχτηκαν και δεν αποθάρρυναν τον Γ. Κουρή όταν αυτού τους κατέστησε κοινωσών της προθέσεν του.

### Σκέδια υψηλού ρίσκου

Όμως, ενώ αναγνωρίζουν ότι «ο Σημίτης κάτι πρέπει να κάνει για να μη σέρνεται αυτή η δυσάρεστη κατάσταση», παραδέχονται ότι «δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Τι θα μπορούσε λοιπόν να κάνει ο Κ. Σημίτης;

**1** Ο **ανασχηματισμός** είναι μεν μια κλασική κίνηση αλλά ενστακτώδης και σπασμοδική κάτω από τις σημερινές συνθήκες, αντίδραση. Θα φανεί ότι ο πρωθυπουργός την επιλέγει υπό το βάρος των γεγονότων και θα δικαιώσει όσους του ζητούν να «εκκαθαρίσει το ΠΑΣΟΚ από τους διεφθαρμένους». Επιπλέον, ο χρόνος δεν προσφέρεται, λόγω προεδρίας της Ε.Ε.

**2** Οι **πρώρες εκλογές** (Οκτώβριο) είναι ένα σενάριο που δεν συζητούν. Πρώτον γιατί θα εμφανιστεί η κυβέρνηση να σύρεται από τους αντιπάλους της -άρα χάνει το πλεονέκτημα του αφηρητισμού. Δεύτερον, γιατί εκλογές με ανοιχτά όλα τα μέτωπα και σε χρόνο που βολεύει τη Ν.Δ. είναι πράξη αυτοκτονίας. Η ήττα φαντάζει σίγουρη και μάλιστα σε τέτοια έκταση που ενδεχομένως θα «εξορίσει» το ΠΑΣΟΚ από το κέντρο της πολιτικής ζωής, αν δεν συγκεντρώσει τις 120 έδρες για να μπλοκάρει την εκλογή του προέδρου, το 2005.



**3** **Αποχώρηση** του Κ. Σημίτη από την ηγεσία. «Μόνο στη σφαίρα της φαντασίας ανήκει αυτή η εκδοχή» λένε κυβερνητικοί παράγοντες.

Θα ισοδυναμεί με ομολογία αποτυχίας του πρωθυπουργού, ο οποίος θα κατηγορηθεί για φθορομηνία, ενώ θα προκαλέσει και μεγάλη βλάβη στην υστεροφημία του, «κάτι που υψολογίζουν όλοι οι πολιτικοί». Επιπλέον, αν αυτό είναι για κάποιους το «σχέδιο σωτηρίας της προσωπικής ιστορίας του Κ. Σημίτη» είναι ταυτοχρόνως και μια ωρολογιακή βόμβα στα χέρια του

Γ. Παπανδρέου, που δεν θα ήθελε να κληρονομήσει το κόμμα έτσι όπως είναι σήμερα.

**4** Σύγκληση **Κοινοβουλευτικής Ομάδας** και Κεντρικής Επιτροπής. Ο κίνδυνος να μετατραπούν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των διαφόρων ρευμάτων και να αναζωπυρωθούν παλιές πολιτικές και προσωπικές έχθρες είναι προφανείς.

Όμως δεν μπορεί επί μακρόν ο πρωθυπουργός να κρατάει τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος μακριά από τις εξελίξεις. Η Κ.Ε. άλ-

λωστε έχει αποφασιστεί να συνέλθε εντός του Μαΐου.

Όλα τα παραπάνω καλείται να σκεφτεί ο Κ. Σημίτης τις ημέρες του Πάσχα, στην Ηλεία όπου θα βρισκείται.

Σε πρώτη φάση, έχει διαμηνύσει προς τους υπουργούς του να απαντούν σκληρά στις καταγγελίες και οι «κατηγορούμενοι» να προχωρούν σε αγωγή και σε μηνύσεις προς τον Γ. Κουρή ο οποίος θεωρείται το «πιστόλι» των (πολιτών) παραγόντων που θέλουν να «πυροβολήσουν» την κυβέρνηση.

### Συγκέντρωση στοιχείων

- Ταυτοχρόνως, ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, **Σ. Κοσμίδης**, **συγκεντρώνει στοιχεία** για όλες τις υποθέσεις προκειμένου ο πρωθυπουργός να μελετήσει όλα τα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα που διατυπώνονται από τους εμπλεκόμενους.

- Και, ενώ το κράτος (ΣΔΟΕ, ελεγκτικά όργανα, υπουργείο Δικαιοσύνης) θα ητρεί «ίσες αποστάσεις», ο Κ. Σημίτης θα καταλήξει, σε δεύτερη φάση στις κινήσεις του, αφού θα έχει εξετασει και την **πολιτική** στόχευση της τελευταίας αναταραχής.

Στο τραπέζι του πρωθυπουργού κατατέθηκαν εσχάτως και δύο ρηξέλευθες προτάσεις. Η μία από το Α. Κακλαμάνη και η άλλη από τον Η. Λαλιώτη.

Βέβαιον είναι ότι οι κινήσεις αυτές θα πλαισιωθούν από πρωτοβουλίες θισμικού χαρακτήρα. Κάτι που ήδη υιοθετούνται οι προτάσεις του Απόστολου Κακλαμάνη να δημεύονται περιουσιακά στοιχεία που αποκορύφονται πολιτικοί και η θέση Λαλιώτη υπέρ τη ελέγχου των πόθεν έσχες από το 197

Ο Κ. Σημίτης, πάντως, δύσκολα έχνά ότι από το 1996 και μετά είτ πολλούς συνεργάτες του (από τη «στρατηγική» Τσιουκάνο μέχρι τη «συμβουλή» Παναγιώτη και τώρια τη «λοχευού» του) να κατηγορούνται δικαίως ή αδικώς. Στο βάθος των πρώων, όμως, πάντα διεκρίνει άλλο σπχο: τον **εαυτό** του!

Του ΣΤΡΑΤΗ ΛΙΑΡΕΛΛΗ

## Ανοιξιότικες εξορμήσεις στην επαρχία

**Μ**πορεί ο Κ. Σημίτης να κρατάει για αργότερα τις αποφάσεις του σχετικά με το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα της εσωτερικής επικαιρότητας. Σχετικά με τη μεταπασσαλήν δραστηριότητα της κυβέρνησης και του κόμματος, όμως, υπήρξε σαφής: «Μέχρι τις 5 Μαΐου να είναι έτοιμο το πρόγραμμα της δίμηνης εξορμησης για την ανάδειξη του έργου μας, που αγνοεί ο απλός πολίτης».

Ο πρωθυπουργός εξήγησε στους συνεργάτες του ότι θα παρακολουθεί προσωπικά την εξέδρα στην περιφέρεια» και ανέθεσε το συντονισμό της σε πενταμελή ομάδα από το

γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Κ. Λαλιώτη, τους συνεργάτες του Ν. Θεμέλη και **Σ. Κορμιδίν**, τον υπουργό Επικρατείας Στ. Μανίκα και το μέλος του Ε.Γ. Μ. Νεονάκη.

Η εξορμηση αυτή του ΠΑΣΟΚ θα έχει διαφορετικές προδιαγραφές σε σύγκριση με ανάλογες προσπάθειες που παρελήφθησαν:

– Κατ' αρχήν δεν θα προβλέπει επισκέψεις ποπυληθών κλημάτων, καθώς κρίθηκε ότι αυτή η διαδικασία λειτουργούσε «πανηγυρικά» και αποηροσανατολιστικά.

– Οι επισκέψεις θα γίνονται πάντα με αφορμή κάποιο γεγονός σημαντικό για την περιοχή. Με βάση τα

### Επιχείρηση ανάδειξης του κυβερνητικού έργου σε ευαίσθητες περιοχές

«σημειώματα» που είχαν αποστείλει οι υπουργοί στο Μαξίμου, προγραμματίζονται εγκαίνια έργων σε

κάθε περιφέρεια. Δεν πρόκειται όμως για εγκαίνια έργων μείζονος σημασίας (μεγάλοι οδικοί άξονες, νοσοκομεία κ.λπ.), τα οποία άλλωστε θα γίνουν από τον Κ. Σημίτη. Αλλά για απλές παρεμβάσεις σε καθημερινά προβλήματα.

– Κάθε υπουργός που θα κάνει την επίσκεψη, θα είναι ενημερωμένος για όλα τα θέματα της περιοχής και «οπιθιόμενος» με επιχειρήματα για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής (προς τούτο, θα είναι εφοδιασμένος από την πενταμελή ομάδα

με ειδικά σημειώματα). – Με βάση τις δημοσκοπήσεις προτεραιότητα στη νέα καμπάνια δίνονται στους «προβληματικούς» νομούς π.χ. Θεσσαλία, νοτιά Αιγαίου, Δυτική Μακεδονία.

– Τέλος, η κατανομή των πρωτοκλασάτων υπουργών θα γίνει όχι με βάση το μέγεθος του έργου ή της περιοχής, αλλά με κριτήριο τη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία. Με άλλα λόγια, μπορεί να δούμ κορυφαίο στελέχους να εγκαίνιαζει ένα Κέντρο Περιθάλψης Ηλικιωμένων σε ένα χωριό ή τον ίδιο τον υπουργό Αμυνας να παραδίδει ένα μικρό στρατόπεδο στο δήμαρχο μιας απομακρυσμένης πόλης...