

21.4.2003


 Του ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΥΡΑΚΗ

Σε μία ιδιότυπη πολιτική ομηρία βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης μετά την απόφασή του να εκδιώξει από την κυβέρνηση τον υφυπουργό Ευάγγελο Μαλέσιο, λόγω των αποκαλύψεων του εκδότη της «Αυριανής», Γιώργου Κουρή. Με την απόφασή του η οποία ελήφθη εν θερμώ -γεγονός σπάνιο για τον πρωθυπουργό- δημιούργησε πλέον προηγούμενο, το οποίο έξυπνα ο Γ. Κουρής εκμεταλλεύεται για να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση. Η εφημερίδα «χτύπησε» και πάλι χτες, αποκαλύπτοντας ότι ένας βουλευτής και ένας υπουργός πίεζαν το υπουργείο Αμυνας υπέρ του κορηγού της ελληνικής προεδρίας Θανάση Αθανασούλη (το υπενθυμίζει με καταχωρίσεις της στον Τύπο χτες η ALTEC) για το έργο της προμήθειας των Ολυμπιακών Αγώνων και καλεί τον κ. Σημίτη να διερευνήσει τις καταγγελίες, διαμνύοντας ότι δεν θα πάει στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, προειδοποιεί ανοιχτά τον κ. Πρωτόπαπα καλώντας τον να το «βουλώσει».

Ο κύριος πρωθυπουργός, αφού εγκατέλειψε την προσφιλή του τακτική να καλεί τον οποιονδήποτε μιλά για διαφθορά, να καταθέσει τα στοιχεία του στη Δικαιοσύνη, ουσιαστικώς -όπως λένε πικρόχολα στελέχη του Κινήματος- «όρισε τον κ. Κουρή ως γενικό εισαγγελέα του Κινήματός του και ως ειδικό ανακριτή του διαφθοροδικείου το γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Σωκράτη Κοσμίδη» (στον τελευταίο ανατέθηκε να διερευνήσει την εγκυρότητα των καταγγελιών Κουρή στην υπόθεση Μαλέσιου). Από την Κύπρο μάλιστα ο κ. Σημίτης προειδοποίησε, μέσω του υφυπουργού Τύπου, Τηλέμαχου Χυτίρη, ότι θα παίρνει τα κεφάλια των διεφθαρμένων, εφόσον αυτό αποδεικνύεται.