

Του **Λ. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ**

«Ως χθες ήταν μια επιχειρηματική διαμάχη με πολιτικές προεκτάσεις. Τώρα κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια πολιτική υπόθεση με επιχειρηματικές πλευρές». Την Παρασκευή το μεσημέρι κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος δεν έκρυβε με αυτά τα

λόγια την ανησυχία του και τον προβληματισμό του για την αναταραχή που έχει ξεσπάσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην κυβερνητική παράταξη και η οποία οδήγησε (ως τώρα) έναν υφυπουργό σε παραίτηση. Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης δεν πρόλαβε καν να γευθεί τον ευρωπαϊκό θρίαμβό του και αναχώρησε για τα επινίκια στην Κύπρο με έναν

γερό γρόφο στις βαλίτσες του. Πώς να ερμηνεύσει μια σειρά γεγονότα, άλλοτε αλληλένδετα και άλλοτε ανεξάρτητα μεταξύ τους; Πώς να εκτινάξει τις εντάσεις και συγκρούσεις πάσης φύσεως που εξελίσσονται γύρω του; Αλλά, κυρίως, πώς να αποσυνδέσει την κυβερνητική παράταξη από τις κατηγορίες για διαπλοκή και διαφθορά;

■ Οι κατηγορίες κατά της κυβέρνησης για διαφθορά και ο γρίφος που καλείται να λύσει ο Πρωθυπουργός

Τα σενάρια για τον κ. Σημίτη

Ο πολιτικός τζόγος με τη Σοφοκλέους, οι επιχειρηματικές κόντρες και οι δυσαρεστημένοι του ΠαΣοΚ

Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στο κυβερνητικό στρατόπεδο, τα πράγματα φαίνεται ότι κινούνται σε τρία επίπεδα.

Το πρώτο επίπεδο είναι μια επιχειρηματική σύγκρουση μεταξύ του επιχειρηματία κ. Αθ. Αθανασούλη και του εκδότη κ. Γ. Κουρή. Η σύγκρουση αυτή πέρασε από το δικαστικό στάδιο (με ανταλλαγή μηνύσεων που οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων) και εξελίσσεται στο καθαρά πολιτικό πεδίο με καταγγελίες του κ. Κουρή κατά στελεχών της κυβέρνησης και του ΠαΣοΚ ότι «διαπλέκονται» με τον σημερινό αντίπαλό του και χθεσινό συνεταιρό του.

■ Σχέδια και σκοπιμότητες

Σε δεύτερο επίπεδο τη σύγκρουση αυτή οικειοποιούνται (κατά την κυβέρνηση) ευρύτερα πολιτικά, εκδοτικά και οικονομικά συμφέροντα με στόχο «να πλήξουν προσωπικά τον Σημίτη» και «να τεκμηριώσουν την άποψη της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη».

Σε ένα τρίτο επίπεδο, πάντα κατά την κυβέρνηση, στην προσπάθεια αυτή συμπεράτουν και διάφοροι «ανεξάρτητοι και ανεξέλεγκτοι δυσαρεστημένοι» της κυβερνητικής παράταξης, με πιο χαρακτηριστική κατ' αυτούς την περίπτωση του κ. Θ. Πάγκαλου.

Το ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο κ. Σημίτης είναι αν αυτά τα τρία διαφορετικά και ανεξάρτητα (σε πρώτη όψευς) επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους και αν υπηρετούν ένα κοινό σχέδιο και μια κοινή σκοπιμότητα. Ως την αναχώρησή του για την Κύπρο δεν φαινόταν να έχει καταλήξει σε μια απάντηση. Κατά τη δήλωσή μάλιστα στενού συνεργάτη του, «τα τελευταία εικοσιτετράωρα είχα με σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί».

Στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού πάντως έχει αρχίσει να σχηματίζεται μια πληρέστερη εκτίμηση των γεγονότων. Ο υφυπουργός Τύπου κ. Χρ. Πρωτόπαπας διατύπωνε σαφώς την άποψη ότι στόχος της υπόθεσης είναι ο ίδιος ο κ. Σημίτης. Και ότι η



Ο κ. Κ. Σημίτης έχει αναθέσει στον κ. Σ. Κοσμίδη τη διερεύνηση των καταγγελιών που διατυπώνονται κατά στελεχών της κυβέρνησης και του ΠαΣοΚ

επίθεση προέρχεται από δύο κατευθύνσεις, εντός και εκτός ΠαΣοΚ. «Οι απ' έξω θέλουν να τον φάνε και οι από μέ-

σα του ζητούν να παραδοθεί» είναι η εκτίμησή του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Γενικός Γραμ-

ματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδης, στον οποίο ο Πρωθυπουργός έχει αναθέσει τη διερεύ-

νηση των καταγγελιών που διατυπώνονται κατά στελεχών της κυβέρνησης και του ΠαΣοΚ. Ο κ. Κοσμίδης φαί-

νεται να θεωρεί ότι προσάφθουν να πλήξουν προσωπικά τον κ. Σημίτη διότι «μόνο από τον Σημίτη μπορεί η ΝΔ να χάσει τις εκλογές».

■ Τα «δελτία θυέλλης»

Οι εκτιμήσεις αυτές δεν είναι συμπτωματικές. Την Παρασκευή ο κ. Πρωτόπαπας, κ. Κοσμίδης αλλά και κορυφαίο στέλεχος του ΠαΣοΚ όπως ο κ. Κ. Λαλιώτης, κοτέγραψαν με ιδιαίτερη προσοχή όχι τόσο την επίθεση της «Αυριανής» κατά του υπουργού Επικρατείας κ. Στ. Μανίκα όσο την απόλυτη σχεδόν σύμπλευση της «Καθημερινής» με την εφημερίδα του κ. Κουρή και το άρθρο του πρώην διευθυντή της κ. Α. Καρκαλιάνη με το οποίο ζητείται από τον κ. Σημίτη «να αποσυρθεί» διότι «υπάρχει ανάγκη να ανοίξουν οι πολιτικές διαδικασίες και να ανανεωθεί με καινούργιες ιδέες και καινούργια πρόσωπα η πολιτική ζωή».

Χθες η ίδια εφημερίδα επανερχόταν στο θέμα αναγγέλλοντας «πολιτική θύελλα», προειδοποιώντας τον Πρωθυπουργό ότι «η προσιμιά της τύχη του το εγκαταλείπει» και μιλώντας για «τη μεγαλύτερη κυβερνητική κρίση» – ευθυγραμμίζοντας άλλωστε ρητώς με την εκτίμηση του κ. Κ. Κορραμανλή ότι υπάρχει «πρόβλημα διαφθοράς, ασυδοσίας και διαπλοκής».