

Επενδυτές από το '88, σοσιαλιστές πότε;

Τα χρηματιστηριακά υπερκέρδη στελεχών του εκσυγχρονισμού, πέραν της κρίσης στο ΠΑΣΟΚ, εγείρουν και ζήτημα ηθικής τάξεως

Του Κ. Π. Παπαδόχου

Σε γόρδιο δεσμό για τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη τείνει να εξελιχθεί η οξυτάτη διαμάχη μεταξύ του εκδότη της «Αυριανής» κ. Γ. Κουρή και του ιδιοκτήτη της «Αλτέκ» κ. Θ. Αθανασούλη, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τις κατηγορίες εναντίον της κυβέρνησης για διαπλοκή, ενώ παράλληλα αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τις υποδόσκουες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Κουρής εδώ και καιρό είχε αποστείλει πολλαπλά μηνύματα, ακόμη και μέσω της εφημερίδας του, πως θα «επλήττει» συγκεκριμένα μέλη της κυβέρνησης τα οποία υποστηρίζει πως έχουν σπρώξει τον κ. Αθανασούλη στην επιχειρηματική του πορεία, αλλά και στη μεταξύ τους διαμάχη για τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΤΕΡ. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα επισκέφθηκε μια σειρά από κορυφαίους υπουργούς τους οποίους και ενημέρωσε για τα όσα καταλογίζει στον υπουργό Επικρατείας κ. Στ. Μανίκα, τον πρώην υπουργό κ. Ευαγγ. Μαλεσιό και το μέλος του Ε.Γ. κ. Μ. Νεονάκη, αλλά και έναν ακόμη υπουργό που προς το παρόν τουλάχιστον έχει αποφύγει να κατονομάσει δημοσίως. Μάλιστα, ο εκδότης της «Αυριανής» ζήτησε να έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό, αλλά ο κ. Σημίτης δεν ανταποκρίθηκε.

Διμοσιεύματα

Η «επίθεση» του κ. Κουρή εκδηλώθηκε στο πρώτο της στάδιο την περασμένη Τρίτη, με την αποκαλυψη ότι ο κ. Μαλέσιος διέμενε σε διαμερίσμα του κ. Αθανασούλη χωρίς να καταβάλει εννοίκιο. Ο πρωθυπουργός μόλις διαπίστωσε την ακρίβεια του διμοσιεύματος ζήτησε από τον κ. Μαλέσιο να υποβάλει παραιτήση, όπως και συνέβη. Συνεργάτες του κ. Σημίτη σημειώνουν πως ο πρωθυπουργός απέφυγε τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως για λόγους «ηθικής τάξεως» και όχι επειδή υιοθετεί τις κατηγορίες πως ο κ. Μαλέσιος ως τυπικά υπεύθυνος για τον διαγωνισμό ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων επικύρωσε να ευνοήσει την κοινοπραξία στην οποία μετέχει ο κ. Αθανασούλης. Πάτως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεν διαγωνισμός δεν παρουσιάζει σιδηράς αξιοπιστίας, αλλά ο χρηματιστής του επιχειρηματικού συμβουλίου και η έα-



Βίοι παράλληλοι Στ. Μανίκα - Μ. Νεονάκη, και οι δύο κατηγορήθηκαν από τον Γ. Κουρή για τις χρηματιστηριακές τους δραστηριότητες. Και οι δύο ανήκουν στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, και οι δύο ασχολούσαν με την Σοφοκλέους και οι δύο εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες απορρίπτουν τις κατηγορίες

παρήκτων» του πρωθυπουργού κ. Σ. Κουσιμίδης είχε αναγκαστεί να προειδοποιήσει τον κ. Μαλέσιο ότι επιδεικνύει «ενδιαφέρον που θα μπορούσε να παρεξηγηθεί» για την έκβαση του Παραλληλία, δε, κορυφαίος υπουργός σε κατ'ιδίαν συζητήσεις του σημειώνει πως δεχόταν πολύ συχνά «ερωτήματα» για την πορεία του διαγωνισμού, από συγκεκριμένο κυβερνητικό, αλλά κοιμητικό στέλεχος.

Η δεύτερη φάση της επίθεσης του κ. Κουρή είχε ως στόχους τον υπουργό Επικρατείας κ. Στ. Μανίκα και το μέλος του Ε.Γ. κ. Μ. Νεονάκη, που ανηκνουν ερωσύτεροι στο ευρύτερο περιβάλλον του πρωθυπουργού. Είχε δε

ως αντικείμενο τις χρηματιστηριακές τους δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν και τη μετοχή της «Αλτέκ». Οι κ. Μανίκας και Νεονάκης κατόπιν συνεννόησαν με το Μέγαρο Μαξίμου προχθές εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες απορρίπτουν τις εναντίον τους κατηγορίες. Ο κ. Μανίκας υπογραμμίζει πως όλες οι δοσοληψίες του στη Σοφοκλέους είναι καταγεγραμμένες στο «πρόβλεψη σχέσης» του, και γνωστές εδώ και χρόνια. Ενώ ο κ. Νεονάκης τονίζει πως με το Χρηματιστήριο ασχολείται από το 1988, αλλά πάντα με απόλυτη διαφάνεια.

Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει να μην ενταχιστεί επί του θέματος απο

τόν κ. Κουρή και επί του παρόντος τουλάχιστον παρέχει καλύψη στους κ. Μανίκα και Νεονάκη. Είναι όμως παράλληλα έντονα προβληματισμένος και φρονημένος αρνημένος από τα όσα φέρει στο φως της δημοσιότητας ο κ. Κουρής, καθώς αντιλαμβάνεται πως δημιουργείται το εδαφός για να επανέλθουν στο προσκήνιο οι κατηγορίες κατά της κυβέρνησης για διαπλοκή. Επίσης, τον κ. Σημίτη ανησυχεί το γεγονός ότι στην κοινή γνώμη επιβεβαιώνεται η απόδοση πως συγκεκριμένα κυβερνητικά και κοιμητικά στέλεχη αποκόμισαν σημαντικά κέρδη από τη Σοφοκλέους, ενώ η συντηρητική πλειοψηφία των μικρο

πενδυτών έχει καταγραφεί με ραγιστές απώλειες.

Σε συνομιλίες που είχε με κορυφαίους υπουργούς και ανώτατα κοιμητικά στελέχη, ο κ. Σημίτης δεν εκφώνησε τον προβληματισμό του για την τροπή που προσέλαβε η «επίθεση Μαλέσιου», καθώς μάλιστα σκιασεί την επιτυχή έκβαση της συνεδου κορυφής των Αθηνών. Όμως, ο πρωθυπουργός δεν εμφανίσθηκε ετοιμώς να προβεί σε «κινήσεις», αν και φέρεται να έχει δεχτεί εισηγήσεις σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε να είχε χειριστεί τις υποθέσεις των κ. Μανίκα και Νεονάκη, όπως αντιτάχθηκε και το φεμά του κ. Μαλέσιος. Η απορρίψη των

εξ όσων συνομιλήσαν με τον πρωθυπουργό το τελευταίο διήμερο δεν αποκλείουν ο κ. Σημίτης να «αντιδραστεί», αλλά σε ευθεία κρόνο.

Παράλληλα, όμως, οι επιθέσεις της «Αυριανής» έχουν αναδείξει και μια σειρά από «μεταπλά» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, επαναφέροντας στο προσκήνιο το γνωστό σπορ των «συντροφικών μαχαιρωμάτων». Ο πρώην υπουργός κ. Θ. Παγκάκος με αφορμή την παραίτηση του κ. Μαλέσιου στράφηκε κατά του υπουργού Εργασίας κ. Δ. Ρεππιά και του κ. Νεονάκη, κατηγορώντας τον πρώτο για τον τρόπο εκλογής του στο Ε.Γ. και αφήνοντας αιχμές κατά του δεύτερου για τη δράση του στο Χρηματιστήριο. Τόσο ο κ. Ρεππιά όσο και ο κ. Νεονάκης αντέδρασαν στα αιτιά του κ. Παγκάκου, ενώ ο υπουργός Εργασίας προτιμάει να επιμείνει και αμύριο. Την ίδια ώρα, στο παρασκήνιο υπήρξαν εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό, να προχωρήσει στη διαγραφή του κ. Παγκάκου από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Οριακές σχέσεις

Παράλληλα, συγκεκριμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν σε καίριους σχέσεις τους τον γραμματέα του κυβερνητικού κόμματος κ. Κ. Λαλιώτη, ότι σε προγενέστερη φάση «ενθάρρυνε» τις επιθέσεις της «Αυριανής», κυρίως κατά του κ. Νεονάκη, με τον οποίο οι σχέσεις του εδώ και αρκετό καιρό είναι οριακές. Επίσης, άλλες πηγές κάνουν λόγο για μια προσπάθεια «πολιτικής ακρωσίως» μιας σειράς νέων στελεχών που αναδείχθηκαν οι κεντρικές θέσεις την τελευταία τριετία, προκειμένου ο ελεγχός του κόμματος και άρα της διοίκησης του κ. Σημίτη να παραμείνει σε συγκεκριμένους παραγοντες της λεγόμενης «εποχικής ηγεσίας».

Πάντως, από το περιβάλλον του κ. Λαλιώτη το σχετικά σπάνια απορρίπτονται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο και επιστημονείται πως τον δεν είχαν υπάρξει παρεμβάσεις παρεμβάσεις του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ οι επιθέσεις του κ. Κουρή θα είχαν εκδηλωθεί πολύ νωρίτερα. Ένα, τέλος, ενδιαφέρον παραπιστάει πως τη φθοσολογία περί «επιπολής Λαλιώτη» στην υποθεση κελεγκητικού παντοφλάου αναπτύσσεται, αφού και ο μεν ενδοεμφωρμένος όπως ο κ. Μαλέσιος