

ΥΠΟΘΕΣΗ ALTEC: Μετά την αποπομπή Μαλέσιου νέο «χτύπημα» από τα δημοσιεύματα για Μανίκα, Νεονάκη, Ρέππα

«Καταιγίδα» διαπλοκής στο ρετιρέ του ΠΑΣΟΚ

Του Ανδρέα Μαραθιά

Η περίπτωση του πρώην υφυπουργού Ευάγγελου Μαλέσιου, ο οποίος εξαναγκάστηκε ουσιαστικά σε παραίτηση από τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «Αυριανή» για στενές οικονομικές σχέσεις με τον επιχειρηματία κ. Αθανασούλη, ιδιοκτήτη της εταιρίας ALTEC, αποτελεί ίσως την κορυφή του παγόβουνου σε ό,τι αφορά στα φαινόμενα «διαπλοκής» που εξέθρεψε το κυβερνών κόμμα.

Ο πρώην υπουργός Θόδωρος Πάγκαλος, μόλις αποκαλύφθηκε η υπόθεση, έσπευσε να υιοθετήσει τις καταγγελίες του εκδότη Γιώργου Κουρή, ο οποίος βρίσκεται σε ανοικτό πόλεμο με τον κ. Αθανασούλη και προσηγήγισε κι άλλες αποκαλύψεις που αφορούν στελέχη της «νέας ηγετικής ομάδας» του ΠΑΣΟΚ, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά το στενό πυρήνα που περιβάλλει τον κ. Σημίτη τα τελευταία χρόνια.

Πράγματι 48 ώρες μετά τις αναφορές Πάγκαλου η «Αυριανή» με τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Εσείς, κορόιδα, πόσα χάσατε παίζοντας στο Χρηματιστήριο» έβγαλε στο στόχαστρο της τον υπουργό Επικρατείας Στέφανο Μανίκα, τον οποίο φέρει

Σε μείζον πολιτικό πρόβλημα εξελίσσεται για το κυβερνών κόμμα η σύγκρουση Κουρή-Αθανασούλη, καθώς τα απόνερά της «πλημμυρίζουν» τη Χαριλάου Τρικούπη και φέρνουν στην επιφάνεια τις σχέσεις «διαπλοκής» κορυφαίων στελεχών του κόμματος με τον επιχειρηματικό κόσμο, τη «χρυσή εποχή» του Χρηματιστηρίου.

να «άρπαζε» 180 εκατ. δρχ. περίπου από την πώληση μετοχών της ALTEC και της Γενικής Αποθηκών, παραμονές των εκλογών του 2000.

Επίσης όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα με σκόλια αφήνει συνεχώς υπονοούμενα στο ίδιο μήκος εναντίον του βουλευτή και μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου Μιχάλη Νεονάκη, ενώ παράλληλα ο κ. Πάγκαλος ξιφουλκεί κατά των υπουργών Δ. Ρέππα και Στ. Μανίκα, τους οποίους κατηγορεί ότι μεθόδευσαν τη μη εκλογή του στο Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ μετά το τελευταίο Συνέδριο τον Οκτώβριο του 2001.

Την ίδια ώρα, κύκλοι του κυβερνητικού κόμματος αναρωτιούνται με νόημα πώς είναι δυνατόν ο κ. Πάγκαλος να εμφανίζεται τιμητής της κάθαρσης του δημόσιου βίου και ταυτόχρονα να παρίσταται σε εκδήλωση της εταιρίας INTRACOM, προσδίδοντας «ιδεολογικοπολιτική» κάλυψη στον πρόεδρο της εταιρίας Σ. Κόκακαλη και παράλληλα να εμφανίζεται να

υιοθετεί τις καταγγελίες Κουρή περί διαπλοκής στελεχών του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Αθανασούλη.

Ήδη οι κ.κ. Μανίκας, Ρέππας και Νεονάκης με δηλώσεις τους επιτέθηκαν στον εκδότη της «Αυριανής» και εμμέσως πλην σαφώς στο Θ. Πάγκαλο, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία τα τεκταινόμενα, καθώς το φημολογούμενο οικονομικό «σκάνδαλο

ALTEC» λαμβάνει πλέον και πολιτικές διαστάσεις με απρόβλεπτες συνέπειες για το κυβερνών κόμμα.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του κυβερνητικού εκπροσώπου, παρακολουθεί από κοντά τα όσα διαδραματίζονται μέσω του στενού συνεργάτη του Σωκράτη Κοσμίδη, ο οποίος φέρεται να επιτηρεί την εφαρμογή του νόμου που ισχύει από το 2000 και που απα-

γορεύει, μεταξύ άλλων, σε στελέχη της κυβέρνησης να «παίζουν» στη Σοφοκλέους. Είναι προφανές ότι η υπόθεση του Χρηματιστηρίου αποτελεί ένα μείζον θέμα πολιτικής και ηθικής τάξης που άπτεται των άνομων και διαπλεκόμενων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων που «εγκλώβισαν» εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές και είναι απορίας άξιο γιατί οι τελευταίες αποκαλύψεις δεν έχουν κινήσει τη δικαιοσύνη.

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η όποια εισαγγελική παρέμβαση με αφορμή τα τελευταία γεγονότα δεν τους αγγίζει, καθώς οι όποιες χρηματιστηριακές δραστηριότητες βουλευτών του δεν υποκρύπτουν «παιχνίδια» και έχουν κριθεί και η επανάληψη μέσω από τη διάφανη διαδικασία του «πόθεν έσχες». Ετσι πέραν της οικονομικής διάστασης του θέματος το εν-

διαφέρον εστιάζεται στις πολιτικές προεκτάσεις με την έννοια – όπως ισχυρίζονται – ότι κύκλοι εντός και εκτός κόμματος επιχειρούν να πλήξουν τον Κώστα Σημίτη και την κυβέρνηση σε μια κρίσιμη περίοδο για το ΠΑΣΟΚ και ενώ προσπαθεί να ανακάμψει με σκοπό τη νίκη στις εκλογές του 2004.

Στο πλαίσιο αυτό η επίθεση Πάγκαλου εναντίον της πρώην ομάδας των «λοχαγών» (Μανίκας, Ρέππας, Νεονάκης...), που σήμερα αποτελεί την «ηγετική ομάδα» που περιβάλλει τον κ. Σημίτη, εκλαμβάνεται ως ένα «εξεκαθάρισμα λογαριασμών» μεταξύ «παλαιάς» και «νέας» φρουράς, όχι μόνο στα ενδότερα του εκσυγχρονιστικού μπλοκ, αλλά και γενικότερα στα ηγετικά κλιμάκια εν όψει της μετα-Σημίτη εποχής και της αναπόφευκτης «κούρσος διαδοχής».

Ο ρόλος του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κώστα Λαλιώτη αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα των εξελίξεων και μέχρι στιγμής προκαλεί εντύπωση η εκκωφαντική... σιωπή του απέναντι στις καταγγελίες του εκδότη της «Αυριανής», αν και το μείζον πολιτικό πρόβλημα που γεννιέται για το κυβερνών κόμμα θα τον αναγκάσει αργά ή γρήγορα να πάρει θέση και με δεδομένη την αντιπαράθεσή του ίδιου με τον κ. Νεονάκη.

Ενδεικτική της έντονης ανησυχίας του πρωθυπουργού είναι η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθεί από κοντά όσα διαδραματίζονται