

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σωκράτης Κοσμίδης

Ο παραπλεύρως εικονιζόμενος θεωρείται από πολλούς, και όχι άδικα, το «αφτί» και το «μάτι» του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη στη Βουλή. Κατεχοντας τη θέση του γενικού γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν ο άνθρωπος που κατόπιν εντολής του κ. Σημίτη ζήτησε, την περασμένη Τρίτη, τηλεφωνικά από τον πρώην υφυπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Ευ. Μαλέσιο να υποβάλει την παραίτησή του. Η φράση «η παραίτηση είναι ο μόνος τρόπος για να υπερασπισθείς την υπόληψή σου», που φέρεται ότι είπε, ήταν αυτή που δρομολόγησε τις εξελίξεις. Τα λεγόμενά του άλλωστε γνωρίζουν οι υπουργοί ότι απηχούν απόλυτα τις απόψεις του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Το «αφτί» και το «μάτι» του κ. Σημίτη στο Κοινοβούλιο

Του ΑΡΗ ΡΑΒΑΝΟΥ

«**Ο**ταν θέλει ο Σημίτης να πει κάτι, από ακούγεται στη Βουλή από το στόμα του Σωκράτη» λένε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και δεν έχουν δίκιο». Η θέση του τον φέρνει καθημερινά αντιμέτωπο με πολλά προβλήματα εντός και εκτός της κυβερνήσεως. Στο γραφείο του, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Μεγάρου της Βουλής, δίπλα από την αίθουσα όπου συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, το κόκκινο τηλεφώνω κτυπάει αμέτρητες φορές κατά τη διάρκεια τις ημέρας.

Η πόρτα του είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε θέλει να του μιλήσει και να του εκφράσει παράπονα. Σχεδόν καθημερινά οι κυβερνητικοί βουλευτές του επισκέπτονται, διαμαρτυρούμενοι τις «σκληρότερες» φορές για τη συμπεριφορά των υφυπουργών. Από το γραφείο του περνάνε καθημερινά βουλευτές και υπουργοί, ενίοτε δε και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, κα-

θώς είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον να μεταφέρει στον Πρωθυπουργό το κλίμα που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, στην κυβέρνηση αλλά και στην κοινωνία.

Με τον κ. Σημίτη τον συνδέει ο Πειραιάς, καθώς και οι δύο έχουν γεννηθεί εκεί. Ο κ. Σωκράτης Κοσμίδης γεννήθηκε στο πρώλο λιμάνι της χώρας στις 30 Νοεμβρίου 1943, είναι γγγαμος με την κυρία Δομνίκη Μυτιληναίου και έχει δύο παιδιά. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 1968 ξεκίνησε να ασκεί τη δικηγορία στον Πειραιά. Έχοντας το «μικροβίο» της πολιτικής, ασχολήθηκε επί μακρόν - και επιτυχώς - με τα διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα σε διάφορα πόστα. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κι έτη 1984-1987 και πρόεδρος του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων την περίοδο 1982-1989.

Τον Οκτώβριο του 1993, όταν ο σημερινός πρωθυπουργός ανέλαβε το νηκό του Πρωθυπουργός αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τη Μεγάλη Δευ-



μετά την εκλογή του κ. Σημίτη στην πρωθυπουργία από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ανέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με υπουργό τότε τον κ. Κ. Γεϊτόνα. Με την εκ νέου επικράτηση του πρόεδρος του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων στις 1996 αναβαθμίστηκε, προνοώντας στη νεοραχική θέση του γενικού γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Η απόλυτη εμπιστοσύνη που του έχει ο Πρωθυπουργός αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τη Μεγάλη Δευ-

τέρα θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της διευρυμένης «κοινωνικιστικής ομάδας» του Μεγάρου Μαξίμου.

«Ο Κώστας Σημίτης θα είναι και πάλι νικητής, και αυτό το εγγυάται ο πρόεδρος κυβερνητικός βίος» και «για πιστεύω στις αρχές του Πρωθυπουργού. Είναι σπάνιος άνθρωπος» είναι οι πιο συχνές φράσεις που λέει σε φίλους του.

Ο ίδιος δεν περιορίζεται απλώς στο να μεταφέρει τις απόψεις του Πρωθυπουργού στους υφυπουργούς και στους

βουλευτές, αλλά κατά καιρούς διατυπώνει ρηθιμικές απόψεις και ιδέες, ακόμη και όταν έρεει ότι δεν βρσκουν ανταπόκριση. Μια από αυτές είναι η θέση που επανελημμένα έχει διατυπώσει για δομικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πρόταση που τη βλέπει να υλοποιείται «με μια ολοκληρωμένη κυβέρνηση που θα έχει ισχυρά υπουργεία».

Μέχρι στιγμής ο κ. Σημίτης δεν έχει ενστερνισθεί αυτή την άποψη, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με το περίφημο επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών, στο οποίο πολλοί αποιδόδουν την άρνηση της κυβέρνησης για... ασυμβίβαστο στην επημονή του κ. Κοσμίδη «να γίνει αβυσσός το Σύνταγμα». Οπαδός της άποψης ότι δεν είναι ανάγκη να λειτουργεί καθημερινά η Βουλή, έχει επιδοθεί σε αγώνα κατά της πολυνομιρίας. Στο πλαίσιο αυτό ηηφίστηκε πρόσφατα νομοσχέδιο για τη σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, που θα συνεδριάζει υπό την εποπτεία του.

Το αξίωμά του και η επιρροή του στον Πρωθυπουργό τον καθιστούν συχνά στόχο κριτικής αλλά και «μοιραμούς» κυρίως από την πλευρά κυβερνητικών βουλευτών. Η δυσκολία τερμική της σταδιοδρομίας του ήταν η «υπόθεση Ουζουλάν», που τον έφερε στη «δυναμική κυκλώνα», καθώς είχε αναλάβει τον συντονισμό των υφυπουργών που «εξοστράκισαν» τη φωνή του κατά τους καταρκές ημετις Κανάλι. Ο κ. Σημίτης όμως, που υπογράφει τρεις καθημερινούς υπουργούς από την κυβέρνηση, ατήριξε τον συνεχώς γαυτι του, που για μια ακόμη φορά είχε λειτουργήσει ως «ανά αυτού».

Ο κ. Κοσμίδης διακινείται όμως και για τη συγγραφή του εργασιου, καθώς αρκετά συχνά άρθρα του σε διάφορες εφημερίδες προκαλούν αντίκείμενο συζητήσεων. Μια από τις «αγάπες» του είναι η δημοσιογραφία. Και αυτό διότι υπηρέτη την περίοδο 1975-1977 διευθυντής και αρθρογράφος της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Πειραική Ανάλεκτο», ενώ στις προέθηκε του βιβλιοπωλείου βρίσκεται το νέο του βιβλίο με τίτλο «Πολιτική για το κράτος».