

**ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ**  
Συμβιβάζουν τα  
...ασυμβίβαστα  
στην κυβέρνηση



**ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
Ανευ  
προηγούμενου  
πολιτική ήττα



ΤΟ ΘΕΜΑ

## Το ασυμβίβαστο

**Η ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ** του κυβερνητικού νομοσχεδίου για το ασυμβίβαστο χθες στη Βουλή είναι κάτι που για πρώτη φορά συμβαίνει στα μεταπολιτευτικά κοινοβουλευτικά χρονικά. Πέρα από το ηθικό μέρος, που αποτελεί οδυνηρό ράπισμα για την κυβέρνηση, αποδεικνύεται ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να κυβερνήσει. Γιατί, καθώς η πρόταση υποβλήθηκε με πρωτοβουλία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και καταψήφιστηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές, αποδεικνύεται ότι ο κ. Σημίτης δεν ελέγχει πλέον το κόμμα του.

**Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ** των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι έχουν πάψει να υποτάσσονται στην κομματική γραμμή και ότι η εσωστρέφεια ταλανίζει άγρια το κυβερνητικό κόμμα.

Η καταψήφιση του νομοσχεδίου οφείλεται κυρίως στο ότι η σπουδή με την οποία προώθησε η κυβέρνηση την ψήφιση του άρθρου 57 του Συντάγματος, είχε ως αποτέλεσμα να παραπλανηθούν οι βουλευτές. Διότι άλλο νομοσχέδιο έδωσε την εντύπωση ότι προωθεί και άλλο έφερε προς ψήφιση, με συνοπτικές διαδικασίες, υπερπαίζοντας στην ουσία την έγκριση της Βουλής.

**Τ**ο αποτέλεσμα αυτής της μεθόδευσης είναι να δεχθεί το χθεσινό κόλαφο η κυβέρνηση, αλλά και να εκτεθεί το Κοινοβούλιο, καθώς δόθηκε η εντύπωση ότι νομοθετεί με προχειρότητα. Επίσης, η κοινή γνώμη διαπίστωσε ότι, ενώ ουδέποτε οι κυβερνητικοί βουλευτές «πάτησαν πόδι» για να αποτρέψουν την ψήφιση αντιλαϊκού νομοσχεδίου, το έπραξαν μόνο σε νομοσχέδιο που τους αφορούσε, όπως η τροπολογία του ασυμβίβαστου.

**Τ**ο να κατηγορεί η κυβέρνηση όσους καταψήφισαν το νομοσχέδιο ότι στρέφονται κατά του Συντάγματος, αποτελεί προσπάθεια να αποπροσανατολισεί από τις δικές της ευθύνες, αφού αυτή με τους χειρισμούς της προκάλεσε αυτήν την κατάσταση.

Και το ουσιώδες παραμένει: ότι δηλαδή η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να παράγει έργο, γιατί, εκτός από τα προβλήματα που ήλθαν στην επιφάνεια φροδοδωτώντας την εσωστρέφεια, πιστοποιήθηκε ότι δεν διαθέτει πλέον τη δεδηλωμένη.

# Εμφύλιος στο ΠΑΣΟΚ με πρόσχημα το ασυμβίβαστο

Γράφει ο  
**Αλέξανδρος Κοντοπάνος**

**Μ**ΠΟΡΕΙ η κυβέρνηση να καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να συμβιβαστεί με την "ανταρσία" των ακτί βουλευτών, το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με τους εκπροσώπους του λαού που αποφάσισαν να παραμείνουν ασυμβίβαστοι.

Ο Κώστας Σημίτης, όπως άλλωστε το συνηθίζει, δεν έθεσε θέμα κομματικής πειθαρχίας, βρέθηκε όμως μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Η προσπάθεια που κατέβαλλαν το προηγούμενο βράδυ οι κ.κ. Κοσμίδης και Μανίκας για να μεταπειθούν με πληθώρα πολιτικών επιχειρημάτων τους δεκαπέντε βουλευτές που σκόπευαν ή δήλωναν πως θα καταψήφισαν το νομοσχέδιο το ασυμβίβαστο, δεν στέφθηκε από άγιατη επιτυχία. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να μεταπεισθήκαν, όμως ο βασικός κορμός διαφοροποιήθηκε υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να οδηγηθεί σε ήττα. "Αν προσέξει κανείς ποιοι βουλευτές ήταν αυτοί που διαφώνησαν με την νομοθετική ρύθμιση, θα αντιληφθεί πως ανήκουν στην εσωκομματική πτέρυγα και πως δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζουν μια διαφορετική άποψη από την επίσημη θέση του κόμματος. Εκτιμά πως το ασυμβίβαστο δεν αποτέλεσε το μόνο τους κίνητρο αλλά μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία προκειμένου να ορίσουν την πολιτική τους παρουσία και να δώσουν το δικό τους πολιτικό στίγμα τόνισαν στον "Α.Τ." κυβερνητικό στέλεχος". Κάποια μόλις στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επεσημάνον πως η συμμετοχή του Γεράσιμου Αράση σηματοδοτεί την προσπάθεια ανασυγκρότησης από μέρους του ενός νέου πυρήνα και παράλληλα είναι μια σαφής απάντηση για τη μετέπειτα στάση που θα ακολουθήσει. Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, επ' άπειρον να αφήνει αναπάντητα τα πρωθυπουργικά χτυπήματα.

Η πλειοψηφία, πάντως, των βουλευτών που αντέδρασαν είτε καταψήφισαν το ασυμβίβαστο είτε απέχοντες από την ψηφοφορία, είναι στελέχη που οι "κακές γλώσσες" αναφέρουν πως κινδυνεύουν στις επόμενες εκλογές να απολέσουν τις έδρες τους.

Οι πιέσεις τις οποίες άσκησε ο κ. Στέφανος Μανίκας προς τους διαφωνούντες φαίνεται πως δεν μπόρεσαν να αλλάξουν ριζικά το κλίμα, παρότι ισχυρίστηκε απευθυνόμενος προς τους βουλευτές ότι με τον τρόπο αυτό ρίχνουν την κυβέρνηση. Μετά όμως από το αποτέλεσμα, που δεν ήταν άλλο από την καταψήφιση του νομοσχεδίου, συνεργάτες του πρωθυπουργού έβγαλαν κατά το



**Σ**υγκράτη Κοσμίδη ισχυρίζονται πως ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου δεν ενημέρωσε εγκαίρως, ως όφειλε, τον πρωθυπουργό προκειμένου να αποφευχθεί το πολιτικό φιάσκο της κυβέρνησης και οι επιπτώσεις που θα το ακολουθούσαν.

Φαίνεται πως εντός του ΠΑΣΟΚ διαμορφώνονται εκ νέου πυρήνες αμφισβήτησης, αν και εις μάλιστα σταθερά και στις δηλώσεις της κ. Κατσέλη, που υποστήριξε πως θα έπρεπε να είχαν οδηγήσει σε παρατήσεις μετά το τραγικό περιστατικό της πτώσης ενός ακόμη ελικoptέρου του ΕΚΑΒ, αντιλαμβάνεται κανείς πως στο εγγύς μέλλον θα υπάρξουν και νέες εσωκομματικές τριβές. Ο κ. Σημίτης και οι συνεργάτες του επιλέγουν τη στρατηγική της δολιχοφθορας και όχι της απευθείας σύγκρουσης με τους εσωκομματικούς αντίπαλους. Η εκτίμηση των εκσυγχρονιστών είναι πως ο μεγαλύτερος σύμμαχος τους είναι ο χρόνος και πως τα οποιονδήποτε της παλιάς λεγόμενης προεδρικής φρουράς θα διαλυθούν με το πέρασμα του χρόνου, από τη στιγμή μάλιστα που δεν μπορούν να συστρατευθούν κάτω από τη σημαία ενός εσωκομματικού αρχηγού, προνόμιο το οποίο απώλεσαν τόσο ο Θεόδωρος Πάγκαλος όσο και άλλα κορυφαία στελέχη με την παθητική στάση που επέδειξαν στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος αλλά και εξατίας του γεγονότος πως δεν μετέχουν πια στο Εκτελεστικό Γραφείο, άρα έχουν μείνει κατ' ουσία εκτός παιχνιδιού. Το μόνο που επιδιώκουν τώρα και για το οποίο πασχίζουν, είναι να μπορέσουν σε ατομικό επίπεδο να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους και να μην αποτελέσουν πρόωρα παρελθόν για το ΠΑΣΟΚ. Όμως, η τελική έκβαση αλλά και η προσωπική τους πορεία δεν εξαρτώνται μόνο από τις δικές τους πολιτικές κινήσεις και αντοχές αλλά και από τη διάθεση του Κώστα Σημίτη να διαπραγματευθεί πολιτικά μαζί τους ή να επιδιώξει την πλήρη περιθωριοποίησή τους που θα τους οδηγήσει πιθανόν και σε πρόωπη πολιτική συνταξιοδότηση. Πάντως, σε όποιο σημείο και αν οδηγηθούν τελικά τα πράγματα και ακόμη και αν σε λίγα εικοσιτετράωρα και εξατίας των διεθνών εξελίξεων το θέμα του ασυμβίβαστου περάσει σε δεύτερη μοίρα, η κυβέρνηση αλλά και ο Κώστας Σημίτης έχουν δεχθεί ένα γερό χτύπημα, που ταλανίζει την εικόνα συνοχής του κόμματος και που εγκυμονεί τον κίνδυνο δημιουργίας ενός νέου κλιματος εσωστρέφειας σαν κι αυτό που έζησε το κόμμα πριν από περίοδο ενόμιση χρόνο.