



Τίποτε δεν προμήνυε την εσωκομματική καταγίδα στο ΠΑΣΟΚ.



Για χρόνια κανείς δεν αμφισβητούσε ανοικτά τον πρωθυπουργικό σύμβουλο.



Καλές σχέσεις με δημοσιογράφους φρόντιζε να έχει ο Πανταγιάς.



Ο Πανταγιάς επεδίωκε καλές συμμαχίες με παράγοντες που είχαν ρόλο και δύναμη.

# Ο φάκελος Κοσμίδη με τα στοιχεία που «έκαψαν» τον Πανταγιά

Περιείχε όλες τις καταγγελίες εις βάρος του - Φήμες ότι υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν αδικήματα - Σε κρίση το σύστημα διακυβέρνησης

του ΠΑΡΓΟΥ ΕΛΙΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

**Η**ταν θέμα χρόνου». Με αυτόν το λιτό και μη κρᾶζοντα σχολιασμού τρόπο

αντιμετώπισε, το απόγευμα της Παρασκευής, γνωστό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος την «έξοδο», από το Μέγαρο Μαξίμου, του συμβούλου επί θεμάτων Τύπου του πρωθυπουργού, Γιώργου Πανταγιά.

Μόνο που εκείνη την ώρα ήταν ήδη γνωστή η απόφαση του πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, να αναθέσει στον υφυπουργό Τύπου, Τηλέμαχο Χυτήρη, και τις αρμοδιότητες του πρώην συμβούλου του, αλλά το εν λόγω στέλεχος, απέφυγε να διευκρινίσει εάν ο σχολιασμός του αφορούσε την «έξοδο» του Γ. Πανταγιά ή και την ανάληψη των καθηκόντων του από τον Τηλέμαχο Χυτήρη.

Ωστόσο, είναι βέβαιον ότι η απομάκρυνση του Γ. Πανταγιά από το Μέγαρο Μαξίμου δεν ήταν παρά μια από καιρού αναμενόμενη εξέλιξη.

Το δημοσίευμα της «Καθημερινής», που έφερε το σύμβουλο του πρωθυπουργού να έχει παρέμβει προς το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, προκειμένου να βοηθήσει το φίλο του και γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα, για κάποια φορολογική του υπόθεση, ήταν μόνο η αφορμή.

Αιτίες υπήρχαν και «ήταν πολλές», λένε οι γνωρίζοντες.

Οι ίδιες πηγές δεν διατάζουν να κάνουν λόγο για ολόκληρο φάκελο, που βρισκόταν εδώ και καιρό στο συρτάρι του κ. Σημίτη.

Το «φάκελο Κοσμίδη», όπως τον χαρακτηρίζουν, αφού ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, ήταν ο αποδέκτης σειράς υποθέσεων με «πρωταγωνιστή τον Γ. Πανταγιά»(!) τις

οποιές και παρέδωσε στον κ. Σημίτη.

## Ο κύβος είχε ριφθεί

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ένα εικοσιτετράωρο πριν από την «παραίτηση» Πανταγιά, συνεργάτης του πρωθυπουργού, όταν προκλήθηκε από συνομιλητή του να σχολιάσει κάποια θέματα, που αφορούσαν τη συμπεριφορά κυβερνητικών παραγόντων, απάντησε με νόημα: «Περιμένετε και θα δείτε, σύντομα». Ο κύβος

είχε ήδη ριφθεί και το δημοσίευμα περί της παρέμβασης του Γ. Πανταγιά στο ΣΔΟΕ σήμανε, απλώς την έναρξη της τελευταίας πράξης για την πολυσυζητημένη, πλέον, υπόθεση.

Την Πέμπτη το πρωί, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα τεκταινόμενα από τον κ. Σ. Κοσμίδη και τον πολιτικό πρόεδό του ΣΔΟΕ, υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Νίκη Χριστοδουλάκη.

Στη συνέχεια, ζήτησε εξηγήσεις από το σύμ-



Πανταγιάς και Γιαννόπουλος με εποχές δύναμης!



Αριστερά: Μια εφωρική αναφορά σε «Θέμα Νταλάρα» έφερε το τέλος!

Δεξιά: Τα χαμόγελα τελειώσαν, ξαφνικά. Τώρα κανείς δεν θέλει να ξέρει τον κ. Πανταγιά.

Κάτω δεξιά: Τέτοιες στιγμές είναι ανάμνηση παλιά... Ο συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη έχασε οριστικά την πρωθυπουργική εύνοια.



βουλοτε... Ζήτησε τηλεφωνικά από τον υφυπουργό Τύπου, Τηλέμαχο Χυτήρη να συναντηθεί με τον Πανταγιά για την επίλυση της «παραίτησής» του.

Η εντολή του πρωθυπουργού προς τον Τ. Χυτήρη ήταν «να διατυπώσει καλύτερα το κείμενό του» πρώην σύμβουλος του. Η εντολή τηρήθηκε, αλλά όταν ο πρωθυπουργός διάβασε το κείμενο της επιστολής διασαφεισθήκε.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το από-

γευμα της Πέμπτης κι ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προηγουμένως έμεινε στα εντέλεις απαραίτητα, να αλλάξει στάση το Μέγαρο Μαξίμου και η παραίτηση να γίνει απομάκρυνση.

## Βαρύ το κλίμα

Το κείμενο της επιστολής του Γ. Πανταγιά, όμως, είχε ήδη σηματοδοτήσει τη σκληρή αντίδραση στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. «Το θέμα δεν κλείνει, αντιθέτως τώρα

ανοίγει», είπαν κάποιοι, έχοντας κατά νου, τουλάχιστον, δύο μείζονα ζητήματα.

Το πρώτο αφορά αυτό το ίδιο το περιεχόμενο, την ουσία της επιστολής παραίτησης, αφού όπως ειπώθηκε, αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση των ισχυρισμών του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή την προηγούμενη Τρίτη.

Το δεύτερο συνδέεται εσθώς με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμε-

ρα το κυβερνών κόμμα, αλλά και το κλίμα εντός του οποίου είναι υποχρεωμένο να κινηθεί.

Η απομάκρυνση του Γ. Πανταγιά από το Μέγαρο Μαξίμου, όχι μόνο δεν μπορεί να εκληφθεί ως μήνυμα του πρωθυπουργού προς τα στελέχη του, όπως θα επιθυμούσε, αφού το μόνο που μπορεί κανείς να συμπεράνει είναι ότι «στέγγωσε» από «φιλίες» δύναμη, αλλά και έρχεται να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει το βαρικό κλίμα που επικρατεί τους

πάντες και τα πάντα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Κι αν σε πολιτικό επίπεδο έτσι έχουν τα πράγματα και οι επιπτώσεις προβάλλουν λίγο-πολύ ως αυτονόητες, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα μπορούσε να πει κανείς τι περιέχει ο «φάκελος Κοσμίδη», αφού σχεδόν όλοι συμφωνούν πως η φορολογική υπόθεση Νταλάρα δεν ήταν κανή από μόνο της να διώξει την «πόρτα» στον Γ. Πανταγιά. Με απλά λόγια, ή ο μέχρι πρότινος σύμβουλος του πρωθυ-

πουργού πράγματι λειτουργούσε σαν αλεξίκαρνος για τον κ. Σημίτη όπως, εξάλλου, φαίνεται στην επιστολή τις παραίτησής του, και επομένως αποτελεί εξαιρετικό θύμα (άλλη μια θυσία από τον πρωθυπουργό) ή έχουν βάση κάποιες από τις καταγγελίες που φέρνουν μαζί τους οι «φήμες».

## Στο στόχαστρο

Είναι γνωστόν ότι ο Γ. Πανταγιάς βρέθηκε στο στόχαστρο κατά καιρούς για τις πολιτικές του θέσεις τις απόψεις του για το ΠΑΣΟΚ, το Κυπριακό, τις διαρροές που του κρέωναν «φίλοι» και εχθροί σκόρα και για τη δραστηριότητά του στη Β. Περιοχή όπου επιθυμεί να θεσπίσει υποψηφιότητα για βουλευτής, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν αποδείχθηκε ικανό να «κιντοποιήσει» τον πρωθυπουργό.

Αντίθετως φαίνεται ότι στα περισσότερα απ' αυτά είχε τη στήριξη του ή και την εντολή του.

Τι επομένως συμβαίνει; Υπάρχουν ενδείξεις με τα οποία βαρύνεται ο κ. Πανταγιάς, όπως θέλουν τα στοιχεία που ανοίγουν σιγά σιγά και μιλούν για σφραγισμένα και σκοτεινά ταμεία.

Αν και ο πρωθυπουργός αποφεύγει να αποκαταστήσει τα στοιχεία των εισαγγελιών.

Ποιον να πιστεύει κανείς; Το μόνο που μένει είναι η εκκένωση οριστικού διακυβερνητικού κρίσιου.