



Αρσενικά παραλείπόμενα

Το να βγαίνεις από τ' αριστερά και να κατηγορείς τους άλλους για «νέα αντίληψη» ή για «στροφή» στην οικονομία είναι πάρα πολύ εύκολο, - όταν ο ίδιος δεν είχες καμιά πολιτική, ούτε αριστερή ούτε δεξιά ή έστω, όταν η πολιτική σου φραστικά μεν ήταν αριστερή, πρακτικά δε δεξιά...

Και ακόμη ευκολότερο είναι να αφήνεις να αιωρείται μια μομφή εναντίον όλων εκείνων που προσπαθούν να διευθετήσουν τις «αποκλίσεις» σου, - όπως λέγονται τώρα προσφυσώς η γελοιοποίηση και ο εξευτελισμός των προβλέψεων και των εκτιμήσεων.

Ο κύριος αυτός που εκτιμά σήμερα την οικονομική πολιτική και την κρίνει από τ' αριστερά, - την επιτιμά και την επικρίνει (υποτίθεται) διότι εγκαταλείπονται:

- ο δημοκρατικός προγραμματισμός
- οι κοινωνικοποιήσεις
- τα εποπτικά Συμβούλια, και
- οι μεγάλες δημόσιες επενδύσεις.

Αλλά, τι έπραξε ο ίδιος κατά την τετραετία της παντοδυναμίας του; Ποιά ήταν η συμβολή του και στους τέσσαρες αυτούς τομείς;

1. Στο δημοκρατικό προγραμματισμό ήταν τόση η δημοκρατική ευαισθησία του, ώστε φρόντισε νωρίς να διαλύσει τις ομάδες δημοκρατικού προγραμματισμού που είχε ιδρύσει ο κ. Λάζαρης, και ώστε, πιά, να μπορεί να συσκέπτεται για τις Προβληματικές - δημοκρατικότητας! - με την υπεύθυνο του ΚΕΠΕ (σύζυγός του) και με τον υπεύθυνο του Ο.Α.Ε. (κουμπάρος του)!

2. Στις κοινωνικοποιήσεις - αν και ψευδεπίγραφος και ατελέσφορος θεσμός από τη σύλληψή του - ήταν τόση η ταχύτητά του, ώστε δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες (Προεδρικά Διατάγματα, αρχαιρεσίες, νέα διοικητικά συμβούλια κ.λπ.) σε καμιά απολύτως κοινωνικοποιημένη. Και χρειάστηκε να φύγει από την Κυβέρνηση για να διοριστεί στον ΟΣΕ, ύστερα από μια εβδομάδα διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο περί κοινωνικοποιήσεων.

3. Στα Εποπτικά Συμβούλια, επίσης, - αν και τόσο πολύ ο ίδιος τα διαφήμιζε - βάδισε βραδύτερα και από χελώνα. Μόνο ένα κατόρθωσε να συγκροτήσει. Κι εκείνο, μάλιστα, στον πεθαμένο, ήδη, όμιλο Σκαλιστήρη - αγνοώντας (και προστατεύοντας) όλες τις άλλες υγιείς μεταλλευτικές επιχειρήσεις - λες και στόχευε να δυσφημήσει το θεσμό. Και τον δυσφήμησε, αν κρίνει κανείς από την αλληλοφαγωμάρα που έχει ξεσπάσει στον «κοινωνικοποιημένο Σκαλιστήρη» ανάμεσα στους διορισμένους νεκροπομπούς του ομίλου...

4. Στις μεγάλες δημόσιες επενδύσεις (Πετροχημικό, Φωσφορικά, Χάλυβας, Αλουμίνα κ.λπ.) δεν υπήρξε ταχύτερος. Ούτε αριστερότερος. Όχι μόνο δεν προχώρησε σε νέες, αλλά φρενάρησε και όσες βρήκε να είναι δρομολογημένες. Έτσι, ακόμη και εκείνες που ο ίδιος συμπεριέλαβε στο Πενταετές, αποτελεμάτωθηκαν. Και έτσι, ακόμη και η σύμβαση για την Αλουμίνα υπογράφηκε μετά την αντικατάστασή του. Όσο για την επένδυση στη βιομηχανία Λιπασμάτων, καλλίτερα να μην επεκταθούμε...

Θα πει, ίσως, κάποιος: Ωραία. Άργησε παντού. Άργησε υπέρμετρα. Αλλά η Κυβέρνηση δεν τον προσέλαβε για δρομέα. Τον προσέλαβε για τις γνώσεις και τις εμπειρίες του. Για τη δυνατότητά του να συνεκτιμά στοιχεία και να προχωρεί σε προβλέψεις. Σύμφωνοι. Ας δούμε, λοιπόν, τις προβλέψεις του:

— Πρόβλεψε πληθωρισμό για το 1985 κάτω από 16% και ανεβαίνει πάνω από 20%, - χωρίς να αποκλείεται και το 23%.

— Πρόβλεψε περιορισμό του ελλείμματος στο 10,4% του Προϋπολογισμού και, ήδη, αυτό το έλλειμμα ξεπέρασε και το 19%, - δηλαδή... διπλασιάστηκε!

Δηλαδή, όταν πέφτεις ακόμη και 100% έξω στις προβλέψεις σου, αυτό λέγεται «απόκλιση» και όχι «μαντάρα»;

Γνήσιοι και... αναληθείς

Σε όλες τις χώρες της Κοινότητας οι Κρατικοί Προϋπολογισμοί αποτελούν θεμελιώδεις νόμους - πλαίσια, στα όρια των οποίων σφειλούν να κινούνται - και κινούνται - τα δημοσιονομικά πράγματα

Στη χώρα μας, οι εκάστοτε Προϋπολογισμοί είναι κάτι διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι πάσχουν από το... «νομικό ελάττωμα» των εικονικών συναλλαγματικών. Δηλαδή, είναι γνήσιοι μεν, αναληθείς δε. Γνήσιοι, διότι προτείνονται από την Κυβέρνηση και ψηφίζονται από τη Βουλή. Και αναληθείς, διότι τα μεγέθη τους αλλοιώνονται από την ίδια τη δημοσιονομική πρακτική.

Πως αλλοιώνονται;

Πολύ απλά: Μέσω της θεωρίας των «λογικών αποκλίσεων» (όπου «λογική» μπορεί να θεωρείται και μια «απόκλιση» ακόμη και του 10% ή του 20%!) και μέσω της «πρακτικής των προκαταβολών και των κυλιόμενων λογαριασμών» της Τραπέζης της Ελλάδος (όπου ένα φειτεινό έλλειμμα... κυλιεται για τον επόμενο χρόνο κ.λπ.).

Για τον λόγο του ασφαλές δημοσιεύουμε τα σημαντικότερα μεγέθη του Προϋπολογισμού - ελπίζοντας ότι κάποιος αναγνώστης θα θελήσουν να τα τσεκάρουν σ' ένα δωδεκάμηνο...

Δαπάνες πάνω από δύο τρισεκατομμύρια δραχμές προβλέπει για το 1986 ο Γενικός προϋπολογισμός. Η πρόβλεψη είναι ότι οι δαπάνες θα είναι μέσα στο 1986 αυξημένες κατά 20,30% και θα φτάσουν έτσι στα 2.212.000 εκ. δρχ. και τα έσοδα θα είναι αυξημένα κατά 31,8% και θα διαμορφωθούν στα 1.624.500 εκ. δρχ.

Ο Τακτικός προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 1.489.500 εκ. δρχ. (αύξηση 32,5%) και δαπάνες 1.782.000 εκ. δρχ. (αύξηση 22,1%).

Έτσι το έλλειμμα του Γενικού Προϋπολογισμού (Τακτικός προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΛΕΓΕΠ) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 569.500 εκ. δρχ. (-4% σε σχέση με το έλλειμμα που προβλεπόταν για το 1985) και το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού στα 295.500