

■ Τι έκρυβε η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το παρασκήνιο των συναντήσεων στη Χαριλάου Τρικούπη

Η προεκλογική αιζέντα του κ. Σημίτη

Οι εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠαΣοΚ, ο ανασχηματισμός και το πακέτο των θεσμικών αλλαγών που ετοιμάζει η κυβέρνηση

Το Γ. ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης η δημοφιλέστερη «όσπηρη» στο εσωτερικό του Πα-
 ... και της κυβέρνησης ήταν:
 ... βγαίνει κάτι». Το κάτι που θα μπορούσε να συμβεί προήλθε από τη μακροσκελή εισήγηση του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, λίγες ώρες νωρίτερα. Ακόμη και αφιερώνοντας από τους περιετώμενους ή ποιητές βρήκαν εξαιρετικά ασυλήθιστο το ότι ο Πρωθυπουργός μετέτρεψε μια τρέχουσα συνεδρίαση σε αρχαιολογική οδύσσεια για εκκαθάριση του σκελετού των κυβερνητικών σχεδιασμών «σε τον προσεχή Ιούλιο. Εξ αντανάκλασης ορισμένα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου εξέλαβαν τον «δεκάλογό του Σημίτη» ως διαδικασία αξιολόγησης ενός εκάστου, εν όψει του ανασχηματισμού που κατά τα φαινόμενα σχεδιάζει για το προσεχές θέρος. Οι περιεκτικότεροι υποψιασμένοι το είδαν διαφορετικά. Όπως έλεγε στο «Βήμα» προβλεβόμενος υπουργός «Με την «λίγα τον σήμερα ο Σημί-
 ... ακύρωσε οριστικά τη δέσμευση για εκλογές στο τέλος της τετραετίας» για να μας ζητήσει να κλείσουμε τους φακέλους σε πέντε μήνες, αναζητεί την ευχέρεια να προκηρύξει εκλογές οποτεδήποτε». Υπήρξε και μια τρίτη ερμηνεία, πιο ψυχραία, πάλι από υπουργό: «Ο Πρωθυπουργός φοβάται ότι η προεδρία θα φέρει κυβέρνηση και καθυστέρησης, και αφήνει τα λόγια προκαταβολικά».

■ Η στρατηγική της εξέδου

Εκ των πραγμάτων ο συνδυασμός αυτών των εληγγών υπαινέθηκε τις ευκαιρίες για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Πρωθυπουργός από την ενεργό πολιτική, μετά τις διάφορες της προεδρίας, και να υπάρξουν πρόφορες εσωκομματικές εξελίξεις. Αν μια άποψη η εξέδου αυτή φανταίνεται λογικά και έχει «δημιουργήσει» στο ΠαΣοΚ τους τελευταίους μήνες. Η ελεγχόμενη και στην οποία υποβάλλονται οι υπουργοί

μπορεί να εκληφθεί και ως πεδίο στο οποίο ο Πρωθυπουργός θα δοκιμάσει την τύχη του. Αν όλα ζήμει από τους υπουργούς του υλοποιηθούν εγκαίρως, ίσως αλλάξει η εικόνα της κυβέρνησης και το ΠαΣοΚ ανακάμψει, οπότε θα έχει κάθε λόγο να ηρτήσει την υπόθεσή του ότι θα το οδηγήσει ο ίδιος και στις επόμενες εκλογές. Αν παρή τις ρητές προθεσμίες ολοκλήρωσης του κυβερνητικού έργου δεν υπάρξει ανταπόκριση από το εκλογικό σώμα - βιάσει τον πα-

ραδοστακών δημοσκοπήσεων του Μαΐου -, τότε το ρίσκο θα είναι μεγάλο και η «στρατηγική της εξέδου» μάλλον οσκή επιλογή για τον ίδιο και ίσως λυτρωτική για το ΠαΣοΚ, το οποίο φαίνεται να έχει πάρει τις εσωτερικές αποφάσεις του για τον άνθρωπο που θα αναλάβει να δώσει την πρώτη «μετά Σημίτη» εκλογική μάχη.
 Η υπόνοια ότι ίσως στο παρασκήνιο κυκορορούνται εξελίξεις ενισχύθηκε από έναν πυκνό κύκλο δραστηριοτήτων που άρ-

χισε και συνεχίζει ο Γραμματέας της ΚΕ κ. Κ. Λαλιώτης, ο οποίος εκ της πείρας του οσφίζεται τις «κρίσιμες» στιγμές του Κινήματος. Ο Γραμματέας συναντήθηκε κατ' ιδίαν με τους βασικότερους προταγωνιστές της εσωκομματικής σφαίρας, με πρώτους τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου που επισκέφθηκε τη Χαριλάου Τρικούπη και τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Α. Τσοχατζόπουλο, με τον οποίο συνέταξε επί τρίωρο. Αδραναιοποιημένα στελέχη με πείρα,

όπως ο κ. Θ. Τσοκούκος, εκλήθησαν να προκέρκουν τις υπηρεσίες τους. Εκπαλλήλω στα κομματικά γραφεία συγκαλούνται διαρκώς μεικρές οσκήσεις κομματικών στελεχών και κυβερνητικών παραγόντων με κλαδική και περιφερειακή απέντα, ενώ στις συναντήσεις του κ. Λαλιώτη με τον Πρωθυπουργό επανήλθε το θέμα της κομματικής ανασχηματισμού. Δείγμα αναμονής εξελίξεων είναι και η κινητικότητα στελεχών με φηλοδοξίες, όπως ο κ. Ι. Παπαντα-

νίου, ενώ και η κυρία Βάσω Παπανδρέου δείχνει να βγαίνει από την αναμονή

■ Οι τρεις προτεραιότητες

Εξ ορισμού τον τελευταίο λόγο στο ενδεχόμενο ανάληψης πρωτοβουλιών που θα αλλάξουν πρόσωπα και πράγματα στο ΠαΣοΚ έχει ο ίδιος ο κ. Σημίτης, ο οποίος κρατάει ερημικά κλειστά τα χαρτά του. Από τις εξομολογήσεις των συνεργατών του πάντας προκύπτει ότι η προσοχή του στρέφεται

τόρα σε τρία θέματα, την ευτυχία κατάληξη των οποίων θέλει να προσέξει στον απολογισμό του, που ήδη είναι μακριές. Το πρώτο και απανωτό είναι η διαχείριση των θεμάτων υψηλής πολιτικής της προεδρίας, με την «καυτή πατάτα» του Ιράκ στην κορυφή, σε συνδυασμό με την επικύρωση της διεύρυνσης με την ενδεχόμενη επίλυση του Κυπριακού στον πυρήνα. Το δεύτερο είναι μια παλιά επιδίωξη του ή αλλαγής του πολιτικού στήματος - όλα πρόσεξαν εσχάτως ένα σημαντικό άρθρο του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σωκράτη Κοσμίδα («Τα Νέα», 10.1.2003), το οποίο προοικονομείται το περιεχόμενο του πακέτου θεσμικών αλλαγών που επεξεργάζεται ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κ. Σκανδαλίδης, με πρώτον τον εκλογικό νόμο. Και το τρίτο είναι η διασφάλιση της ομαλής διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Απιθότως με όσα επιηγούνται ορισμένα στελέχη ο Πρωθυπουργός δεν προοιθεται να ανυψώσει τους Αγώνες με την εκλογική στρατηγική του ΠαΣοΚ αλλά επιθυμεί να πισωθεί στο ακέρατο το έργο που πραγματοποιείται εν όψει των Αγώνων. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί την κυρία Γιάννα Αγγελουπούλου «στρατηγική σήμα» της προσπάθειας και - όπως διεκρίνει και από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Χρ. Πρωτόπαπα - ανυψωμένες με δικαιοσύνη το «κλίμα κρίσης» που δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα



Συνυπάρχουμε. Συμπορευόμαστε.

2003

Ευρωπαϊκό Έτος Ατόμων με Αναπηρία

Πάμε μαζί!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πολίτες με αναπηρία αρνούνται τον παθητικό ρόλο και διεκδικούν την ισάξιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μας.