



Φιλοτεχνούν κάλπες στο Μαξίμου...

Τι κρύβει ο νέος προγραμματισμός
που ανακοίνωσε ο Κ. Σημίτης

Σε κατάσταση διαρκούς εκλογικής ετοιμότητας, ώστε να μπορεί, εάν χρειαστεί, ανά πάσα στιγμή να προσφύγει στις κάλπες, έχει εισέλθει η κυβέρνηση. Η ατζέντα με «12 άμεσες και κεντρικές προτεραιότητες» του τρέχοντος εξαμήνου, την οποία η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να υλοποιήσει μέχρι το τέλος Ιουνίου, εξυπηρετεί ταυτόχρονα αρκετά εναλλακτικά σενάρια. Κατ' αρχήν ο Ιούνιος είναι ο μήνας κατά τον οποίο ο πρωθυπουργός θα προβεί σε ένα γενικό απολογισμό σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα της τότε συγκυρίας. Η προεδρία στην Ε.Ε. θα έχει ολοκληρωθεί, το Κυπριακό είναι πιθανόν να έχει οδηγηθεί σε λύση, η Κύπρος θα είναι επισήμως μέλος της Ε.Ε., οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι η μόνη ορατή «Μεγάλη Ιδέα», ενώ το κρίσιμο ερωτηματικό για την κυβέρνηση παραμένει το πώς θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τότε η κατάσταση στην «καθημερινότητα».

«Θετικά γεγονότα»

Συνεργάτης του πρωθυπουργού, ο οποίος αρνείται ότι οι προτεραιότητες και η δημόσια δέσμευση της κυβέρνησης για υλοποίησή τους εντάσσονται σε «σιωπηλό» προεκλογικό σχεδιασμό, έλεγε ότι στόχος είναι ο καθορισμός και ο έλεγχος της πολιτικής ατζέντας. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, είχε επανειλημμένως καλέσει τους υ-



Κ. Σημίτης

πουργούς του να «δημιουργήσουν θετικά γεγονότα» χωρίς όμως οι «παρανέσεις» του να εισακουστούν. Έτσι, η λίστα με τις προς υλοποίηση δεσμεύσεις αποτελεί «μαστίγιο» και ένα μέτρο αξιολόγησης των υπουργών στο τέλος του εξαμήνου, οπότε και αναμένεται ανασχηματισμός, αν δεν ληφθεί απόφαση για κάλπες το φθινόπωρο. Παράλληλα, όμως, μία προσεκτική ματιά στον κατάλογο, τον οποίο επεξεργάστηκαν οι Ν.Θέμελης και Σωκ. Κοσμίδης, βασιζόμενοι στα σημειώματα με τις προτεραιότητες ανά υπουργείο που είχε ζητήσει ο πρωθυπουργός καταδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις αφορούν έργα και σχεδιασμούς οι ο-

ποίοι βρίσκονται ήδη σε ικανοποιητικό στάδιο εξέλιξης και η ολοκλήρωσή τους μέχρι τον Ιούνιο απαιτεί προσπάθεια, αλλά δεν αποτελεί και άθλο. Επίσης, η λίστα με τα έργα έχει στόχο, όπως έλεγε στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, «να ορίσει την καθημερινότητα -η οποία, αν δεν την ορίσεις, είναι βαρέλι δίχως πάτο- θέτοντας συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους». Αυτή η τακτική εξυπηρετεί παράλληλα και την προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακτήσει το χαμένο τεκμήριο της αποτελεσματικότητας και έτσι να απαντά στη ΝΔ.

Πολεμικό κλίμα

Πάντως, ευρύτερες κινήσεις και σε επίπεδο κόμματος δημιουργούν την εντύπωση «πολεμικής» προετοιμασίας με στόχο την προσφυγή στις κάλπες μόλις κριθεί ότι οι συνθήκες ευνοούν μία τέτοια απόπειρα. Ο Κ. Λαλιώτης έχει ζητήσει από τους τομείς του κόμματος να καθεύσουν τον κυλιόμενο εξαμηνιαίο σχεδιασμό τους για όλο το επόμενο 18μηνο, ενώ στον κατάλογο με τις κυβερνητικές προτεραιότητες υπάρχουν εμφανή μέτρα προεκλογικού ή και «ψηφοθηρικού» χαρακτήρα. Π.χ., ανάμεσα στα επτά σημεία του κεφαλαίου υπό τον τίτλο «Διεύρυνση της αποτρεπτικής ισχύος και εκσυγχρονισμός των Ενόπλιων Δυνάμεων» μόνο ένα μέτρο αφορά την ενίσχυση της ισχύος, και αυτό είναι μία γενικόλογη αναφορά στο εξοπλιστικό: «Επιδίωξη υπογραφής συμβάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων που αποφασίσθηκαν από το ΚΥΣΕΑ». Αντιθέτως, υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για μείωση της θητείας στους δώδεκα μήνες και προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 8.000 επαγγελματιών οπλιτών, ενώ στο κεφάλαιο «Αύξηση απασχόλησης» εξαγγέλλεται η δημιουργία περίπου 75.000 θέσεων εργασίας. Εντύπωση επίσης προκαλεί ότι, ενώ υποτίθεται ότι πρόκειται για δεσμεύσεις εξαμήνου, η ολοκλήρωση πολλών προγραμμάτων διαχέεται και στο β' εξάμηνο του 2003, ακόμα και στο 2004, γεγονός που επιτείνει την αίσθηση ότι πρόκειται για εξαγγελίες (και) προεκλογικού χαρακτήρα.