

■ Ευφορία κατά το πρώτο εξάμηνο λόγω της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ, αβεβαιότητα στη συνέχεια εν όψει επερχόμενων εκλογών

Κόμμα δύο ταχυτήτων εφέτος το ΠαΣοΚ

Αναζητείται αναπληρωτής του Πρωθυπουργού λόγω των μεγάλων υποχρεώσεων του κ. Σημίτη στο εξωτερικό

Του Γ. ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ετος δύο ταχυτήτων αναμένεται να είναι για το ΠαΣοΚ και την κυβέρνηση το 2003. Ως τον προσεχή Ιούλιο τα πράγματα δείχνουν περίπου προβλέψιμα και μάλλον ευνοϊκά καθώς το κέντρο βάρος των κυβερνητικών δραστηριοτήτων θα μεταφερθεί αποκλειστικά στην άσκηση της ελληνικής προεδρίας. Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους όλα είναι ανοιχτά: από τις πρόωρες εκλογές ως την αποχώρηση του κ. Κ. Σημίτη από την ενεργό πολιτική, ανάλογα με το πολιτικό κλίμα της εποχής και με τις προοπτικές που θα έχει τότε το κυβερνητικό κόμμα. Ακριβής πολιτικός σχεδιασμός δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή καθώς το ΕΓ του ΠαΣοΚ και τα λοιπά κομματικά και κυβερνητικά όργανα ελάχιστα απασχολήθηκαν την τελευταία περίοδο με θέματα στρατηγικής της κυβερνώσας παράταξης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σχεδόν αποκλειστικά από το Μέγαρο Μαξίμου και εσιάζονται περισσότερο σε μια δέσμη προσωπικών επιδιώξεων του Πρωθυπουργού που συναρτώνται κατά κύριο λόγο με τον ρόλο του ως προεδρεύοντος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το προσεχές εξάμηνο.

Επ' αυτού άρχισε ήδη να δρέπει τις πρώτες δάφνες και μια απλή περιήγηση στις σελίδες του ευρωπαϊκού Τύπου είναι χαρακτηριστική. Οι «Times» του Λονδίνου τόνισαν ήδη τον φιευρωπαϊκό προσανατολισμό του κ. Σημίτη, σε αντίθεση με την ανπειρωπαϊκή ρητορική του Ανδρέα Παπανδρέου. Στην Ολλανδία η εφημερίδα «Financieele Dagblad» σε άρθρο της με τίτλο «Σημίτης: Από σοσιαλιστής ρεαλιστής» σκιαγράφησε με ενθουσιασμό το προφίλ του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σχεδόν ολόκληρος ο – όχι και τόσο φιλελληνικός συνήθως – ολλανδικός Τύπος εκδηλώνει πλήρη εμπιστοσύνη στον ίδιο και στον υπουργό Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου, οι οποίοι, όπως τονίζεται, είναι «έμπειροι πολιτικοί». Η



Ο κ. Κ. Σημίτης με τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδη. Ο τελευταίος συχνά κατά το παρελθόν ανέλαβε συντονιστικό ρόλο στην κυβέρνηση, πολλοί όμως αμφιβάλλουν αν μπορεί να εκπροσωπή τον Πρωθυπουργό σε όλο το φάσμα της τρέχουσας κυβερνητικής δραστηριότητας

γερμανική «Sueddeutsche Zeitung» τόνισε ότι με την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από 1ης Ιανουαρίου η Ελλάδα αποκτά ρόλο-κλειδί στη διένεξη ανάμεσα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθώς και στον ενδεχόμενο πόλεμο κατά του Ιράκ. Η επίσης γερμανική «Rheinischer Merkur» φιλοτέχνησε το ευρωπαϊκό πορτρέτο του νέου προέδρου της ΕΕ και ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός: «Ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμφιλίωσε τους Έλληνες με την Ευρώπη», με την προσθήκη ότι είναι «φίλος της Γερμανίας». Στη Δανία η «Berlingske Tidende» με τίτλο «Το μαύρο πρόβατο της ΕΕ αλλάζει προβιά» παρουσιάζει την Ελλάδα ως τη χώρα που, ενώ κάποτε ήταν «ο κακός μαθητής της τάξης», σή-

μερα έχει κάνει τέτοια πρόοδο που τη φέρνει μπροστά από αρκετούς «συμμαθητές» της και το έργο που έχει επιτελεστεί πιστώνεται στην πολιτική του κ. Σημίτη. Ακόμη και στην Τουρκία η «Cumhuriyet» έπευσε να τονίσει με τον τίτλο «Στο τιμόνι περνάει η Αθήνα» τη σημασία της ελληνικής προεδρίας με έμφαση στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο κ. Σημίτης στην Αγκυρα. Όλα αυτά φέρνουν πρόωρα χαμόγελα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου υπολογίζουν ότι η θεαματική δραστηριότητα του πρώτου εξαμήνου του έτους θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες και για το δεύτερο, που θα είναι και το κρισιμότερο από πολιτική άποψη. Πιο απλά θεωρούν ότι η επιτυχημένη ελληνική προεδρία θα επηρεάσει –

επ' ωφελεία του ΠαΣοΚ και πάντως του Πρωθυπουργού – το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να μετατραπούν οι επόμενες εκλογές σε ντέρμπι. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις κατ' ιδίαν συζητήσεις κομματικών και κυβερνητικών στελεχών, δεν συμμερίζονται όλοι αυτές τις αισιόδοξες προβλέψεις.

Κορυφαίος υπουργός που γνωρίζει καλά πώς λειτουργεί το εσωτερικό σύστημα εξουσίας του Πρωθυπουργού δεν διστάζει να εκδηλώσει τους φόβους του για ενδεχόμενο «ακυβερνησίας» κατά τους προσεχείς μήνες. «Στην κυβέρνηση δεν υπάρχει Νο. 2, ήτοι δεν υπάρχει κανένα στέλεχος που θα μπορούσε να λαμβάνει αποφάσεις και να συντονίζει την κυβέρνηση αντί του Σημίτη και για λογαριασμό του» τονίζει. Η επισήμανση φαίνεται λογική καθώς ήδη από την Κοπεγχάγη ο κ. Σημίτης προανήγγειλε τις συχνές απουσίες του από τη χώρα για να επισκεφθεί τις άλλες 24 πλέον πρωτεύουσες της νέας Ευρώπης. Αν προστεθεί ένα τουλάχιστον ταξίδι στις ΗΠΑ, ενδεχομένως ένα στη Ρωσία και οπωσδήποτε ένα στην Αγκυρα, τότε το πρόβλημα του συντονισμού του κυβερνητικού έργου γίνεται ευρύτερα αντιληπτό.

Ηδη στο εσωτερικό της κυβέρνησης συζητούνται οι ενδεχόμενες δυσχέρειες στην τρέχουσα κυβερνητική πρακτική από την αναγκαστική πρωθυπουργική υπερρορία και την έλλειψη κυβερνητικού στελέχους που θα μπορούσε να τον αναπληρώσει. Ο μόνος που έχει την ευχέρεια να επικοινωνεί με όλο το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης είναι ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδης. Παρ' όση πολλές φορές στο παρελθόν διαδραμάτισε συντονιστικό ρόλο, ακόμη και σε υποθέσεις μείζονος σημασίας, ουδείς πιστεύει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες θα αναλάμβανε το βάρος να εκπροσωπή τον Πρωθυπουργό σε όλο το φάσμα της τρέχουσας κυβερνητικής δραστηριότητας.