

ΜΑΞΙΜΟΥ: Γιατί βρίσκονται στο στόχαστρο στελεχών οι Κοσμίδης, Θέμελης, Πανταγιάς

«Κόκκινο πανί» οι «αυλικοί» του Σημίτη

Σε χρονική περίοδο αποδόμησης του «προφίλ» του κ. Σημίτη κι ενώ η κρίση στις σχέσεις του με τα κορυφαία στελέχη προσαρμόζει πλέον διαστάσεις υπόγειας σύγκρουσης, ένας μικρός κύκλος στενών συνεργατών του πρωθυπουργού φαίνεται να εξακολουθεί να δέχεται τα πυρά των επιθέσεων.

Της Νόβης Καραγιάννη

Στο ΠΑΣΟΚ, κατά παράδοση, δεν φτιαχίει ποτέ – η σχεδόν ποτέ – ο αρχηγός. Από την εποχή της ανοικτής αμφισβήτησης του Α. Παπανδρέου, όταν η «αυλή της Εκάλης» ήταν εκείνη που καθόριζε τις εξελίξεις στη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, μέχρι την αλλαγή ηγεσίας, την εκλογή του κ. Σημίτη και την είσοδο στην πολιτική ζωή της χώρας των περιβόητων «υπογείων του Μεγάρου Μαξίμου», η πρακτική είναι πανομοιότυπη.

Ένας στενός κύκλος προσώπων, που συνδέεται οργανικά με το πρωθυπουργικό γραφείο, συγκεντρώνει τη μύνη του στελεχειακού δυναμικού. Στην παρούσα χρονική περίοδο, τρία πρόσωπα, ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Σ. Κοσμίδης, ο σύμβουλος επί πολιτικών θεμάτων του κ. Σημίτη, Ν. Θέμελης και ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Γ. Πανταγιάς, αποτελούν το «κόκκινο πανί» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Κάθενας από τους τρεις βεβαίως για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικές αφορμές και οι τρεις όμως εξαιτίας της δυνατοτήτάς τους να συνδιαλέγονται με τον πρωθυπουργό σε καθημερινή βάση και, σύμφωνα με τους «άσπονδους φίλους» τους να διαμορφώνουν το κλίμα στα ΜΜΕ, παρεκκλίνοντας από τις πραγματικές θέσεις του κ. Σημίτη.

Κόντρα

Το τελευταίο διάστημα η «κόντρα» μεταξύ των επιτελών του Μεγάρου Μαξίμου και κυβερνητικών ή κομματικών στελεχών προσαρμόζει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς τόσο η αποδόμηση του «προφίλ» του πρωθυπουργού όσο και η διαφανόμενη εκλογική κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ διαμορφώνουν ένα πεδίο όπου οι προσωπικές στρατηγικές όλων επικρατούν την όποια κυβερνητική πολιτική.

Ο Σ. Κοσμίδης και εκ της θέσης του, ως γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, οφείλει να παρακολουθεί το έργο των υπουργών, να συγκαλεί συσκέψεις

– όπως οι πρόσφατες για το ζήτημα των ναυτεργατών – κι εν τέλει να αναπληρώνει τον πρωθυπουργό όταν εμφανίζεται εμπλοκή μεταξύ συναρμόδιων υπουργών.

Συνεργάζεται στενά με τον υπουργό Επικρατείας, Στ. Μανίκα, η κομματική παράδοση όμως του τελευταίου φαίνεται ότι επί του παρόντος τουλάχιστον τον έχει αφήσει εκτός του κύκλου των επιθέσεων.

Κατηγορίες

Ο κ. Κοσμίδης έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές ότι αντί να επιλύει διαφορές μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, δημιουργεί νέες εστίες τριβών, προωθώντας προσωπικές του απόψεις.

Πρόσφατα το όνομά του ενεπλάκη στο αδιέξοδο που παρά ολίγον να δημιουργηθεί στο δήμο του Πειραιά για την επιλογή του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου επικρίθηκε για «προνομιακές σχέσεις» με το νυν δήμαρχο Χρ. Αγραπίδη.

Ο σύμβουλος επί πολιτικών θεμάτων του πρωθυπουργού, Ν. Θέμελης, θεωρείται το πρόσωπο που απολαμβάνει την απόλυτη εμπιστοσύνη του κ. Σημίτη κυρίως εξαιτίας της εκμεθυσίας του και των «διακριτικών αποστάσεων» που τηρεί από τα ΜΜΕ.

Φήμες για «αντεπίθεση» του πρωθυπουργού

Το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί κίνηση – μήνυμα του πρωθυπουργού προς τα κορυφαία στελέχη πριν από την πραγματοποίηση της Οργανωτικής Συνδιάσκεψης φημολογείται εντονότατα τις τελευταίες ημέρες.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν αποκλείεται ο κ. Σημίτης, που φέρεται έντονα δυσαρεστημένος από τη στάση των «δελφίνων» και τις προσωπικές στρατηγικές, που όπως υποστηρίζεται υπηρετούν, να προχωρήσει στη διενέργεια ανασχηματισμού του κυβερνητικού σχήματος, αφήνοντας «εκτός νυμφώνος» μεγάλα ονόματα του ΠΑΣΟΚ.

Η δυσφορία που εκδηλώνεται είναι αμφίδρομη, καθώς βαρύ είναι το κλίμα και μεταξύ των κορυφαίων κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, που εκτιμούν ότι ο κ. Σημίτης προκειμένου να επιχειρήσει να ανακτήσει

την πρωτοβουλία των κινήσεων επιδιώκει να εννοχοποιήσει κάθε διαφορετική άποψη.

Στελέχη της κυβέρνησης υποστήριξαν μάλιστα ότι το πλαίσιο των φημολογούμενων επιδιώξεων του κ. Σημίτη υπηρετεί και το κείμενο των 59 γραμματέων των Νομαρχιακών Επιτροπών, που θεωρήθηκε μεθοδευμένο, καθώς οι γραμματείς του κόμματος εμφανίσθηκαν να υιοθετούν την επιχειρηματολογία του πρωθυπουργού και το «κατηγορώ» κατά των «δελφίνων» που διατύπωσε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να έχει συζητηθεί και το ενδεχόμενο επιβολής κομματικών κυρώσεων στους διαφωνούντες, ενδεχομένως με «πρώτο θύμα» το Θ. Πάγκαλο.



Ανεξέλεγκτες διαστάσεις προσαρμόζει τελευταία η «κόντρα» μεταξύ των επιτελών του Μαξίμου και κυβερνητικών στελεχών. Στο «μάτι του κυκλώνα» εξαιτίας και της καθημερινής επαφής τους με τον πρωθυπουργό βρίσκονται οι κ.κ. Κοσμίδης (στη μεγάλη φωτό με τον κ. Σημίτη), Πανταγιάς (πάνω) και Θέμελης.



για υπουργικό θώκο. Εκτιμάται δε ότι οι πληροφορίες που κατά καιρούς διαρρέουν για «διαφορά αντίληψης» μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του υπουργείου Εξωτερικών σε ευαίσθητους τομείς της προώθησης των εθνικών θεμάτων της χώρας έχουν ως ηγή τον κ. Θέμελη.

Άλλωστε στο ΠΑΣΟΚ αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο κ. Θέμελης πέραν της συγγραφικής θα επιθυμούσε και μία πολιτική «Ανατροπή», μετακινούμενος από το γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, στο υπουργείο Εξωτερικών και πάντως όχι υπό το Γ. Παπανδρέ-

ου. Ο Γ. Πανταγιάς, υπεύθυνος του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, έχει αναδειχθεί στα έξι χρόνια της ηγεσίας του κ. Σημίτη, πραγματικός «σάκος του μυσέ».

Η «κόντρα» του με το Θ. Πάγκαλο, αλλά κι άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι παροιμιώδης. Στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Πανταγιάς αποτελεί άλλωστε το «αγαπημένο θέμα» των ομιλητών που παγίως καλούν τον πρωθυπουργό να απομακρύνει συνεχράτες του, «φωτογραφίζοντας» βεβαίως τον υπεύθυνο επί του Τύπου.

Αντιδράσεις

Οι αντίπαλοι του υποστηρίζουν ότι δεν μεταφέρει ποτέ – η σχεδόν ποτέ – αυτούσεις τις απόψεις του πρωθυπουργού, αλλά φροντίζει να τις διανθίζει και με δικές του θέσεις, που ως επί το πλείστον, χαρακτηρίζονται ως «ακραίες».

Η έκδοση και παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του και κυρίως οι απόψεις που διατύπωσε μέσω των «Διαφανών Γειτών» του για το μέλλον, αλλά και το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσε και πάλι «μπαράζ» αντιδράσεων. Όπως και η πρόθεσή του να πολιτευθεί στην εκλογική περιφέρεια της Β' Πειραιώς και η προεκλογική εκστρατεία, που έχει ήδη ξεκινήσει, μέσω και της «Πειραιώς Πολιτεία». Ενός ομίλου πολιτικών του φίλων όπως λένε οι αντίπαλοί του, που λειτουργεί ως «παραμυθαζο» του Μεγάρου Μαξίμου και με αδιαφανείς, όπως υποστηρίζεται, οικονομικούς πόρους.