

Επεισοδιακή και η «έξοδος»

Έντονος διάλογος Πρωθυπουργού - Αλέκου Παπαδόπουλου στη χθεσινή τους συνάντηση

Με την άκρως συμβολική, για την πορεία της μεταρρύθμισης στο ΕΣΥ, τοποθέτηση του καθηγητή Κ.

Στεφανί στη θέση του υπουργού Υγείας, ολοκληρώθηκε χθες το χρονικό της εξόδου από την κυβέρνηση του Αλέκου Παπαδόπουλου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γιώργος Χρ. Παπαχρήστου

Η εξέοδος αυτή ήταν το ίδιο επεισοδιακή όπως ξεκίνησε, πριν από 10 ημέρες, με τη δόλωση του κ. Παπαδόπουλου ότι αποχωρεί της ενεργού πολιτικής: ο διάλογος που είχε με τον Πρωθυπουργό ήταν έντονος, και, όπως έγινε γνωστό, δεν έληξε ομαλά. Διεκόπη. Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, ο οποίος δεν δέχθηκε να ακούσει τα παράπονα του κ. Παπαδόπουλου κατά του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, για τη μη στήριξη του, αλλά και την υπονομιση του. Το πως έληξε ο διάλογος αποτέλεσε και την αφορμή για να εξασφαλιστεί την πρώτη σκληρή επίθεση κατά του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση, ο κ. Παπαδόπουλος.

Η τοποθέτηση του 74χρονου καθηγητή της Ψυχιατρικής Κ. Στεφανί στη θέση του υπουργού



ριζαν ότι «θα πρέπει να αναμένουμε τη δημόσια τοποθέτηση του νέου υπουργού άρα τη αναζήτηση των καθηκόντων του».

Με δεδομένο λοιπόν ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι προτίθεται να πράξει ο κ. Στεφανί ως νέος υπουργός, το πολιτικό θέμα της χθεσινής ημέρας είναι αμφίβλο η πρώτη επίθεση του κ. Παπαδόπουλου κατά του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος με αφορμή τη διαρροή για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον Πρωθυπουργό. Η διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου προς τον Τύπο ανέφερε πως ο κ. Σημίτης επιτίμησε έντονα τον κ. Παπαδόπουλο, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θέλει υπουργούς οι οποίοι, με όραμα και όρεξη για δουλειά, θα φέρουν εις πέρας το έργο των υπουργικών τους, και δεν θα αντιμετωπίζουν αυτό το έργο ως βάρος και απεχθές φορτίο. Και ακόμη πως θα έπρεπε να γνωρίζει ότι τα προσωπικά θέματα έχουν πολιτικές επιπτώσεις. Του χρέωσε ότι εξαιτίας του η κυβέρνηση υπέστη πολιτική ζημία, πως η συνέντευξη του ήταν ηττοπαθής και σηματοδότησε την έλλειψη προοπτικής για την έδρα στη Θεσσαλονίκη. Του ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν τον ενημέρωσε προηγουμένως, ότι δεν εκτίμησε τον χρόνο μέσα στον οποίο γνωστοποίησε την πρόθεσή του - ενώ δηλαδή εκείνος απουσίαζε στην Κίνα - και ακόμη πως η πολλαπλή ζημία που υπέστησαν ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση οφείλονται εξολοκλήρου σ' αυτόν.

Αυτό ανέφερε η διαρροή - και εντολήν του Πρωθυπουργού, θεωρεί το περιβάλλον του κ. Παπαδόπουλου. Και η αντίδραση του πρώην υπουργού ήταν άμεση, και με πολλαπλούς αποδέκτες. Κατηγορώντας το πρωθυπουργικό περιβάλλον και ειδικότερα τον σύμβουλο Τύπου του κ. Σημίτη, Γ. Πανταγιά, για τη διοχέτευση «μιας διαστρεβλωμένης εκδοχής της συνομιλίας», έκανε λόγο για «πολιτική αδιλότητα». Και ουσιαστικά ανέπλεξε και τον κ. Σημίτη, καθώς κατέληξε τη δόλωσή του με την αναφορά «το περιεχόμενο της συνομιλίας μου με τον Πρωθυπουργό το γνωρίζεις εκείνος και εγώ». Φυσικό ο κ. Παπαδόπουλος αρνείται ότι το περιεχόμενο της συνομιλίας του με τον κ. Σημίτη ήταν αυτό που περιέγραφε η διαρροή του Γ. Πανταγιά. Μάλιστα, επειδή δημιουργήθηκε σύγχυση για το αν

ο κ. Παπαδόπουλος αναφερόταν και στον υπουργό Τύπου Χρ. Πρωτόπαπα, ο οποίος έδινε μια εκδοχή της συνομιλίας του τέως υπουργού Υγείας με τον Πρωθυπουργό, υπήρξε επικοινωνία του κ. Πρωτόπαπα με τον κ. Παπαδόπουλο, ο οποίος του διευκρίνισε ότι δεν εννοεί αυτόν στη δόλωσή του, αλλά τον Γ. Πανταγιά.

Συνάντηση 20 Λεπτών

Ανεξάρτητα πάντως από το ποιο ήταν το ακριβές περιεχόμενο της συνομιλίας Σημίτη - Παπαδόπουλου, η αλήθεια είναι ότι ο κ. Σημίτης δεν έδωσε στον τέως υπουργό την ευχέρεια να εκφορτίσει τους πραγματικούς λόγους που τον ώθησαν στην απόφαση του. Η πληροφορία αναφέρει πως ο κ. Παπαδόπουλος επιχείρησε να αναζητήσει σχέση για τη στάση του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Σ. Κοροβίτη, όπως και για τη στάση του συμβούλου του κ. Σημίτη Ν. Θερμζή. Ακόμη και για την προετοιμία που απολάμβανε ο διοικητής του ΙΚΑΜ Νεκταρίας από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, όπως βέβαια και για πολλές παρεμβάσεις που έγιναν υπέρ του καθηγητικού κατεστημένου. Ο Πρωθυπουργός όμως δεν ήθελε να ακούσει τίποτε για όλα αυτά, και απολύτως ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε στη συζήτηση είναι η διάρκεια της: 27 λεπτά μέτρησης οι δημοσιογράφοι από τη στιγμή που ο Αλ. Παπαδόπουλος ανέβηκε τα σκαλιά του Μεγαρίου Μαξίμου μέχρι τη στιγμή που τα κατέβηκε. Ωφέλιμος χρόνος της συνομιλίας, ούτε 20 λεπτά...

Σε ό,τι αφορά τώρα την επιλογή του κ. Σημίτη για τη θέση του υπουργού Υγείας, υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Ο κ. Σημίτης φαίνεται ότι κατέφυγε σε ένα εξακοινοβουλευτικό πρόσωπο, προκειμένου να μη δημιουργήσει αναταράξεις στην, ούτως ή άλλως, εύθραυστη ηρεμία στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όπως εκτιμάται, τυχόν υπουργοποίηση κάποιου στελέχους, θα δημιουργούσε περισσότερους δυσαρεστημένους απ' ό,τι δημιουργήσε η παρούσα επιλογή. Από εκεί και πέρα, πιστοποιήσε με την επιλογή αυτή ότι παραμένει σταθερός στον βασικό του προγραμματισμό να πραγματοποιήσει ανασχεματισμό της κυβέρνησης αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές.

■ Με έναν διάλογο που διήρκεσε μόλις 20 λεπτά επισφραγίστηκε η εξέοδος Παπαδόπουλου από την κυβέρνηση. Φωτό αρχείου από παλαιότερη συνεργασία τους

[ΑΙΧΜΕΣ]

Αδυναμίες και ρίσκα

Ο ΤΡΟΠΟΣ με τον οποίο λύθηκε η κρίση που προκάλεσε η δόλωση του Αλέκου Παπαδόπουλου ό,τι σπασκωεί από την πολιτική, φανερώσει ότι εκτός από την υγεία, νοσεί και η κυβέρνηση. Για την ακρίβεια νοσεί - ανιάτους - όχι ελλι-



Του Γιώργου Χρ. Παπαχρήστου
gpaachristos@adoinet.gr

ζουμε - το μοντέλο διακυβέρνησης που με επιμέλεια εφαρμόζει ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. Αφού σε επί δεκαήμερο να «σέρνεται» το θέμα, ενώ θα μπορούσε να το λύσει, έτσι με τον τρόπο που το έλυσε χθες, από την πρώτη στιγμή - κατά την επικοινωνία του με τον υπουργό από την Τσακένδη. Αφήνοντας κατά μέρος το αν η δόλωση Παπαδόπουλου έπρεπε να εξελιχθεί σε κρίζον πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση, οφείλει κανείς να σταθεί στο πολιτικό γεγονός ότι ο κ. Σημίτης έδειξε να αμφισβητείται για το πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Έτσι, φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την εικόνα που έχει περάσει στην κοινωνία, ότι δηλαδή η κυβέρνηση φυλλορροεί. Και έχει σημαντική συμβολή στο κλίμα ηττοπάθειας που έχει καταλάβει τα στελέχη του κόμματος. Όσο για την επιλογή του κ. Στεφανί, θα κριθεί και ο ίδιος από αυτή. Κυρίως γιατί παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο. Δεν θα είναι και πολύ ωραίο ο νέος υπουργός να αλλάξει τη μεταρρύθμιση που ο ίδιος ο κ. Σημίτης είχε στηρίξει δημοσίως σε πολλές ομιλίες του. Με δεύτερη περίπτωση Αρσένη - ή μεταρρύθμιση του οποίου επίσης στηρίξε μέχρι να τον εξοβελίσει - δύσκολα θα την ανέξει το ΠΑΣΟΚ.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ από την τοποθέτηση του καθηγητή της Ψυχιατρικής Κ. Στεφανί στη θέση του υπουργού Υγείας

γού Υγείας, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, και ειδικότερα στον τόμο Υγείας του κόμματος. Ο κ. Στεφανίς είναι γνωστόν ότι είχε ταχθεί κατά του νόμου για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές του ΕΣΥ, και η επιλογή του Πρωθυπουργού απορρόφησε ήδη ως ήπιη της μεταρρύθμισης στον συγκεκριμένο τομέα. Η στάση του κ. Στεφανί απέναντι στον νόμο Παπαδόπουλου, αναμένεται ήδη με εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς είναι πιθανόν να αποτελέσει αφορμή για νέα αναταράξη στον χώρο της υγείας, όπως τουλάχιστον απειλούσαν χθες βράδυ επίσημοι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ.

Ψίθυρο στους διαδρόμους της Βουλής

Ο άλλος πόλος αντιδράσεων στην τοποθέτηση Στεφανί εντοπίζεται στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Βουλευτές επέκριναν στους διαδρόμους της Βουλής γιατί ο Πρωθυπουργός «δεν όρισε έναν κοινοβουλευτικό για υπουργό», και απέρριπταν κατηγορηματικά τη γραμμή της κυβέρνησης ότι δηλαδή «ο κ. Στεφανίς επελέγη λόγω της σχέσης του με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου, αλλά και τη φιλική του σχέση με τον σημερινό Πρωθυπουργό». Και δεν δέχονταν πως ο κ. Στεφανίς έχει τα εχέγγυα για τη θέση αυτή, διότι ήταν βουλευτής Επικρατείας - πρώτος μάλιστα στο ψηφοδέλτιο - την περίοδο 1996-2000.

Το ερώτημα είναι τώρα, αν η τοποθέτηση του κ. Στεφανί σηματοδοτεί και τη συνολική αλλαγή πολιτικής της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας. Επί αυτού, κυβερνητικοί κύκλοι υποστή-

Μάθατε το νέο;

Πηγαίνετε στην επόμενη σελίδα και από εκεί...