

Με την παραίτηση στο χέρι θα υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό ο κ. Αλ. Παπαδόπουλος

ΤΟ ΒΗΜΑ
7.6.2002

Συνεχίζεται η φιλολογία για τη διάδοχη κατάσταση στον νευραλγικό τομέα της Υγείας

Του Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ στη διάθεση του Πρωθυπουργού σκοπεύει να θέσει ο υπουργός Υγείας κ. **Αλέκος Παπαδόπουλος**, μόλις ο κ. **Κ. Σημίτης** επιστρέψει (Ξημερώματα Σαββάτου) από την επίσκεψή του στην Κίνα, διευκολύνοντάς τον έτσι στις όποιες αποφάσεις του. Ο κ. Παπαδόπουλος εμφανίστηκε χθες ενοχλημένος από τις πληροφορίες που τον εμφάνιζαν να δέχεται πιέσεις αποχώρησης από το υπουργείο του πριν από την επιστροφή του Πρωθυπουργού. Λόγω της απρόσμενης (γι' αυτόν) κλιμάκωσης της έντασης και των αντιδράσεων από πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε ορισμένες κινήσεις προς εκτόνωση της κρίσης.

Πέραν από τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με στελέχη του ΠαΣοΚ, όπως τους κκ. **Κ. Λαλιώτη**, **Θ. Πάγκαλο**, **Α. Τσοχατζόπουλο**, αλλά και με τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. **Σ. Κοσμίδη**, συνεργάτες του υπουργού Υγείας έκαναν γνωστά χθες και τα εξής:

«Τις τελευταίες ημέρες δεν υπήρξε καμία έμμεση ή άμεση επικοινωνία μεταξύ Πρωθυπουργού και υπουργού Υγείας και ούτε διαβιβάστηκε στον δεύτερο κάποιο μήνυμα του πρώτου. Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι τα μέλη της κυβέρνησης έχουν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του Πρωθυπουργού την παραίτησή τους».

Υπενθύμιση

Ειδικά η τελευταία φράση-υπενθύμιση φανερώνει και τις προθέσεις του για εκτόνωση του κλίματος με την παραίτησή του από τον υπουργικό θώκο. Και τούτο επειδή ουδείς ως και χθες από την κυβέρνηση ήταν βέβαιος ότι θα υπήρχε με την επιστροφή του κ. Σημίτη συνάντησή του με τον υπουργό Υγείας. Όταν πάντως ζητή-

θηκε από τους ίδιους κύκλους να διευκρινίσουν τι σημαίνει «*ανά πάσα στιγμή είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού η παραίτηση των υπουργών*», εξηγούσαν ότι ο κ. Παπαδόπουλος δεν λέει τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από την αρχική του συνέντευξη με την οποία ανακοίνωνε ουσιαστικά ότι αποχωρεί από τον στίβο της πολιτικής, αλλά παραμένει και συνεχίζει το έργο του στο υπουργείο Υγείας ως το τέλος της θητείας της κυβέρνησης.

Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού διαβεβαίωναν ότι «*δεν υπάρχει κανένας λόγος για να πραγματοποιηθεί τέτοια συνάντηση, αφού οι εξελίξεις έχουν ήδη δρομολογηθεί και το αποτέλεσμα τους δεν εξαρτάται από καμία συνάντηση*». Οι ίδιοι δεν απέκλειαν, ωστόσο, το

ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί «*κάποια συνάντηση*» με αίτημα του κ. Παπαδόπουλου, και υπενθύμιζαν: «*Ο Πρωθυπουργός, άλλωστε, κατά το Σύνταγμα έχει την αρμοδιότητα να διορίζει και να παύει τους υπουργούς του όποτε κρίνει αναγκαίο*».

Τα ονόματα

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στο ερώτημα για τον αντικαταστάτη του κ. Παπαδόπουλου στον νευραλγικό τομέα της Υγείας. Ο μόνος που δήλωσε πως δεν ενδιαφέρεται για τη θέση είναι ο κ. **Θ. Πάγκαλος**. Αλλα στελέχη, όπως οι κκ. **Στ. Μανίκας**, **Μιλτ. Παπαϊωάννου**, **Κ. Γείτονας**, **Β. Κοντογιαννόπουλος**, **Δημ. Κρεμα-**

στινός, δείχνουν ενδιαφέρον χωρίς όμως να τε δημοσιοποιούν.

Μοναδική εξαίρεση ίσως ο κ. Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος στις Βρυξέλλες όπου βρισκόταν δεχόταν χαμογελώντας τα συγχαρητήρια για τον... προβιβασμό του από τον κ. Πάγκαλο, αλλά και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. **Κ. Γείτονας**, απλώς, υπενθύμιζε και χθες πως οι «*πολιτικοί είναι αναλώσιμοι και ποτέ ανα νικητάστατοι!*»

Στο θέμα επανήλθε και ο εκτελών κρέμ κυβερνητικού εκπροσώπου κ. **Τηλ. Χυτήρης**, ο οποίος μίλησε για «*διάφορα σενάρια στα οποία δεν μπορώ να υπεισέλθω*», προσθέτοντας ότι από την πλευρά του το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί.

