

13/5/

Ο Δημήτρης Ρίζος

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ, ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ... ΛΟΙΔΟΡΕΙ



- Η Ελλάδα της ουράς...
- Η Ελλάδα της "κοπάνας"...
- Η Ελλάδα της Κακιάς Σκάλας...
- Η Ελλάδα της "μίζας" και της "αρπαχτής"...
- Η Ελλάδα του Ρίου -

Αντίρριου!..
 Όλους τους παραπάνω χαρακτηρισμούς έδωσε ο "Αδέσμευτος" στην Ελλάδα του Σημίτη. Και, δυστυχώς, σε όλους επιβεβαιωθήκαμε... ☹



Του ΒΑΣ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ «ΕΙΔΗΨΕΙΣ», ΟΙ ΕΙΔΗΨΕΙΣ ΚΑΙ Ο «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»

Μ Ε έχει καταλάβει η μαγία να μελετώ τη "φιλοσοφία" με την οποία αξιολογούνται οι ειδήσεις τον τελευταίο καιρό. Ιδίως από την τηλεόραση, αλλά και από τις εφημερίδες. **ΚΑΤ'** αρχήν, η παλαιότερη πάγια συνήθεια να αποτελούν πρώτες και πρωτοσέλιδες ειδήσεις οι πολιτικές έχει ήδη ξεπεραστεί. Και είναι φυσικό. Ελάχιστα ενδιαφέρει πια τον αναγνώστη εφημερίδας ή τον τηλεθεατή - ακροατή η πολιτική τιποτολογία. Ποιος νοιάζεται, λόγου χάρη, αν τη μεγαλύτερη επιρροή στον Σημίτη ασκεί ο **Πανταγίας ή ο Κοσμίδης;**

Και ποιος "κόφτει" τι είπαν στο μυστικό δείπνο του Τσοκιάτου οι 15 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος; Και επειδή η Μέση Ανατολή είναι μακριά από τη γειτονιά μας, το **Κυπριακό**, που κρατάει πέντε - έξι δεκαετίες, έχει προκαλέσει **μιθριδατισμό** στους Νεοέλληνες, τα καθημερινά προβλήματα είναι εκείνα που συνθλιβούν τον πολίτη, φυσικό είναι να βρίσκουμε διεξοδό στον... **χαβαλέ**.

Λόγου χάρη, ολόκληρο το Σαββατοκύριακο τα **Κανάλια** και τα **Ραδιόφωνα** αξιολογούσαν ως πρώτο πολιτικό θέμα τους την... **Υβέτ**. Την εγχρωμή Αμερικανίδα που έβαλε στο συνδυασμό του ο **Χρήστος Παπουτσής**. (Στις δικές μας δημοσιογραφικές εποχές άντε το πολύ - πολύ να γινόταν ένα μονοστηλάκι!)

Β ΕΒΑΙΑ τα Κανάλια ξέφυγαν κατά πολύ σε **εκχυδαισμό** της **ενημέρωσης**, στη φτηνία των ρεπορτάζ τύπου **Νάϊδα, Τσάκα** και συνοικιακής **σκανδαλοθηρίας**, αλλά αυτά όλα αποτελούν σημεία των καιρών...

 Ο "ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ" ακολουθεί τη

δική του γραμμή. Προσπαθούμε να δίνουμε στους αναγνώστες μας κατ' αρχήν μια ευχάριστη εφημερίδα. Μια εφημερίδα που να "χαμογελά" και να εκπέμπει **αισιοδοξία** και **ελπίδα** στις **μίζερες μέρες** που ζούμε.

Δεν αξιολογούμε πάντα ως πρώτα θέματα τα πολιτικά.

Δεν προβάλλουμε με ιδιαίτερο **μαζοχισμό** τη **δυστυχία**, το **θάνατο**, την **τραγωδία**, όπως κάνουν τα άλλα Μέσα Ενημέρωσης, επειδή νομίζουν ότι "**πουλανε**".

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις **χρηστικές** ειδήσεις, στο **χρήσιμα** για τον πολίτη ρεπορτάζ.

Λόγου χάρη, καταβάλλουμε προσπάθεια - και τα αποτελέσματα θα τα δεις συντομα, αναγνώστη - ώστε να δίνουμε πληροφορίες για

την **ΥΓΕΙΑ** μας, για τη **ΔΙΑΤΡΟΦΗ**, την **ΑΣΚΗΣΗ**, εστω και την **ΟΜΟΡΦΙΑ**... **ΣΥΝΤΟΜΑ** επίσης θα υπάρχουν σελίδες ψυχαγωγίας, ειδικά ρεπορτάζ για **εκδρομές** και **τουρισμό**...

ΚΑΙ, βέβαια, **χρηστικά** θέματα όπως, λόγου χάρη, πώς να φτιάξετε τον κήπο σας ή να στολίσετε με γλάστρες τα μπαλκόνια σας ή πώς να διακοσμήσετε το σπίτι σας...

Π ΨΙΚΑ, δεν θα λείπουν προς **εκτόνωση** σας οι σελίδες με τα κοσμικά και, γιατί όχι, **στήλες** με **κουτσομπολιά** - "**κοινωνικό σχόλιο**" το λένε τώρα...

Και, φυσικά, το **χιούμορ** και το **χαμόγελο**...

ΕΜΕΙΣ σιγά - σιγά θα διαμορφώσουμε μια **λαϊκή** μεν, αλλά **ποιοτική** και **ευχάριστη** εφημερίδα...

...Και, προπαντός, **χρήσιμη**. **Εσού** θα μας **κρίνεις** κι εσού θα μας βοηθήσεις, αναγνώστη, για να το πετύχουμε...