

28.4.2002

### Ξερό ψωμί, πάλι

● Ξανασκέφτομαι το θέμα του σώγαμπρου και σκέφτομαι πως μάλλον στον *Κεντρικό πατριώτη Σαμαρά* θα ξεπέσουν οι προεστώ του ΠαΣοΚ, αν κρινω από το ότι θυμήθηκαν ξαφνικά πως η Τουρκία δεν τηρεί τις αποφάσεις του ΟΗΕ, άρα ο *Γ. Παπανδρέου* δεν δικαιούται να συναξιδεύει με τον *Ι. Τζεμ* σε *Ισραήλ - Παλαιστίνη*. Ερχονται ωραία χρόνια, ημερολόγιό μου: και τους *Δεξιούς* που θα κυβερνάνε θα βρίζουμε και με τους παλιοπασόκους που θα είναι αναπολιτεύσει θα γελάμε.

● Ως προς το ότι κάτι σάπιο και βρώμικο πλανάται στην ατμόσφαιρα, επικουρεί και η δήλωση του *Απ. Κακλαμάνη* «*όποιος διαρρέει τέτοια πράγματα είναι απόπατος του Κοινοβουλίου*», σε απάντηση φημών ότι τσακώθηκε με τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου *Σ. Κοσμίδη*.

Το ότι το *διαρρέω* κατοχυρώθηκε έτσι και επισήμως ως ρήμα ενεργητικό είναι το λιγότερο. Το χειρότερο είναι ότι πράγματι θα επαναληφθεί το '89 εν τη εννοία ότι οι πασόκοι δεν ξέρουν να *αποχωρούν με αξιοπρέπεια*, δεν ξέρουν να αποχαιρετούν την *Αλεξάνδρεια* που χάνουν. Τόσο το χειρότερο για όλους μας - κυρίως για όσους τους ψηφίζουμε.

● Αλλά μετά από όσα έγιναν στη Γαλλία εγώ έβαλα μυαλό, πήρα απόφαση και για τις δημοτικές εκλογές, ημερολόγιό μου: Κλείνω μάπα και μύτη και φωνάζω με δύναμη «*Παπουτσιής και ξερό ψωμί*». Θα κλείσω και τα αφπά να μην τον ακούω και θα φωνάζω ακόμη δυνατότερα «*Παπουτσιής και ξερό ψωμί*» - ελπίζω κάποιοι να έχουν ξεβουλωμένα τα αφπά τους.

● Α, ναι, έχουμε και επιδημία «*κοξάκι*» - κάποιος ιός που έστειλε υιούς και θυγατέρες *τρεις ημέρες* νωρίτερα σε διακοπές. Κάπως ισορρόπησε έτσι η κατάσταση, αφού η *Πρωτομαγιά* μετατέθηκε *έξι ημέρες* αργότερα. Αν πάει και τρεις ημέρες αργότερα το άνοιγμα των σχολείων, θα είμαστε απολύτως εντάξει.

● Αχ, γιατί να μη διαθέτω *20 εκατομμύρια ευρώ*, να βρεθώ και εγώ στον ουρανό, ημερολόγιό μου; Τόσα πλήρωσε ο Νοτιοαφρικανός *Μαρκ Σαπλουέρθ* για να τον πάνε οι Ρώσοι στον Διαστημικό Σταθμό - 40 καλύτερα, να πάρω και την *Αλεξάνδρα* μαζί μου: θα 'ρχόταν, δεν θα 'ρχόταν αν την καλούσα; Όλα αυτά που με απασχολούν θα φαινόταν τόσο μικρά από εκεί πάνω...

Διόδωρος Κυνηλιώτης