

**Α**ν και αποτελεί κοινά μυστικό ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχει μεταβληθεί σε «κροζάνι» που βράζει και είναι έτοιμο να εκραγεί μετά τις δημοτικές εκλογές, φαίνεται ότι πριν ακόμη από τον Οκτώβριο αναμένει μια σοβαρή δοκιμασία τον Κ. Σημίτη. Αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θα εκλέξουν το νέο προεδρείο

τους αλλά η δικαιοδικαία αυτή που, υπό άλλες συνθήκες, θα έμοιαζε με ρουτίνα, τώρα αποκτά ιδιαίτερο εσωκομματικό ενδιαφέρον. Το σημερινό προεδρείο εξελέγη αμέσως μετά τις εκλογές του 2000 με διετή θητεία κατά τον Κανονισμό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και, δεδομένου του κλίματος που επικρατούσε τότε, η σύνθεσή του απικούσε τους γενικότερους συσχετισμούς υπέρ του Κ. Σημίτη και των «εκσυγχρονιστών» στο ΠΑΣΟΚ. Οι Κοσμάς Σφυρίου, Νίκος Λεβονιάδης, Νίκος Ζαμπουνίδης, Παντελής

Τσερπικίδης, Γιάννης Βαϊνάς, Διονύσης Γκούσκος και η (εν συνεχεία υφυπουργοποιηθείσα) Ελπίδα Τσουρά ανέλαβαν προ διετίας να συντονίζουν την Κοινοβουλευτική Ομάδα δίχως πάντως να ξεφύγουν από τα «γραφειοκρατικά» πλαίσια που τους είχαν εκχωρηθεί δεδομένου μάλιστα ότι ο πραγματικός ισχυρός ανήρ των παρασκηνίων, ο οποίος τις σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με τους βουλευτές, ήταν ο Σωκρ. Κοσμιδής.

**Η διαδοχή Σημίτη**

Σήμερα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική και από τις πρώτες ζυμώσεις που έχουν γίνει στους διαδρόμους της Βουλής προκύπτει ότι μέσω της κάλπης που θα στηθεί για την εκλογή της νέας «επάδας» θα επιχειρηθεί να σταλεί ένα μήνυμα στον Κ. Σημίτη για τις διαθέσεις που επικρατούν μεταξύ των βουλευτών. Μπορεί το προεδρείο της Κοιν. Ομάδας

**ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΑ... ΤΣΟΥΓΚΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ**

Η ανάδειξη προεδρείου θα κρίνει τους νέους συσχετισμούς στην Κοινοβουλευτική Ομάδα



Χρ. Μαγκούφης



Ν. Χριστοδουλάκης



Φλ. Κωνσταντίνου

να μην έχει ως όργανο βαρύνοντα πολιτικό λόγο, ωστόσο εκτιμάται ότι τα πρόσωπα που θα προκριθούν και οι ψηφοί με τις οποίες θα εκλεγούν θα έχουν ιδιαίτερη συμβολική αξία για το νέο συσχετισμό δυνάμεων.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ μάλιστα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι εδώ και αρκετούς μήνες επικρατεί «αντισημιτικό» ρεύμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα καθώς έχει αυξηθεί εντυπωσιακά ο αριθμός των (προερχόμενων από το «εκσυγχρονιστικό» μπλοκ) δυσαρεστημένων βουλευτών. Σημειώνεται επίσης ότι

ο ρόλος του προεδρείου ενδεχομένως να αποδειχθεί ουσιαστικός και τα μέλη του να χρειαστεί να προβούν σε λεπτούς και κρίσιμους χειρισμούς εντός της επόμενης διετίας εφόσον δρομολογηθεί αλλαγή ηγεσίας πριν από τις εκλογές και η ανάδειξη νέου πρωθυπουργού γίνει μέσω της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Τα δεδομένα αυτά απασχολούν και το Μέγαρο Μαξίμου, γι' αυτό και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές εκπλήξεις και να εκλεγούν βουλευτές όσο γίνεται πιο «υπάκουοι». Στην ίδια λογική φαίνεται ό-

τι εντάσσεται και η πρόθεση του κ. Σημίτη να συγκαλέσει προηγουμένως σε συνεδρίαση την Κοινοβουλευτική Ομάδα επιδιώκοντας να αμβλύνει το υπάρχον βαρύ κλίμα.

Ωστόσο, όπως αναγνωρίζουν και τα πιο μετριοπαθή στελέχη, τα περιθώρια για κάτι τέτοιο έχουν πλέον περιοριστεί δραματικά καθώς πέρα από το γενικότερα αρνητικό πολιτικό περιβάλλον οι περισσότεροι υπουργοί συνεχίζουν να αγνοούν τους βουλευτές και να νομοθετούν δίχως να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες συνηνοήσεις. Οι βουλευτές διαμαρτύρονται γιατί οι διαβεβαιώσεις που κατά καιρούς έχει δώσει ο ίδιος ο Κ. Σημίτης έχουν μείνει δίχως αντίκρισμα, οπότε δεν υπάρχουν ελπίδες ότι μπορεί τώρα να σημειωθεί κάποια αισθητή βελτίωση.

**Το αγκάθι Χριστοδουλάκη**

Το πιο δυσάρεστο για τον πρωθυπουργό είναι ότι τις χειρότερες σχέσεις, σε αυτό το πεδίο, με τους βουλευτές τηρούν υπουργοί του δικού του περιβάλλοντος όπως συνέβη με τον Ν. Χριστοδουλάκη. Είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ εκείνων που διαμαρτυρήθηκαν εντόνως γιατί, εκτός από τις αμφιλεγόμενες καθαυτές διατάξεις, με τους χειρισμούς του υπουργού Οικονομίας στο νομοσχέδιο για τα Ολυμπιακά Ακίνητα «θάφθηκαν» άλλα σημαντικά θέματα, περιλαμβάνεται και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Φλ. Κωνσταντίνου.

Όπως είναι ενδεικτικό του μεγέθους της κρίσης το γεγονός ότι ο επίσης διαφωνών Χρ. Μαγκούφης αναφέρθηκε ονομαστικά από το βήμα της Βουλής (κάτι που συνέβη για πρώτη φορά) στους Στεφ. Μανίκα, Κ. Σφυρίου και Σωκρ. Κοσμιδή ως υποβολείς αρνητικών διαρροών για το πρόσωπό του - στη συνέχεια οι δύο πρώτοι έσπευσαν να τον διαβεβαιώσουν ότι αυτές δεν προέρχονταν από τους ίδιους.

Πάντως, η μεταπασχαλινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα γίνει και υπό το κλίμα που θα «μεταφέρουν» οι βουλευτές από τις εκλογικές τους περιφέρειες για τις οποίες αναχώρησαν χθες και θα παραμείνουν επί δεκαπενθήμερον...

**Του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ**

**ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΓΗΣ**

«Το πιο δυσάρεστο για τον πρωθυπουργό είναι ότι τις χειρότερες σχέσεις, σε αυτό το πεδίο, με τους βουλευτές τηρούν υπουργοί του δικού του περιβάλλοντος όπως συνέβη με τον Ν. Χριστοδουλάκη»