

«Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. για τους επίορκους του Δημοσίου

Στον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη η τελική απόφαση για το ποιος που θα έχει την ευθύνη της πάταξης των φαινομένων διαφθοράς

Ρεπορτάζ: Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟΣ υπάλληλος θα έχει και τον... αστυνομικό του. Μάλλον. Η κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, προσανατολίζεται στο να υιοθετήσει την πρόταση του υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Μ. Χρυσοχοϊδη να ανατεθεί η ευθύνη της πάταξης της διαφθοράς στο Δημόσιο, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Αυτό επειδή είναι η μοναδική υπηρεσία η οποία διαθέτει και την απαραίτητη εμπειρία αλλά και τα αναγκαία μέσα έρευνας και παρακολούθησης.

Την τελική απόφαση για το Όργανο που θα είναι υπεύθυνο για την πάταξη της διαφθοράς στο Δημόσιο θα κληθεί να λάβει - για μία ακόμη φορά - ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την επιστροφή του από την Ιαπωνία.

Οι τέσσερις υπουργοί (Ν. Χριστοδουλάκης, Κ. Σκανδαλίδης, Βάσω Παπανδρέου, Μ. Χρυσοχοϊδης) που ήταν επιφορτισμένοι - ύστερα και από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου - με το να εντοπίσουν τις εστίες διαφθοράς στο Δημόσιο και να προτείνουν από κοινού τους μηχανισμούς πάταξης της δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ως προς το δεύτερο σκέλος, ποιος δηλαδή θα είναι ο μηχανισμός καταστολής και σε ποιον θα υπάγεται ο μηχανισμός αυτός.

Ετσι, την επόμενη Δευτέρα θα παραδοθεί στον κ. Κ. Σημίτη ο φάκελος με τις απόψεις των τεσσάρων υπουργών, μαζί με έναν κατάλογο που θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι «επιρρεπείς» στη διαφθορά.

Όπως κατέδειξε η μία και μοναδική συνέντευξη του Διευρηγικού Οργάνου οι κκ. Ν. Χριστοδουλάκης, Κ. Σκανδαλίδης, Βάσω Παπανδρέου και Μ. Χρυσοχοϊδης συμφωνούν μεν ως προς το εύρος και τις εστίες της διαφθοράς, αλλά όχι και όσον αφορά τα όργανα πάταξης της. Ετσι, ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Κ. Σκανδαλίδης επιμένει στην πρότασή του για τη σύσταση ενός μηχανισμού που θα τεθεί ως «μπρέλα» σε



Ν. Χριστοδουλάκης, Βάσω Παπανδρέου, Μ. Χρυσοχοϊδης και Κ. Σκανδαλίδης: οι τέσσερις υπουργοί που είναι επιφορτισμένοι με το να εντοπίσουν τις εστίες διαφθοράς στο Δημόσιο και να προτείνουν από κοινού τους μηχανισμούς πάταξης της, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ως προς το ποιος θα είναι ο μηχανισμός καταστολής

όλα τα σώματα ελέγχου του Δημοσίου και θα υπάγεται στην ευθύνη του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σ. Κοσμιδη, ο υπουργός Οικονομίας κ. Ν. Χριστοδουλάκης έχει προτείνει την on line σύνδεση των καταστημάτων ηλεκτρονικών παικιδιών με τις εφορίες, ώστε να παρακολουθούνται τα έσοδά τους, και η κυρία Βάσω Παπανδρέου εισηγείται την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στους χώρους ευθύνης της.

Οι μηχανισμοί ελέγχου

Η πρόταση όμως η οποία, όπως όλα δείχνουν, κερδίζει έδαφος και θα υιοθετηθεί τελικά από τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη ανήκει στον υ-

πουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος έχει εισηγηθεί την ανάληψη της ευθύνης για την πάταξη της διαφθοράς στο Δημόσιο από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Η πρόταση αυτή είχε υποβληθεί προς τον κ. Σημίτη από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης πριν από έναν περίπου χρόνο, αλλά δεν... περπάτησε, αφού η τότε υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και νυν ΓΕΧΩΔΕ κυρία Βάσω Παπανδρέου επέτρεψε τελικά να αναμορφωθεί η λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Η πρόταση του κ. Χρυσοχοϊδη αντιμετωπίζεται σήμερα θετικά μετά τη διαπίστωση ότι

οι μηχανισμοί ελέγχου που υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα υπουργεία δεν διαθέτουν τα αναγκαία μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί η κακώς εννοούμενη «συναδελφική αλληλεγγύη». Το αποτέλεσμα είναι να μην οδηγούνται οι επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί στη Δικαιοσύνη.

Ο φόβος ότι και αυτή τη φορά η επιχείρηση εναντίον της διαφθοράς θα έχει τα ίδια μηδαμικά αποτελέσματα με τις προηγούμενες οδηγεί πολλούς στην κυβέρνηση να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την πρόταση του κ. Κ. Σκανδαλίδη για τη σύσταση ενός νέου Οργάνου που θα τεθεί επικεφαλής όλων των ελεγκτικών σωμάτων στο Δημόσιο. «Με ποια μέ-

σα» αναρωτιούνται «θα μπορούν τα μέλη αυτού του Οργάνου να «συλλαμβάνουν», για παράδειγμα, τους γιατρούς που παίρνουν «φακελάκια», αφού δεν διαθέτουν τα αναγκαία μέσα παρακολούθησης, έστω και αν υπάρχουν καταγγελίες ασθενών». «Η «με τι μέσα θα παρακολουθούν τους υπαλλήλους των πολεοδομιών που κρηματίζονται». Η ανάθεση της ευθύνης για την πάταξη της διαφθοράς στο Δημόσιο, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., από την άλλη πλευρά, όπως αφήνουν να εννοηθεί, επιβεβαιώνει και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει πάση θυσία αυτό το φαινόμενο, που αποτελεί το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας.