

# Το Μαξίμου φοβάται και άλλα «επεισόδια»

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

**Νέα δεδομένα** στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, διαμορφώνει η απίθανη επίθεση κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου, η οποία είχε ως πραγματικό στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την οικονομία καθώς και για τα εθνικά θέματα περίοδο.

Στην κυβέρνηση, μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό της περασμένης Πέμπτης, ο οποίος οδήγησε σε πρόχειρα συμπεράσματα περί μιας ακραίας εκδήλωσης της γνωστής «πλεοπτικίς ζούγκλας», άρχισαν να επικρατούν άλλες σκέψεις. Κορυφαιοί κυβερνητικοί παράγοντες αναγνωρίζουν πλέον πως η απόπειρα πλήρους απόδομησης της εικόνας κ. Στεφανόπουλου είχε ως εμπνευστή συγκεκριμένο εξωθεσμικό «κέντρο», που πιθανότατα θα επανέλθει άμεσα με έναν νέο κύκλο λάσπης ώστε να κατευθύνει τη χώρα σε πολιτική περιπέτεια.

Στο παρασκήνιο, η «επίσημη» εκδοχή που διακινεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι πως πίσω από το αλγεινό πλεοπτικό ρεπορτάζ του EXTRA κρύβονται επιχειρηματίες που σήμερα είναι μη-φιλικά διακείμενοι προς την κυβέρνηση και «δεξιά παράκεντρα», που εν αγνοία της ηγεσίας της Ν.Δ. επιδιώκουν να εξωθήσουν την κυβέρνηση σε παραιτήση, ώστε να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, οι παραπάνω παράγοντες εκφράζουν φόβους για το ενδεχόμενο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ μέχρι το τέλος της τετραετίας είτε υπό τον κ. Σημίτη, ή -αν επαληθευτεί η εντονότατη «διαδοχολογία» του τελευταίου διαστήματος- υπό τον κ. Γ. Παπανδρέου και θέλουν να ξεκαθαρίσει «εδώ και τώρα» το πολιτικό σκηνικό.

Όμως, σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι το διακινούμενο από ορισμένους σενάριο περί «δεξιάς συνωμοσίας» όσο και αν επικοινωνιακά εξυπηρετεί το ΠΑΣΟΚ, αυξάνοντας τη συσπείρωση της κυβέρνησης και της κατακερματισμένης κοινοβουλευτικής του ομάδας, είναι επί της ουσίας εξαιρετικά ασθενές. Όπως παρατηρούν, πίσω από την ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του κ. Στεφανόπουλου πρέπει να κρύβεται άλλος πόλος, διασυνδεδεμένος με το υφιστάμενο σύστημα εξουσίας, ο οποίος επιδιώκει να θέσει σε πολιτική ομπρέρα την κυβέρνηση προκειμένου να του ικανοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα «αιτημάτων». Οι ίδιες πηγές εκφράζουν μάλιστα φόβους πως αν τούτο δεν συμβεί τελικώς, ο συγκεκριμένος πόλος πιθανότατα θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που δεν μπορεί να είναι

άλλο από την προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης, αλλά και της συνολικής αποδόμησης του υφιστάμενου πολιτικού σκηνικού.

Υπ' αυτή την έννοια εξάλλου, η αγωνία της κυβέρνησης την περασμένη Πέμπτη για το ενδεχόμενο υποβολής παραίτησης από τον κ. Στεφανόπουλο, μέχρι τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις που παρέσχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν επικοινωνήσαν μαζί του οι κ. Κακλαμάνης, Λαλιώτης και Κοσμίδης, αλλά και προσωπικά ο κ. Σημίτης ήταν γνήσια. Όπως επίσης, απολύτως ειλικρινής είναι ο προβληματισμός για το τι μπορεί να επακολουθήσει εάν επαληθευθούν οι πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση της κυβέρνησης για έναν επικείμενο νέο κύκλο λάσπης κατά του κ. Στεφανόπουλου από πρόσωπα τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν εμπλακεί έως τώρα

**Κυβερνητικοί παράγοντες αναγνωρίζουν πως η απόπειρα απόδομησης της εικόνας του κ. Στεφανόπουλου είχε ως εμπνευστή συγκεκριμένο εξωθεσμικό «κέντρο».**

στην υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναγνωρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση καλείται να πορευτεί εφεξής σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο πεδίο το οποίο συνθέτουν οι κοινωνικές εκρήξεις στα πεδία της γεωργίας, της υγείας και της παιδείας, αλλά και οι κυοφορούμενες εξελίξεις στα εθνικά θέματα χωρίς να έχει διασφαλισμένα τα νώτα της, αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεχθεί ισχυρότατα πλήγματα σαν αυτό της περασμένης Πέμπτης.

Όμως, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες πλέον η εκτόξευση πολιτικής λάσπης είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τελευταίου 48ωρου στο ΠΑΣΟΚ μετά την ανάλυση ορισμένων στοιχείων, τα «κέντρα» που απεργάστηκαν την πρωτοφανή επίθεση κατά του κ. Στεφανόπουλου, με τον στόχο και τις μεθόδους που επέλεξαν, δημιούργησαν ισχυρά αντισώματα και έχουν ήδη προκαλέσει την απομόνωσή τους από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, αλλά και της κοινής γνώμης, και ως εκ τούτου κάθε νέα προσπάθεια «παρέμβασης» τους στις εξελίξεις θα πέσει στο κενό.

Επίσης, από μια άλλη οπτική γωνία οι τελευταίες εξελίξεις είναι πιθανόν να λειτουργήσουν ευεργετικά για το κυβερνών κόμμα: Η εσωστρέφεια του τελευταίου διαστήματος, η «διαδοχολογία», οι πρωτοβουλίες βουλευτών όπως αυτή του κ. Θ. Τσουκάτου και των «45» για το Ασφαλιστικό, αλλά και ο νέος γύρος των «μυστικών δείπνων» που εγκαινίασε ο κ. Σ. Βαλυράκης θα είναι δύσκολο να συνεχιστούν, αφού είναι πλέον εφικτό να ενοχοποιούνται στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Ήδη, στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για ενδείξεις συσπείρωσης μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που μέχρι προχθές παρουσιαζε εικόνα «κινούμενης άμμου» περί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.